

## Geschiedenis 2016-2017

### "De wereld om ons heen"

Op veel manieren komt de wereld om ons heen binnen op de Johan Frisoschool. Gewoon, zonder erom te vragen, of door inbreng van leerkrachten of leerlingen. Die wereld leert ons een heleboel. Zo ook dit schooljaar.



We gingen met elkaar erop uit en verkenden 'de wereld om ons heen'. Op schoolreis met de groepen 3 t/m 7, op schoolkamp met de groepen 8 en naar Stadsboerderij Weizigt met verschillende groepen voor een les over dieren en planten.

Het was warm in Blijdorp, Drievliet en Duinrell, maar het was in elk geval prima weer op schoolreis!

Dat was het ook in Esbeek, waar het schoolkamp van de groepen 8 was. De thema's daar waren zon, zwemmen en gezelligheid!

En wat maakten de kinderen mee op de Stadsboerderij? De groepen 1-2 hadden het er druk met geitjes voeren, water pompen, een bal omhoog fietsen en met een stokje onderzoek doen naar kriebelbeestjes op de composthoop. De groepen 3 leerden er over ratjes, muizen en konijnen. En de groepen 7 leerden door speuro opdrachten een heleboel over wat er in en om het water leeft.

Andere bijzondere lessen buiten school waren een bezoek aan afvalverwerker HVC door de groepen 8, een bezoek aan het Techdock van de Duurzaamheidsfabriek door de groepen 7, lessen in het kader van de Specialisatie van de groepen 7 en museumbezoek van de kinderen in de groepen 1-2.

Bij HVC ontdekten de groepen 8 o.a. dat je als je op een roze/rood fietspad fietst eigenlijk op poep fietst. Maar ook dat je van lege frisdrankflessen truien en tennisballen kunt maken en dat je van colablikjes schaatsen kunt maken.



De groepen 7 gingen in het Techdock aan de slag met 3D printen, virtueel lassen, het besturen van een lasrobot, kabels trekken en een afvoer onder een wasbak maken.

De specialisatie bracht de kinderen van de groepen 7 o.a. naar de schaatsbaan, de klimmuur en naar een heus bootcamp in de Biesbosch.



De groepen 1-2 brachten tijdens de Kinderboekenweek een bezoek aan het Onderwijsmuseum.

Juf Esther liet de kinderen daar zien hoe zij er als schooljuf-van-vroeger uit zou zien.

Bijzondere lessen op school waren die rond de Kinderboekenweek. Als het thema 'voor altijd jong' is, kan het haast niet anders dan dat er heel wat opa's en oma's op school

komen. En naast vertellen en voorlezen bleken die ook heel goed appelmoes te kunnen maken, zoals in de groep van juf Elsa.

In de groepen 1-2 zijn ze trouwens heel goed in die bijzondere lessen. Zo stond het Kabouterpad op het programma en werd er zeer aanschouwelijk onderwijs gegeven over de tandarts en de brandweer.

Als je in groep 8 zat, kon je heel speciale lessen volgen in Jeugd-EHBO. Het thema 'van verband tot levensreddend handelen' stond garant voor boeiende lessen en het lukte alle deelnemers hun certificaat te behalen.



Tijdens de BankBattle op woensdag 17 mei gingen 689 leerlingen van groepen 8 uit de Drechtsteden de strijd met elkaar aan. De BankBattle testte hun parate kennis en computervaardigheden met vragen en opdrachten op het gebied van de schoolvakken, muziek, computers, techniek, radio, televisie en internet. Spannend was het om te ontdekken of de BankBattleKluis openging met de gevonden BankBattleCode. Het succesvol afronden van BankBattle vereiste tactiek, strategie en vooral samenspel.

Die elementen waren ook terug te vinden in de vele sportieve momenten dit schooljaar. Uiteraard



tijdens de sportdagen, maar ook op de vele sporttoernooien in Dordrecht waar de Friso-leerlingen waren te vinden. De voetballers haalden zelfs de landelijke finales van het schoolvoetbaltoernooi in Zeist! Daar werden ze 2e en hoewel dat misschien een kleine teleurstelling was voor de fanatieke voetballers, was het toch echt een geweldige prestatie.

Het thema 'feesten' stond natuurlijk ook op het programma. Sinterklaas arriveerde (gelukkig mét cadeautjes) op een bakkerskar en Floddertje zorgde voor een 'Flodderklodderzomerfeest' bij de kleuters. De juffen en meesters van de groepen 6 t/m 8 vierden weer hun verjaardagen met een spetterend muzikaal feest in het Palet.

Heel andere feesten waren Kerstmis en Pasen. We vierden het kerstfeest met elkaar in de klas (groepen 6 t/m 8) of in de kerk (groepen 1 t/m 5) en stonden stil bij het thema 'licht in de nacht'. We leerden hoe je voor elkaar een lichtje kunt zijn en wie daarbij ons grote voorbeeld is.



In de Veertigdagentijd leerden we wat 'de koning te rijk' betekent en wat échte rijkdom is. Bij beide feesten konden we beleven wat hierbij de invloed van 'de wereld om ons heen' is.



Tijdens de Koningsspelen zette de Friso zich traditiegetrouw in voor een bijzonder Spaardoel. Naast de gezelligheid van samen spelen en samen sporten ging het ook om de kinderen in Oeganda. 'Wij in Dordrecht een leuke dag, zij in Oeganda een leuke dag!' was het thema en daarvoor werd aan het eind van de dag een cheque voor maar liefst € 7.232,31 overhandigd aan organisatie Tjeko!

En dan was daar 'Het laatste feessie' van het schooljaar, het afscheid van de groepen 8 op 13 juli. Nog eenmaal stonden de groep achters in de spotlights, om daarna hun weg te gaan vinden in 'de wereld om ons heen'. Daarvoor kregen ze als afscheidsgroet mee: 'Vaya con Dios'.

