

MEET THE
TEAM!



WIE BEN JE?

Ik ben Sandra Willemstein. Ik woon in Etten-Leur met man en hond. Ik heb twee volwassen kinderen die het huis al uit zijn. Ik heb zelfs al een kleindochter: Eden. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om in de tuin te werken, te lezen, af en toe maak ik ook keramiek en ik schilder en teken graag. In de vakanties gaan we graag naar ons huisje in Frankrijk.

WAT VIND JE ZO LEUK AAN DE KLEUTERS?

Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik in de lach schiet. Kleuters kijken anders naar de wereld en daardoor komen ze tot hele andere, pure conclusies. Hier geniet ik van. Ik vind het heel erg leuk om kunst met kinderen te bespreken, juist ook hierom. Ik vind kinderen heel sympathieke mensen.

**WAT VIND JIJ BELANGRIJK BINNEN
JOUW GROEP?**

Een gezellige sfeer en ruimte voor initiatief. Dat betekent dus dat iets soms wel eens heel anders kan lopen dan dat je zelf voorbereid hebt. Ik denk dat de kinderen zich hierdoor heel competent voelen, ze hebben de mogelijkheid om zelf richting te geven aan het onderwijs.



**WAT VIND JE HET LEUKST AAN
LESGEVEN?**

Dat je samen met de kinderen een
ontwikkeling doormaakt. Ik vind het leuk om
samen op onderzoek uit te gaan binnen een
thema.



**WAT MAAKT KBS LAURENTIUS
VOLGENS JOU BIJZONDER?**

Natuurlijk zijn we een onderwijsinstelling
maar er wordt hier ook gekeken naar alle
vaardigheden die je nodig hebt om een
gelukkig mens te worden.