

Vandaag vieren we Keti Koti

Keti Koti is de feestdag waarop wordt herdacht en gevierd dat Nederland de slavernij heeft afgeschaft in de toenmalige koloniën Suriname en het Nederlands Caribisch gebied. Keti Koti betekent "ketenen gebroken" in de Surinaamse taal Sranantongo. Keti Koti wordt ook wel Dag der Vrijheden of Emancipatiedag genoemd.



Op 1 juli 1863 kwamen met de afschaffing van de slavernij ruim 45.000 oorspronkelijk Afrikaanse tot slaaf gemaakte mensen vrij. In Suriname is 1 juli een nationale feestdag.

In Nederland werd tot voor kort weinig interesse getoond in het slavernijverleden. De aandacht voor het onderwerp is de afgelopen jaren echter toegenomen. Ook in Nederland wordt Keti Koti gevierd.

Zoals onze burgemeester Aboutaleb het zegt: Laten we ons gedeeld verleden en kleurrijke toekomst vieren!

Happy Keti Koti.