

Rotterdam 12 december 2022

Beste ouders,

Afgelopen vrijdag hebben wij op onze school extra aandacht besteed aan inclusiviteit in verband met Paarse Vrijdag.

Van verschillende ouders hebben wij reacties daarop gekregen, positieve reacties maar ook reacties met vragen en onzekerheid. Vragen over wat we op school dan precies doen en behandelen tijdens deze dag en onzekerheid of de manier waarop wij dit onderwerp op school behandelen past bij het geloof en opvoeding thuis.

Graag wil ik u met deze brief bedanken voor uw (openhartige) reacties en hoop u met deze brief wat antwoorden en vertrouwen te geven.

Onze school, de Korf, is een openbare school. Een plek waar we elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen en samen bouwen aan een vredige toekomst waarin mensen met respect en waardering voor elkaar leven en werken. Dit doel, met respect en waardering samen leven, is wat wij ongeacht onze achtergrond en levensovertuiging met elkaar delen.

Op de Korf zitten kinderen met verschillende achtergronden, kenmerken, ideeën en opvoeding. Deze verschillen in normen en waarden bieden voor u kansen om met uw kind in gesprek te gaan. Als ouder mag u verwachten dat uw kind op school respect en waardering krijgt van de leerkrachten en de andere kinderen. Dat we rekening met elkaar houden en dat uw kind zich veilig en vertrouwd voelt. Respect en waardering krijgen gaan samen met respect en waardering geven. Dit gaat niet vanzelf. Om dat met elkaar te doen vraagt oefening; praten met elkaar, aandacht en interesse voor elkaar hebben en vaak ook wat leren van elkaar.

Dit doen we op school dagelijks; bij binnenkomst, tijdens de les, het werken en spelen met elkaar. Soms besteden we daar extra aandacht aan zoals op Paarse Vrijdag.

Op onze school wordt de dag ingevuld vanuit het idee dat verschillen de wereld mooier maken. We zijn allemaal mensen en toch anders; in hoe we er uit zien, in ons karakter, in onze ideeën, in onze voorkeuren en in onze talenten. Met een kleurdoos met alleen rode potloden kun je geen mooie tekening maken, daar heb je meer kleuren voor nodig. Ieder mens heeft iets moois te bieden aan de wereld!

Op de basisschool wordt Paarse Vrijdag nog niet ingevuld met het onderwerp seksuele geaardheid (lgbtq+). In alle groepen hebben we met de kinderen een gesprekje over dat we anders zijn, maar er toch allemaal bij horen en je jezelf mag zijn. Wanneer er vragen zijn bij de leerlingen, wordt in de groepen 7 en 8 dit onderwerp wel besproken.

Bij onze jonge kinderen praten we over hoe naar het is als we iemand buitensluiten of veroordelen omdat iemand er anders uitziet of anders doet.

Wat wij onze oudere kinderen in dit gesprek meegeven is dat het goed is je eigen overtuigingen (vanuit de opvoeding en het geloof) te hebben, maar dat respect voor een ander met andere overtuigingen hoort bij samen leven. Net zoals jij respect wil hebben voor jouw leven met jouw overtuigingen.

Onze boodschap is: Wees trots op je zelf, geef een ander de ruimte om ook zichzelf te zijn.

In onze MR en ons team zullen we bespreken hoe we in de toekomst onze ouders hier meer in kunnen betrekken en beter kunnen informeren.

Heeft u nog vragen stelt u ze dan; aan de leerkracht, de directeur, één van onze MR leden of onze vertrouwenspersonen.

Het is belangrijk dat we hier met elkaar over praten!

Hopend u met deze brief voldoende informatie te hebben gegeven,

Namens mijn team,

Mirjam Dries, directeur.