

# GOEIE VRIJHEID DOOR



Kranslegging  
Bevrijdingsmonument  
Vreewijk - 24 april 2024





## Onzichtbare Toekomst

Oorlog om de hoek.

Vluchtelingen op de stoep.

Wat zou ik nou moeten doen?

Vluchten, vechten, blijf ik thuis?

Is er nog een plekje voor mij in het achterhuis?

Vluchten? En waar moet ik dan heen?

Kunnen er mensen mee of moet ik echt helemaal alleen?

Kan ik met mijn vrienden blijven praten?

Of moet ik echt alles gaan verlaten?

*Zayra uit B8 ~ 11 jaar*





# Schuilen

Ik was thuis,  
maar wel in het achterhuis

Ik moest schuilen,  
overal hoorde ik mensen huilen

En overal weerklonken schoten,  
gelukkig at ik veilig in het achterhuis noten.

Geen eten,  
dus ik moest vertrouwen op andere mensen voor mijn eigen leven

En ik moest zelf streven voor een beter leven  
Duitsers marcheerden door de straten

En overal waren er schietgaten  
Gelukkig hadden we het verzet met hun goede daden

*Mert uit B7 ~ 11 jaar*





## Nederland in de oorlog

Het Rotterdamse bombardement  
is bij iedereen wel bekend

Duitsland dacht: Nederland is kinderspel,  
die overwinning gaat vast snel

Dat was iets te gemakkelijk gedacht,  
zoveel weerstand hadden ze niet verwacht

Voor Hitler zat er niks anders op,  
Duitsland moest naar de top

Hij verwoestte de binnenstad,  
En hij wist dat hij Nederland in zijn bezit had

Er volgt een gruwelijke oorlog van 5 jaar,  
En joden waren elke dag in levensgevaar

Daarna waren ze eindelijk bevrijd,  
En waren klaar met die gruwelijke tijd

We zullen het nooit vergeten  
en blijven vertellen wat we nu weten

*Salavador uit B1 ~ 12 jaar*



## Nederland in de oorlog

Het Rotterdamse bombardement  
is bij iedereen wel bekend

Duitsland dacht: Nederland is kinderspel,  
die overwinning gaat vast snel

Dat was iets te gemakkelijk gedacht,  
zoveel weerstand hadden ze niet verwacht

Voor Hitler zat er niks anders op,  
Duitsland moest naar de top

Hij verwoestte de binnenstad,  
En hij wist dat hij Nederland in zijn bezit had

Er volgt een gruwelijke oorlog van 5 jaar,  
En joden waren elke dag in levensgevaar

Daarna waren ze eindelijk bevrijd,  
En waren klaar met die gruwelijke tijd

We zullen het nooit vergeten  
en blijven vertellen wat we nu weten

*Salvador uit B1 ~ 12 jaar*



## Tweede Wereldoorlog

De tweede wereldoorlog was een erge tijd  
Maar toch gingen jullie in de strijd

Toen kwam Duitsland aan de macht  
En hadden ze iets ergs verwacht

Als je toen een Jood was  
Zou Hitler er voor zorgen dat je dood was

Ze werden opgesloten  
Of doodgeschoten

Toen was er ook een hongersnood  
Dus 1700 Nederlanders ontsnapten met een motorboot

Maar nu is Nederland een vrij land  
Net als een koe in het weiland

Nu elk jaar op 5 mei  
Is iedereen blij

om vrij te zijn

*Aiden uit B9 ~ 11 jaar*



# Bezet

Nederland is bezet.  
En heel veel mensen hebben het niet gered.

Alle mensen die voor ons vochten.  
Maakten hele lange tochten.

Wij konden het niet alleen aan.  
Maar gelukkig lieten de andere landen ons niet staan.

Na vijf jaar werden we bevrijd.  
En hopelijk hadden ze toen spijt.

De oorlog ging met veel geweld.  
Daarom heb ik je dit nu verteld.

*Fenna uit B2 ~ 12 jaar*





# Zee vol verdriet

We zijn zo blij!

Op de straten en pleinen iedereen is erbij.

Maar de oorlog vergeet je niet.

Er zijn zeeën vol verdriet.

We zijn zo blij, maar niet iedereen is vrij.

De Duitsers geven zich over in steden.

Ze worden afgestraft voor wat ze deden.

Hopelijk gebeurt dit dan nooit meer.

Het deed iedereen zo zeer.

Laten we dit dan niet gebeuren in het heden.

Door de vrede die we nu krijgen.

Bleven de Duitsers vervolgens zwijgen.

We herdenken de vreselijke gebeurtenis nog steeds.

Ze behandelden ons zo wreeds.

Nederland is vrij het is ons eigen.

*Eviana uit B3 ~ 11 jaar*







## Land in Brand

De oorlog was niet fijn,  
het deed veel mensen pijn,

Duitsland was heel sterk,  
alle mensen moesten aan het werk,  
de mensen moesten bunkers graven,  
en ze zaten daar dagen,

de dagen vlogen niet zo snel voorbij,  
maar er kwam wel meer verdriet bij,

maar verdriet dat willen ze eigenlijk niet,

veel mensen moesten schuilen,  
en iedereen zat te huilen,

er stortten veel vliegtuigen neer,  
en het was vaak slecht weer,

de soldaten waren erg moe,  
maar ze kwamen niet aan rust toe,

gelukkig zat het na 5 jaar erop

*Gyan uit B10 ~ 11 jaar*



# GOEIE VRIJHEID DOOR



Kranslegging  
Bevrijdingsmonument  
Vreewijk - 24 april 2024

