

Thuisopdracht 2e leerjaar

Beste vrienden

Hieronder vinden jullie een thuisopdracht voor het vak 'katholieke godsdienst'.

Via deze weg hopen we jullie niet enkel een zinvolle vervangtaak te geven, maar ook een waardevolle denkoefening om deze bevreedende periode een plaats te proberen geven.

Willens nillens beleven we nu allemaal deze veertigdagentijd als een echte 'woestijntijd'. We moeten mensen en andere dingen waar we aan gehecht zijn missen en staan stil bij wat we in ons leven echt belangrijk vinden.

Vanzelfsprekend wil dit ook zeggen dat de Goede Week en Pasen in aantocht zijn. De verhalen die bij deze belangrijke dagen in het (kerkelijk) jaar horen zijn een soort oerverhalen (en zelfs meer dan dat). Doorheen de rijke symboliek proberen ze ons iets te vertellen over 'het leven' en 'de mens', zowel van vroeger als van nu.

Het resultaat van jullie taak breng je naderhand mee naar de les. Eventueel mag je een foto maken van je creatieve verwerking en dit doorsturen naar meesterjoris@cade.be, respectievelijk jufmarian@cade.be.

Veel succes en het ga jullie goed!

Meester Joris en juf Marian

Opdracht:

1^e) Via de volgende links kan je het verhaal van de Goede Week en Pasen op youtube bekijken. De fragmenten komen uit de godsdienstmethode 'Land in zicht' van uitgeverij Plantyn. (Ik heb de respectievelijke titeltjes overgenomen om verwarring te vermijden.) Je kan natuurlijk de verhalen ook lezen, bekijken, laten voorlezen uit een kinderbijbel.

Passieverhaal:

https://www.youtube.com/watch?v=bDVmwl6robo&list=PLnx7i_81qdOmvJf-mwMB85OnTFPzjfo7

Voetwassing:

https://www.youtube.com/watch?v=sxqlsAQhJmk&list=PLnx7i_81qdOmvJf-mwMB85OnTFPzjfo7&index=3

De kraaiende haan:

https://www.youtube.com/watch?v=Q9Kvs-Ar-e0&list=PLnx7i_81qdOmvJf-mwMB85OnTFPzjfo7&index=4

Het lege graf:

https://www.youtube.com/watch?v=4WTgpyfBU1w&list=PLnx7i_81qdOmvJf-mwMB85OnTFPzjfo7&index=5

De Emmaüsgangers:

https://www.youtube.com/watch?v=MK-whSCtLNg&list=PLnx7i_81qdOmvJf-mwMB85OnTFPzjfo7&index=6

2^e) Maak van de kleurplaten over de 'Goede Week' (zie blz. 3 en 4) een meesterwerkje!

3^e) Knip de 5 fragmenten uit en plak ze telkens in het midden van een lege bladzijde. Niet ze aan elkaar als een bundeltje of boekje. Let op de volgorde!

Schrijf op elke bladzijde rond het fragment uit het Paasverhaal in verschillende kleuren welke gedachten, gevoelens, herinneringen, ... dit bij je oproept.

Ik zet jullie even op weg: Bij Goede Vrijdag past eerder een gevoel van verdriet, angst, ... Bij Pasen past eerder een gevoel van hoop, nieuwe moed krijgen en geven, vooruit kijken, ...

4^e) Maak van de kleurplaat 'de Emmaüsgangers' (blz. 5) een kunstwerkje en schrijf overal waar plaats is tips om in deze moeilijke tijden zowel voor jezelf als voor anderen 'nieuw leven'/hoop/moed/vreugde/een glimlach/nabijheid ... te brengen.

Veel plezier!

Palmezonday



Jezus rjdt
Jeruzalem binnen

Goede vrijdag



Simon draagt het kruis van Jezus

Witte donderday



De laatste maaltjfd

Paasaterday



Het graf van Jezus



