

Lieve allemaal,

Hier een berichtje om jullie het volgende te vertellen. Het valt niet mee om dit met jullie te delen, dus zeg het maar meteen/gewoon.

In het nieuwe schooljaar zullen jullie mij moeten missen, omdat ik een andere mooie plek heb gevonden om te kunnen shinen. Vanaf 1 augustus heb ik een nieuwe baan 😊

Na 6 fantastische jaren, waar ik met heel veel zorg, liefde en plezier gewerkt heb, ga ik afscheid nemen van mijn geliefde Schelp!

Van alle warme contacten die ik met jullie als ouders en kinderen, collega's, externen heb gehad, heb ik veel geleerd en ontzettend genoten.

Ik ga een zonnige toekomst tegemoet en kijk terug op een zeer warme tijd en mooie momenten en herinneringen op de Schelp. De school, het Spilcentrum en de wijk hebben een speciaal plekje in mijn hart.

Maar jullie je kennen mij 😊 Uit het oog, is niet uit het hart! Daarom neem ik geen afscheid, maar zeg ik: Lieve allemaal: Het ga jullie goed en tot ziens!

Warme groetjes van juffrouw Tanya 💕

