

De liefde voor je kind

Kinderen grootbrengen kan heel leuk zijn, maar regelmatig is het dat ook niet. Dat is heel normaal, hoort erbij. Je houdt van je kind maar niet altijd van zijn gedrag. In de ouderkamer praten we hier ook wel over. Wat kun je doen als je kind dingen doet die jij niet wil? Of wat doe je als je kind niet doet wat jij wél wil? Veel ouders vinden het moeilijk om zonder de sfeer te verliezen hun kind bij te sturen. Soms zijn ze bang dat hun kind hen niet meer lief vindt als ze “straf” krijgen. Of dat hun kind een trauma oploopt als ze niet alles mogen en krijgen. De kunst is om duidelijk én liefdevol naar je kind te zijn. Want je kind leren om te gaan met een “nee” van zijn ouders, is óók liefde voor je kind. Wil je hierover praten met andere ouders? De ouderkamer is hier ideaal voor! Wees welkom!



De ouderkamer is (behalve in de schoolvakanties) elke donderdagmorgen open van 8.30 uur tot 10.30 uur, maar heb je niet zoveel tijd: een kopje koffie drinken en weer gaan is ook OK!

Groetjes en tot gauw!
Leonie Reumers