

Het begin is weer gemaakt

Wat fijn om elkaar na zoveel weken weer te zien! Iedereen met zijn eigen verhalen over de vakantie. Heerlijk die vrijheid! Maar stiekem ook wel een beetje blij dat het "normale" leven weer begint. Want wat kan het intensief zijn om je kinderen 24/7 om je heen te hebben!

Sommige moeders maken nu mee dat hun kind naar de middelbare school gaat. Een hele overgang voor de kinderen maar ook voor de moeders! Gelukkig hebben de kinderen er zin in en de moeders gaan zeker wennen aan de grotere zelfstandigheid van hun kind.

Volgende week komt iemand van Stichting Leergeld op bezoek. Om te vertellen wat de Stichting kan betekenen voor kinderen als hun ouders niet altijd het geld hebben om dingen te betalen die het kind nodig heeft om mee te kunnen doen. Kom meeluisteren en/of je vragen stellen.



De ouderkamer is (behalve in de schoolvakanties) elke donderdagmorgen open van 8.30 uur tot 10.30 uur, maar heb je niet zoveel tijd: een kopje koffie drinken en weer gaan is ook OK. Hartelijk welkom!

Groetjes en tot gauw!
Leonie Reumers