



Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer bijna in het land!

Dit betekent voor velen gezelligheid, schoenen zetten, pepernoten, wortels voor het paard en cadeautjes.

Sommige kinderen worden er extra druk van of slapen er slecht door.

Ook voor ouders is het bijzondere tijd de december maand, waarin veel vragen naar boven kunnen komen: wat vertel ik mijn kind wel en wat niet, welk speelgoed is geschikt, hoe vaak mag mijn kind zijn schoen zetten, hoe ga ik om met zijn gedrag? Etc.

Herkent u dit? Wilt u hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op.

Natuurlijk kunt u ook voor andere (opvoedings) vragen bij mij terecht.

U kunt mij altijd bellen.

Met vriendelijk groet,

Hacer Ural

0630885642

h.ural@lumenswerkt.nl

