

Prentenboeken

Afgelopen donderdag hebben we een paar prentenboeken bekeken. Boeken met véél plaatjes die in principe bedoeld zijn voor jonge kinderen. Het mooie is dat er veel prentenboeken zijn die over situaties en emoties gaan die voor jonge kinderen herkenbaar zijn. Het geeft je als ouder de gelegenheid om het op een speelse manier over deze dingen te hebben. Want hoe leg je een kind bijvoorbeeld uit dat hij niet bang hoeft te zijn dat de nieuwe baby zijn plaats in gaat nemen? Of dat je pleegkind niet hoeft te kiezen tussen jou en zijn eigen ouders? Een prentenboek geeft woorden aan wat er binnen een kind kan omgaan, zodat het weet dat dat normaal is. En dat zijn ouders daar best met hem over willen praten. Want daarmee help je je kind in zijn emotionele ontwikkeling. Misschien heb je zelf wel iets waarvan je niet goed weet hoe je dat met kinderen kunt bespreken. Kom dan, wij helpen elkaar!



De ouderkamer is (behalve in de schoolvakanties) elke donderdagmorgen open van 8.30 uur tot 10.30 uur, maar heb je niet zoveel tijd: een kopje koffie drinken en weer gaan is ook OK.

Groetjes en tot gauw!
Leonie Reumers