

Samen eten is ook contact maken

De vorige donderdag mistte ik een van de moeders die er normaal altijd is. Ze kwam een uur later met een heerlijk gerecht uit haar geboorteland: Ivoorkust. Het was haar idee om 1 keer per maand iemand die dat leuk vindt te vragen een gerecht uit het land te maken waar je geboren bent. En ze had meteen de daad bij het woord gevoegd. Ik heb nu de november kookbeurt op me genomen. Want het was super gezellig om samen te eten en samen te praten. Ook de leerkrachten die toevallig een kop koffie kwamen halen hadden geluk! Het leek wel een feestje!

Ik hoop alleen dat het niet een reden gaat worden om maar uit de ouderkamer weg te blijven. Omdat je bijvoorbeeld niet graag kookt of omdat je de tijd niet hebt. Iedereen mag zijn wie hij/zij is en doen waar hij/zij zich goed bij voelt. Niets is verplicht.



Dus ik kan het niet vaak genoeg zeggen: Iedereen is welkom om op donderdagochtend binnen te lopen. Elke ouder heeft een verhaal wat interessant is en waar we allemaal iets aan hebben. De ouderkamer is van 8.30 uur tot 10.30 uur, maar heb je niet zoveel tijd: een kopje koffie drinken en weer gaan is ook OK. Ook vaders zijn welkom!

Groetjes en tot gauw!
Leonie Reumers