



LITURGIE BIJ DE UITVAARTDIENST VAN

Lidy Zimmerman - Reints

* Den Helder, 14 februari 1940

† Pijnacker, 27 oktober 2020

Ontmoetingskerk te Pijnacker
Dinsdag 3 november 2020 om 11.00 uur

Voorganger: Ds. C.A. Schoonenberg - Lems
De ouderling van dienst: Mevr. J.C. Lafeber
De naam van de organist: Dhr. A.C. Willemse
Namens het videoteam: Dhr. J.A.M. Hoozemans

Orgelspel

Binnenkomst, orgelspel Ga met God
de melodie van Lied 416

Woord van welkom

Ontsteken van de kaarsen

Een terugblik Lidy's levensloop met de tekst 'Wat is sterven'
gelezen door Joke

Orgelspel
melodie van Ubi caritas uit Taizé

Muziek en fotomoment Danny Vera - Roller Coaster

Herinneringen
door Marco

Herinneringen
van de oudste kleindochter Megan

'Oma'
door de kleinkinderen

Gebed

Schriftlezingen

uit de Nieuwe Bijbel Vertaling

gelezen door Joke

Prediker 3, 1-8

¹Voor alles wat gebeurt is er een uur,

een tijd voor alles wat er is onder de hemel.

²Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven,

een tijd om te planten en een tijd om te rooien.

³Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen,
een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen.

⁴Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen,
een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen.

⁵Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen,
een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren.

⁶Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen,
een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien.

⁷Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen,
een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken.

⁸Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten.

Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede.

Romeinen 8, 38-39

³⁸ Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven,

engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst,

³⁹ hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is,

ons zal kunnen scheiden van de liefde van God,

die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Overweging, voorafgegaan door het lezen van Als je van iemand houdt...
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) in Verzet en Overgave

Als je van iemand houdt en je bent van die ander gescheiden,
kan niets de leegte van diens afwezigheid vullen;
je moet dat niet proberen,
je moet het eenvoudig aanvaarden en volharden.

Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote troost;
want zolang de leegte leeg blijft,
blijf je daardoor met elkaar verbonden.

Het is fout te zeggen: God vult die leegte.
Hij vult ze helemaal niet, integendeel,
hij houdt die leegte leeg en helpt ons zo
de vroegere gemeenschap met elkaar te bewaren,
zij het ook in pijn.

Hoe mooier en rijker de herinneringen,
des te moeilijker de scheiding.
Maar dankbaarheid verandert
de pijn der herinnering in stille vreugde.

De mooie dingen van vroeger zijn geen doorn in het vlees,
maar een kostbaar geschenk dat je meedraagt.

Je moet zorgen,
dat je niet in je herinneringen
blijft graven en je erin verliest.
Een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,
maar alleen op bijzondere ogenblikken.

Buiten die ogenblikken
is het een verborgen schat, een veilig bezit.

Dan wordt het verleden
een blijvende bron
van vreugde
en kracht.

Orgelspel
de melodie van Lied 793

Bron van liefde, licht en leven

Plaatsen van de Herdenkingsteen in de Gedachteniswand

Op de liturgische tafel ligt een witte steen met de naam

Alida Margrietha Reints

De steen verwijst naar het laatste Bijbelboek Openbaring hoofdstuk 2, vers 17b.

Daar staat: 'Wie overwint zal ik een wit steentje geven waarop een nieuwe naam staat, die niemand kent, behalve degene die het ontvangt'. Deze steen verwijst naar het leven van Lidy. Haar naam staat, vaster dan in steen, gegrift in Gods gedachtenis.

Deze steen zal in het gedachtenisteken worden geplaatst.

Dit gedachtenisteken bestaat uit een reeks van hemelblauwe schaaltes die met elkaar een vlam uitbeeldt. Ze verwijzen naar het licht: De mensen van voorbij, zijn in het licht, zijn vrij.

De vlam wordt gedragen door twee handen. Deze symboliseren dat God het is die ons opvangt. God in wie wij tastend en zoekend geloven. Niemand valt, tenzij in Gods handen.

En de handen symboliseren ook onze handen. De handen van overgave.

Dankgebed, stil gebed en Onze Vader

Woorden ten uitgeleide

Muziek en fotomoment Marco Borsato - Mooi

Uitgeleide

*Buiten vormen de aanwezigen een erehaag en doen Lidy uitgeleide.
Lidy zal haar weg verder alleen vervolgen. Wij gaan alleen van hier
onze eigen weg met onze eigen herinneringen aan haar.*

