



Agenda

26 t/m 30 september:	Kennismakingsgesprekken (zie berichtgeving Parro)
26 september:	Groep 8 gaat naar de dodehoekles om 08.45u
26 september:	Informatieavond groep 8, aanvang 19.30u
29 september:	Muziekles MEC muziek: groep 5 - 8
5 oktober:	Start Kinderboekenweek 2022
5 oktober:	School- volleybal groep 5 – 8
6 oktober:	Postduif 3
7 oktober:	Gebedsgroep Pray for Kids: groep 6
10 t/m 14 oktober:	Groep 7 gaat zwerfafval verzamelen
10 oktober:	Inloopmoment ochtend: alle groepen
13 oktober:	ANWB Streetwise groep 1 – 8
13 oktober:	Inloopmoment middag: alle groepen

Van de directie

In nagenoeg alle groepen zijn de kennismakingsgesprekken gestart. In de meeste groepen gaan leerlingen samen met hun ouders in gesprek met de leerkracht. In dit gesprek staat de leerling centraal en wordt er nader ingezoomd op: "Wie ben ik" en worden de interesses, kwaliteiten, maar ook dingen die je graag nog wilt leren op school, met elkaar besproken. Het zijn leuke en spontane gesprekken, maar soms ook wel spannend! Het is niet altijd makkelijk om over jezelf te praten en te zeggen waar je goed in bent of wat je nog niet zo goed kunt. Dat maakt je soms onzeker. Dat is menselijk en ook van alle tijden.



Zo is er een verhaal in de Bijbel (Exodus 3:10) waar Mozes, een Joodse man van 2500 jaar terug, opdracht kreeg van God om zijn volk te bevrijden van de slavernij uit Egypte. Mozes vond dit spannend en was erg onzeker. Hij zei: *Ik? Moet ik naar de farao gaan en de Israëlieten uit Egypte weghalen? Dat kan ik niet!*" Je hoort de onzekerheid in zijn stem: "Wie ben ik...?" Mozes gelooft niet in zichzelf. Mogelijk zoemt die vraag ook wel eens rond in jouw hoofd.

We zijn met elkaar net weer aan een nieuw schooljaar begonnen, met onze eigen dingen die we spannend of moeilijk vinden. Vragen die hierbij door ons hoofd gaan zijn: Wie ben je, wat kan je, met wie wil je bevriend zijn of wie vind je leuk? Waar geloof je in en wat wil je betekenen voor je omgeving, nu en in de toekomst?

Het is goed om te beseffen dat wij de kinderen op CBS De Ark de tijd en ruimte willen geven om deze dingen uit te vinden en aan hun toekomst kunnen bouwen. We hoeven niet in één keer alles te weten en niet alles gelijk te kunnen. Fouten maken mag (het moet zelfs om iets te kunnen leren). Onzekerheid mag zijn, maar verzamel ook de moed om te leren! Als team zetten we ons hier elke keer weer voor in, maar ook de opvoeding thuis speelt hierin een zeer belangrijke rol. Dit geeft des te meer aan dat het belangrijk is om 'samen' te zorgen voor de ontwikkeling van 'onze' kinderen.

Projectplan: krachtige scholen in Zwolle Zuid



In de formatiebrief van 27 juni jl. bent u geïnformeerd over de invulling van de mijn werkzaamheden als directeur. Naast mijn werkzaamheden op CBS De Ark zal ik vanaf dit schooljaar, gedurende 1 dag (op wisselende dagen) in de week, leidinggeven aan de locatiedirecteur van CBS De Zuidster. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het projectplan: "Krachtige Vivente-scholen in Zwolle Zuid". Hieronder geef ik nog een nadere toelichting:

In november 2021 is door de bestuurder van Vivente (dhr. Arend Eilander) gevraagd aan de directeuren en MR-en om mee te denken over de toekomstbestendigheid van de Vivente scholen in Zwolle Zuid. Dit betrof niet alleen de Ark maar ook De Zuidster, Talentum en De Ichthus. In het kader van deze

toekomstbestendigheid is er in eerste instantie gekeken naar een efficiënte inrichting van de managementstructuur op deze scholen en daarmee dus ook de directiestructuur op de Ark. Hierbij is het idee ontstaan om de directeur van De Ark de extra taak van clustermanager te geven en vanuit deze rol te koppelen aan de locatiedirecteur van de Zuidster, Daarmee blijft gewaarborgd dat zowel de Ark als de Zuidster zelfstandige scholen blijven.

Helaas heeft de sollicitatieprocedure op de Zuidster voor de zomervakantie nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Op dit moment sprake van een passende tussenoplossing en vervult Hester Shuhmacher (directeur andere school binnen Vivente) de functie van locatiedirecteur. De komende periode zullen Hester en ik gebruiken om de voorgenomen samenwerking op directieniveau verder vorm te geven. Hierbij kunt u denken aan activiteiten die te maken hebben met de positionering van de Vivente-scholen in de wijk Zwolle Zuid, het inrichten van de integrale kindcentra op de scholen en het delen van de aanwezige expertise op de verschillende scholen.

Even voorstellen

Nu het schooljaar weer is begonnen, zijn er ook weer nieuwe gezichten op school. In deze Postduif stellen zich alvast twee personen aan u voor.

Iris Boele

Hallo allemaal, Mijn naam is Iris Boele en ik loop komend jaar mijn LIO-stage op de Ark! Graag stel ik mijzelf even kort voor: Ik ben 19 jaar en woon in Zwolle. Ik ben een fanatiek voetbalster bij ZAC in een meidenteam. Daarnaast heb ik een bijbaan in de Jumbo als caissière. Ik vind het verder erg leuk om spelletjes te spelen, te reizen en gezellige dingen te doen met vrienden.

Ik heb heel erg veel zin in komend schooljaar en kom gerust een keer langs om kennis te maken!



Marjon Hennink



He hoi, mijn naam is Marjon Hennink. Sommige zullen mij misschien al kennen van de tussen schoolse opvang, of buitenschoolse opvang. Vanaf dit schooljaar zal ik ook Marian Akkerman haar taken binnen de school gaan overnemen.

Samen met mijn zoontje Milan van 3 jaar, ben ik woonachtig in Wapserveen. In mijn vrije tijd ga ik graag wat leuks doen met mijn zoontje en vrienden. Ook houd ik veel van sporten, ik ben dan ook veel op het voetbalveld van vv Dwingeloo te zien. Ik heb erg veel zin om aan de slag te gaan bij de Ark!

Algemene ledenvergadering Oudervereniging

Op 7 november organiseert de Oudervereniging de Algemene Ledenvergadering. Vanaf 19:30 uur start deze vergadering in de centrale hal van de school. U bent vanaf 19.15 uur van harte welkom voor koffie/thee. Graag nodigen wij u uit om hierbij aanwezig te zijn. We zien uw aanmelding met grote belangstelling tegemoet op het volgende mailadres: ov.deark@vivente.nu We hopen op een grote opkomst!

Algemene Ledenvergadering



Kinderboekenweek 2022



In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, zandkastelen maken of vliegers op het strand, een hut bouwen of picknicken in het park of vogels spotten en een moestuintje maken in je eigen tuin. De natuur is overal om ons heen. Buiten is er van alles te ontdekken en te doen.

Er zijn heel veel boeken die kinderen helpen een echte natuurliefhebber te worden. Ga mee op avontuur om al het moois van de natuur te zien! Leer over bijzonder dierenweejes in informatieve boeken, dompel je onder in spannende verhalen over woeste buitenavonturen of verwonder je over prachtige natuurillustraties in prentenboeken. Kom daarna mee naar buiten. Het thema dit jaar is **gi-ga-groen!**

Trefwoord

Zoektocht (week 39)

Inhoud: Het leven als een zoektocht. Over doorzetten, omgaan met veranderingen en tegenslagen. Over ontdekken wat je belangrijk vindt en waar je van droomt.

Bijbelverhalen onderbouw:

week 39: Abraham en Lot gaan hun eigen weg (Genesis 13, 1-18); God belooft Abraham een volk (Genesis 15).

Bijbelverhalen middenbouw:

week 39: Uit elkaar (Genesis 13, 1-13); Opnieuw die belofte (Genesis 13, 14-18).

Bijbelverhalen bovenbouw:

week 39: Wat kies je? (Genesis 13, 1-13); Zo veel zand... (Genesis 13, 14-18).



JIJ OF IK? (week 40 t/m 42)

Inhoud: Over het innemen van de belangrijkste positie. Over de eerste zijn, keuzes maken, macht en inschikken.

Bijbelverhalen onderbouw:

week 40: Sara en Hagar? (Genesis 16, 1-6); Hagar (Genesis 16, 7-15).

week 41: Abraham en God (Genesis 17, 1-8); Sara en een baby? (Genesis 18:1-15).

week 42: Isaak of Ismaël? (Genesis 21, 1-14); God en Hagar (Genesis 21, 14-21).

Bijbelverhalen middenbouw:

week 40: De strijd om de eerste plaats (Genesis 16); De geboorte van Ismaël (Genesis 16 en 17).

week 41: Drie bijzondere gasten Genesis 18); Ismaël of Isaak (Genesis 21).

week 42/43: Gebonden en weer vrij (Genesis 22); Een vrouw voor Isaak (Genesis 23 – 25).

Bijbelverhalen bovenbouw:

week 40: Jaloers (Genesis 16 en 17); Er is hier maar één moeder (Genesis 16).

week 41: Bijzonder bezoek (Genesis 18); Isaak of Ismaël (Genesis 21).

week 42/43: Ga. Klim. Offer. (Genesis 22); Het leven gaat door (Genesis 23 – 25)

Het Zwols Kinderkoor



Vanaf vrijdag 23 september 2022
Tijd: 17:15 – 18:00 uur

Doe mee met het leukste kinderkoor van Zwolle op de vrijdagmiddag van 17:15 – 18:00 uur. Wekelijks zingen de kinderen leuke eigentijdse liedjes in een ruim lokaal in het centrum van Zwolle. Er wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de stem, gehoortraining wordt spelenderwijs meegenomen en er wordt steeds toegewerkt naar een leuk kinderconcert.

Laat uw kind een leven lang genieten van muziek en schrijf nu in!

www.cick.nl

Prijs € 29,50 per maand
Voor C.I.C.K. muziekschool- theater- en
musicalleerlingen € 25,- per maand
Voor kinderen vanaf 7 jaar



C.I.C.K.

De Zwolse Muziekschool

ZABUKI IN TO THE WILD

EEN BEESTACHTIGE MIDDAG

**Kom op 12 oktober naar de Stadkamer-Zwolle Centrum
14.30 - 16.30 uur**

Hoe voelt een slang?

Welke nieuwe dieren wonen over 10 jaar in Nederland?

Welk dier is het dodelijkst?

Wat is mimicry?



Stadkamer Zwolle Centrum

14.30 - 16.30 uur

Aanmelden via www.zabukizwolle.nl

ZABUKI
MUSEUM
ZWOLLE

Deur open vanaf 14.15 uur

5 euro per kind

Voor kinderen van 7-12 jaar

POPPENTHEATER 2 oktober.

Op zondag 2 Oktober komt 'poppen en meer' met een voorstelling in de Adventskerk.

De voorstelling heet :

JE BENT UITGENODIGD
Alles andersom

De voorstelling begint om half 10 (9.30) en duurt een uurtje.
Ook jullie zijn van harte uitgenodigd

