



Agenda:

5 t/m 12 november:	Week van de mediamasters
12 november:	Gebedsgroep (groep 6)
15 november:	GMR vergadering
18 november:	Postduif 6
22 november:	Studiedag team, alle kinderen zijn vrij
25 november:	MR vergadering
25 november:	Muzieklessen MEC onderbouw

Van de directie:

Het zijn hectische tijden en dit vraagt veel van het aanpassingsvermogen en flexibiliteit van onze leerlingen en van ons als volwassenen om dit op een juiste manier te begeleiden. De Parroberichten rondom personele wijzigingen m.b.t. vervanging en of thuisonderwijs volgen elkaar in rap tempo op. Daarom wil ik beginnen met iedereen hier een groot compliment te geven voor de wijze waarop hiermee om wordt gegaan. Expliciet wil ik hier het team van CBS de Ark noemen dat afgelopen weken zeer goed heeft meegedacht in de oplossingen en de extra inzet die dit heeft gevraagd.



Tijdens mijn ritjes van IJsselmuiden naar Zwolle en retour, heb ik regelmatig gedacht (in het licht van de identiteit van de school): "Ik zou wel eens willen weten hoe Hij hier nu over denkt..."

Onderwerpen die dan door mijn gedachten schieten zijn: Deze week willen wij nadenken over een aantal onderwerpen dat past bij de vorige vraag en elke dagopening begint dan ook met: ik zou wel eens willen weten hoe Hij hierover denkt en over de manier waarop wij als mensen in zijn Schepping hier nu mee omgaan. Misschien ben je van nature wel een nieuwsgierig type en durf je zo'n vraag ook wel eens te stellen aan jezelf en de mensen om je heen of in jouw klas of werkomgeving. Anderen zullen deze vraag moeilijker vinden omdat ze het niet kunnen: soms heb je genoeg aan jezelf. Naar mijn mening is er ook een vraag die altijd veel (gelovige) mensen heeft beziggehouden: "Hoe denkt Hij over ons?" Wij mogen dankbaar zijn dat we op Zijn aarde als Zijn kinderen mogen leven, God als onze Vader; als je gelovig bent, weet je dat niet alleen, maar beleef je dat hopelijk ook zo.

Maar als je dat nu niet hebt meegekregen of misschien wel twijfels hebt, wat dan? Ook dat is iets wat ik mij heel goed voor kan stellen. In de Bijbel staan gelukkig genoeg verhalen waaruit blijkt hoe Hij over ons denkt, beter nog: hoe bizar veel Hij van jou en mij houdt. Maar het beste kun je dat halen uit de verhalen, gesprekken en de houding van Zijn Zoon. Dat kan interessante gesprekken met onze kinderen opleveren!

Algemene ledenvergadering Oudervereniging

Op 8 november vanaf 19:30 uur zal de algemene ledenvergadering (ALV) van de OV plaatsvinden op school. Graag nodigen wij u uit om hierbij aanwezig te zijn. Aanmelden hiervoor is nodig en kan via het mailadres van de OV: ov.deark@vivente.nu

Kassabonnen Bruna

Beste ouders,

Vlak voor de herfstvakantie hadden we de Kinderboekenweek. In de groepen zijn diverse extra activiteiten geweest rondom kinderboeken en het lezen. Voor de kinderen was het weer een stimulans om eens wat vaker een boek te gaan lezen.

Aan de al ingeleverde bonnen is te zien dat er weer veel boeken gekocht zijn en ook op de boekenmarkt zag ik grote belangstelling voor het aanschaffen van tweedehands boeken.

Mocht u nog kassabonnen van de Bruna hebben, wilt u die uiterlijk vrijdag 12 november bij de leerkracht van uw kind inleveren? Dan kunnen wij van 20% van het totaalbedrag voor school nog mooie boeken kopen bij de Bruna.

Vriendelijke groeten,
Jan Martin Arkema



Gezinszondag in de Adventskerk (bij het SIO)

7 November is er in de Adventskerk aan het Talmapplein (bij SIO) een viering waarin het gezin centraal staat. Het thema is **'Sint Maarten'**

en de viering is vooral gericht op kinderen van de basisschool en hun (groot)ouders.

Voor de tieners is er een eigen activiteit.

Kinderen mogen hun eigen lampion meebrengen. Vergeten? Geen punt. Wij hebben zelf ook extra lampions.

We beginnen om 9.30 en zijn een uurtje later klaar.

Coronacheck of gegevens achterlaten ivm.

Informatie : Dirk Jan Steenbergen (06-42002091, steenburger@kpnmail.nl)

Gevraagd:

Glazen potjes

Dit jaar zullen we met kerst een lichtjestocht organiseren. We hebben daarom een groot aantal kleine glazen potjes nodig **zonder etiket** waar een waxinelichtje in past om de route mee te kunnen verlichten. Bij elke uitgang van school staat een kratje waar de potjes in verzameld worden. Spaart u met ons mee? Alvast bedankt!



Reservekleding

Regelmatig gebeuren er bij de kleuters kleine 'ongelukjes' en is een broek nat. Onze voorraad reservekleding kan wel wat aanvulling gebruiken dus mocht u joggingbroekjes, sokken, hemden, onderbroeken, shirtjes of andere broeken in maat 116, 122 of 128 over hebben dan maakt u ons daar heel blij mee.

Trefwoord

Krijgen (week 44 t/m 46)

Inhoud: Over krijgen en pakken, ontvangen en nemen. Over alles eruit halen wat erin zit en krijgen wat het leven je toebedeelt.

Bijbelverhalen onderbouw:

Week 44: Een zieke generaal krijgt raad (2 Koningen 5, 1-5); Koning Joram krijgt bezoek (2 Koningen 5, 3-9).

Week 45: Naäman heeft zorg nodig (2 Koningen 5, 9-10); Door het water genezen (2 Koningen 5, 11-15).

Week 46: Naäman wil Elisa bedanken (2 Koningen 5, 15-19); Gechazi krijgt wat hij niet wil (2 Koningen 5, 19-27).

Bijbelverhalen middenbouw:

Week 44: Naämans vrouw krijgt een slavin (2 Koningen 5, 1-2); Naäman krijgt een ernstige huidziekte (2 Koningen 5, 3-5a).

Week 45: Naäman heeft zorg nodig (2 Koningen 5, 5b-8); Naäman krijgt zijn genezing (2 Koningen 5, 9-14).

Week 46: Naäman is dolgelukkig met wat hij kreeg (2 Koningen 5, 15-20); Gechazi neemt wat hij niet kreeg en krijgt wat hij niet wilde (2 Koningen 5, 21-27).

Bijbelverhalen bovenbouw:

Week 44: Het cadeautje (2 Koningen 5, 1-2); Naäman krijgt een tip (2 Koningen 5, 3-5a).

Week 45: Wat moet hij van me? (2 Koningen 5, 5b-8); Krijg nou wat... (2 Koningen 5, 9-14).

Week 46: Nee, dank u (2 Koningen 5, 15-20); Cadeaus met een extraatje (2 Koningen 5, 21-27).

Kunst van onze leerlingen



groep 4

wasco en ecoline



groep 3b

stift, verf en vouwen
voor de bakkersmuts



groep 6

papier, verf en
gedroogde herfstblaadjes