



Agenda:

19 dec. t/m 3 jan:	Kerstvakantie
8 januari:	Gebedsgroep groep 8
14 januari:	MR vergadering?
4 t/m 19 januari:	Scholen gesloten i.v.m. lockdown



Vanuit de directie

Kerst 2020:

Deze week vieren we Kerstfeest op de Ark. Ter voorbereiding op het Kerstfeest, hebben we afgelopen weken stil gestaan bij het thema "Verlichten". Hierbij hebben de kinderen ook de verhalen, op weg naar het Kerstfeest, gehoord waarin het Licht van de ster de mensen wijst op de geboorte van het Kerstkind. Het is deze week eigenlijk nog Advent, zondag zal het vierde advent zijn. Advent betekent: 'Komst' 'Aankomst'. We gedenken de komst van een Koning. We zien reikhalzend uit naar die komst! We leven dus toe naar het kerstfeest waarin God heeft gesproken: "Er is een kind geboren in Bethlehem!" In de verhalen van Advent, gaat het ook over engelen. Het zijn boodschappers van God en bemiddelaars tussen Hemel en aarde, tussen God en mens. Een engel die de boodschap (het Licht) komt brengen bij Zacharias: hij krijgt te horen dat zijn vrouw Elisabeth een zoon zal krijgen, met de naam Johannes. Bij Maria: zij krijgt te horen dat zij een zoon zal krijgen en hem de naam Jezus zal geven. Ook bij de Herders: waar zelfs een hele engelenschaar verscheen en zong: "Eer aan God in de hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft."



Met Kerst verwachten we dus niet alleen iets moois. Veel mensen sturen elkaar ook kaartjes met wensen immers, de post heeft dit jaar ook weer miljoenen kaarten met de tekst: "prettige kerstdagen" verwerkt. Op vele kaarten en uitingen staan tegenwoordig ook de letters X-MAS geschreven, een afkorting van Christmas, het Engelse woord voor kerstfeest. Het is tegenwoordig al heel normaal dat je deze letters gebruikt. Deze week las ik in een artikel dat mensen het woord X-MAS geen goed vervangend woord vinden voor kerstfeest. Met deze aanduiding zou Jezus alleen maar verder van het kerstfeest af komen te staan. X-MAS geeft volgens deze mensen aan op welke manier Kerst gescheiden is geraakt van de geboorte van Jezus. Maar volgens mij kunnen we er ook op een andere manier naar kijken: als je een brief of een

kaartje ontvangt met een rijtje XXXjes, weet je dat de afzender veel van je houdt. Dus als we het woord X-MAS dan nog eens bekijken, kan ons dat herinneren aan de grote liefde van God voor ons – zo groot – dat Hij met het kerstfeest zijn eigen Zoon aan deze wereld gaf om ons van die liefde te vertellen. Als je het op deze manier bekijkt, begint X-MAS met een grote kus ter herinnering aan Gods liefde. Grappig hè dat een klein woordje zo dicht bij de betekenis van Kerst kan staan. Namens het team wens ik iedereen fijne kerstdagen en een goed 2021!

Kerstvakantie:

Afgelopen dinsdag kwam er vrij onverwacht een einde aan de laatste week voor de kerstvakantie. Gelukkig hebben we de meeste activiteiten nog kunnen inplannen en uitvoeren. Een van deze activiteiten was het uitdelen van een kerstpakketje voor alle gezinnen. Het was een enorme uitdaging om deze pakketjes klaar te maken. Door de inzet van een grote groep ouders, die maandagavond zijn opgetrommeld, is het gelukt om deze pakketten samen te stellen. Dit verdient een groot compliment! Ik hoop dat ieder gezin kan genieten van de inhoud en de kerstfilm die door alle kinderen is gemaakt.



Kerstbomenactie 2021

Oude bomen vangen veel winst!

Doe jij dit jaar ook mee aan de kerstbomenactie op woensdag 6 januari en woensdag 13 januari 2021?

Als je tien kerstbomen inzamelt, mag je gratis zwemmen in zwembad De Vrolijkheid!

Ieder jaar wordt in de gemeente Zwolle de kerstbomenactie 'Oude bomen vangen veel winst!' georganiseerd.

Je kunt dan kerstbomen inzamelen, zodat die niet op straat blijven liggen of in brand worden gestoken. We hopen dat zoveel mogelijk kinderen meedoen aan de actie. Zo houden we de straten schoon en het is goed voor het milieu!

Doe mee!

Je mag meedoen als je 15 jaar of jonger bent. Je kunt op woensdag 6 januari en woensdag 13 januari kerstbomen inleveren bij één van de inleverpunten bij jou in de buurt. Voor iedere ingeleverde kerstboom krijg je € 0,20 en een stempel op de stempelkaart. Met een volle kaart (tien stempels) mag je gratis zwemmen in zwembad De Vrolijkheid aan de Ossenkamp 7 in Zwolle.

Inzamelpunten

De kerstbomen kunnen worden ingeleverd op **woensdag 6 januari en woensdag 13 januari van 13.00 - 16.00 uur** bij de volgende inzamelpunten:



Zwolle-Zuid

Oude Deventerstraatweg, onderkomen ROVA
Gedeputeerdenlaan, bij de scholen
Parkeerplaats S.V.I.
Stokmeesterslaan, bij de scholen
Schellerallee

Wij feliciteren alle jarigen in de maand januari:

2	Stef Blom (2012)	6	13	Bettina Klein Heerenbrink (2014)	2
3	Hidde Groothuis (2013)	4/5	18	Anne-Wieke Jongedijk (2011)	6
4	Sophie Rienstra (2010)	7	19	Laurens Visscher (2014)	3
4	Rachelle Timmermans (2010)	7	21	Ivar Bod (2014)	3
6	Daan Sloots (2015)	2	23	Rozemarijn Kuipers (2012)	4/5
7	Ilse Aagtjes (2011)	6	24	Chloë-Ann Heuvel (2014)	3
7	Livia van het Hul (2015)	2	24	Joël Withaar (2015)	2
7	David Landman (2011)	6	27	Jarah Bom (2016)	1/2
9	Eloïse Unij (2011)	5	27	Levi Lenferink (2013)	4
10	Joey Wijs (2014)	3	29	David Mol (2012)	5
11	Susanna van der Werf (2012)	4/5			

Teamleden:

4 januari: Marjolein Oosterink (onderwijsassistent)

Trefwoord

Horen (week 1 t/m 3)

Inhoud: Geluiden en de menselijke stem; aandachtig en kritisch luisteren; dovenmansoren of een gewillig oor.

Bijbelverhalen onderbouw:

Week 1: De rabbi's luisteren naar hem (Lucas 2, 41-52); Johannes doopt Jezus (Lucas 3, 1-23).

Week 2: 'Ga met me mee!' (Lucas 5, 1-11); De dove man (Marcus 7, 31-37).

Week 3: Seth luistert niet (Matteüs 7, 24-27); Maria luistert (Lucas 10, 38-42).

Bijbelverhalen middenbouw:

Week 1: Wijze woorden horen (Lucas 2, 41-52); Luisteren naar Johannes (Lucas 3, 1-22).

Week 2: Over splinters en balken (Matteüs 7, 1-5); Veel galm en weinig gebed (Matteüs 6, 5-8).

Week 3: Een verhaal om te doen (Lucas 6, 46-49); Twee rare verhalen (Matteüs 13, 44-46).

Bijbelverhalen bovenbouw:

Week 1: Luisteren naar de leerling (Lucas 2, 41-52); Een bijzondere stem (Lucas 3, 1-22).

Week 2: Is er wat met je oog? (Matteüs 7, 1-5); Veel galm en weinig gebed (Matteüs 6, 5-8).

Week 3: Twee vrienden en twee huizen (Lucas 6, 46-49); Schatgraver (Matteüs 13, 44-46).

