



De Roffel



In deze Roffel

Kerstontbijt
 Paarse vrijdag
 IEP
 Sinterklaas
 Biebvrijwilligers
 Ouderraad
 Taalkracht

Agenda

08 december
 Paarse vrijdag

12 december
 Ouderklankbord
 groep

18 december
 MR vergadering

20 december
 Inloop voor ouders

21 december
 Kerstontbijt
15.00 uur
start kerstvakantie
voor leerlingen

22 december
 Studiedag

08 januari 2024
 Terug naar school:
 1^e schooldag na de
 kerstvakantie

Beste ouders/ verzorgers,

Zoals in de vorige Roffel aangekondigd vieren we op **donderdag 21 december** het kerstfeest op school. Dat doen we dit jaar met een sfeervol kerstontbijt om 08.30 uur.

We willen u vragen om uw kind **die ochtend iets lekkers mee** te geven voor een **ontbijtbuffet**. Maximaal 5 hapjes, zodat we kunnen delen maar niet te veel hebben.

*Kiest u voor fruitspiesjes, bladerdeegsterretjes of een klein bekertje yoghurt met muesli? Dat kunt u **binnenkort doorgeven in de schoolapp**.* U krijgt hierover bericht van de leerkracht van uw kind. Voor drinken en een gezellig aankleding wordt gezorgd door school en de ouders van de ouderraad.

Op **woensdag 20 december** mag uw kind alvast een **bord, beker en bestek** meenemen.

Waarom een kerstontbijt?

We hebben voor een kerstontbijt gekozen, omdat we op deze manier het aantal werkavonden voor leerkrachten verminderen en we toch op een gezellige manier Kerstmis kunnen vieren met de kinderen.

Het is in deze tijd van het [lerarentekort](#) (zie link) belangrijk om een aantrekkelijke werkgever te blijven. We zijn blij dat we bij vacatures nog steeds voldoende reacties krijgen, maar er zijn scholen (ook in Eindhoven) waar dat niet zo is.

De [werkdruk wordt alleen maar hoger](#) (zie link). Een gezonde werk-privé balans wordt steeds belangrijke en iets waar we ons mee kunnen onderscheiden bij het aantrekken van nieuwe leerkrachten. Door een kerstontbijt te organiseren kunnen we toch sfeervol Kerstmis vieren en werken aan een gezondere werk-privé balans.

Paarse vrijdag

Een onderdeel van onze visie op wereldburgerschap is aandacht besteden aan diversiteit en inclusie. We doen dat op onze school door Paarse vrijdag te vieren.

Kinderen mogen die dag iets paars aantrekken, maar we benadrukken dat je aan mag trekken wat je wil. Daar gaat Paarse vrijdag immers om.

Met deze dag vieren we dat je jezelf mag en kan zijn op onze school.

In iedere klas wordt passend bij de leeftijd van de kinderen en wat er op het moment leeft in de klas aandacht aan Paarse vrijdag besteed. Soms wordt er een ik-ben-uniek tekening gemaakt, soms wordt er een prentenboek voorgelezen en soms wordt er meegedaan aan een spelshow.

We besteden in iedere klas aandacht aan een respectvolle houding t.a.v. mensen die er anders uitzien, anders denken als jij of een andere mening hebben. We leren de kinderen dat meningsverschillen er mogen zijn en dat je problemen oplost met woorden en een open nieuwsgierige houding richting de ander.

We vinden het belangrijk om hier met de kinderen over te praten, want Nederland is dan wel een tolerant land, maar we zijn er nog niet.

Wij als team vinden het belangrijk om de kinderen op onze school waarden als tolerantie, verdraagzaamheid en respect mee te geven. Er horen ook werkwoorden bij: tolereren, verdragen en respecteren en dus vraagt het van ons een actieve houding. We vinden het zelfs een basisvak en we noemen het burgerschap.



IEP

Op school zijn we dit jaar overgestapt op het **leerlingvolgsysteem van IEP**. Hierover heeft u in de vorige nieuwsbrief kunnen lezen.

In januari en juni maken de kinderen toetsen voor een aantal vakken:

- Spelling
- Rekenen
- Technisch lezen & Begrijpend lezen

Met deze toetsen kijken we in hoeverre uw kind de leerdoelen beheerst waar we de afgelopen maanden aan hebben gewerkt. Voor ons een mooi moment om te kijken wat kinderen al kunnen en wat ze nog moeten leren. Zo weten we waar we het tweede half jaar met elkaar aan kunnen werken.

Uitzondering hierop is groep 8. Zij hebben in de maand november getoetst. Zo kunnen we de uitkomsten nog meenemen in het advies dat in januari gegeven wordt.

Sinterklaas op De Troubadour

Afgelopen vrijdag vierden we Sinterklaas op De Troubadour. We kijken terug op een heel sfeervol en gezellig feest voor alle kinderen. De gymzaal was prachtig versierd door de ouders van de ouderraad. Sinterklaas werd bijgestaan door zijn pieten en wat leerling-pieten van De Troubadour.

Speelgoedinzamelingsactie

Inmiddels is de goede Sint weer vertrokken en zijn alle speelgoedpakketten uitgedeeld. Dit jaar hebben we **20** kinderen blij kunnen maken met leuke cadeautjes.

Dit allemaal dankzij de bijdrage van vele ouders/ verzorgers. Ontzettend bedankt voor jullie bijdrage in welke vorm dan ook.

Natuurlijk hopen we dat deze actie volgend jaar niet meer nodig is, maar mocht dit wel zo zijn dan maken we er samen weer iets moois van.

Fijne decembermaand voor iedereen gewenst!

Sharon, Khadija en Femke



Biebvrijwilligers

Vindt u lezen leuk en belangrijk en heeft u ook opruimtalent? Vindt u het leuk om boeken uit te zoeken met kinderen of om met kleine groepjes te lezen?

We zijn op zoek naar ouders, opa's, oma's of buurtbewoners die het leuk vinden om een uurtje in de week te helpen in onze schoolbibliotheek.

De vrijwilligersclub bestaat uit een groep enthousiaste ouders die de school en de kinderen helpen met het opruimen en het kiezen van boeken.

We verwelkomen u graag in het team enthousiaste vrijwilligers.

Bij interesse kunt u contact opnemen met onze leescoördinator Juf Stella: mailto: s.sneijders@skpo.nl

ouderraad



Vind jij het belangrijk dat er activiteiten op school georganiseerd worden? Meld je dan nu aan voor de ouderraad (OR)

De ouderraad organiseert elk jaar activiteiten voor de kinderen op school. Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen & Lentefeest, het Cultureel Kinderfeest en de schoolreis. Daarvoor zijn ouders nodig die meehelpen.

Wat doe je in de ouderraad?

2x per jaar organiseer je een activiteit samen met andere leden van de ouderraad. En de ouderraad overlegt 4x per jaar op vrijdagmiddag over de te plannen activiteiten.

Waarom moet ik me aanmelden?

Aan het einde van dit schooljaar stoppen sommige ouders van de ouderraad. Daarom is het belangrijk dat er nieuwe mensen bij de ouderraad komen. Want we vinden het allemaal fijn als er een kerstviering is en als Sinterklaas komt.

IK DOE MEE! (mailto: m.vanderheijden4@skpo.nl)



Mijn naam is **Fiona**, moeder van Jolie (groep 5) en Manu (groep 1-2d).

Ik ben **Kübra**, mama van Mahir uit groep 6 en Sarp&Sare groep 1/2D. Naast mijn drukke baan in de zorg, ben ik nu ruim 3 jaar actief bij de ouderraad. Als het om een feestje gaat, natuurlijk ben ik er bij!. Als kinderen genieten, geniet ik ook! Ik vind het een uitdaging om ieder jaar lat hoger te leggen, daar ga ik voor!

Ik ben **Marianne**, ouder van Noëmi groep 4/5 en Lenna groep 6. Activiteiten die ik ga doen bij de ouderraad: Carnaval en het Lentefeest (organisatie) Sinterklaas en Cultureel Kinderfeest (uitvoering) Wil je (een keer) meehelpen of heb je een idee? Spreek me dan aan! Of mail naar Mart.

Wij zijn **Wouter en Laura**. De ouders van Lou uit groep 8. Als je vragen hebt over wat er georganiseerd wordt door de ouderraad en hoe dat werkt, laat het ons gerust weten. Wij stoppen over een half jaar en dan zijn er weer nieuwe ouders nodig die graag meehelpen. Ook mannen ;-)

"Mijn naam is **Sevinc Saygili**. Onze zoon zit in groep 3. Ik ben sinds kort lid van de ouderraad en als nieuwe lid is dit voor mij de ideale manier om nog meer in verbinding te staan met zijn schoolactiviteiten. Ik vind het zeer belangrijk om een verbindingsstuk te zijn tussen de ouders en school op allerlei gebied en lever daar met alle plezier graag een bijdrage aan."

Ik ben **Kim** en ben geregeld op het schoolplein te vinden voor mijn zoon Quinn in groep 4/5 en mijn dochter Indy in 1-2C. Leuke evenementen op / bij school dragen wat mij betreft bij aan een fijne schooltijd, zowel voor de kinderen als voor de ouders. Daarnaast sta ik sinds een aantal jaren zelf voor de klas, dus weet hoe hoog de werkdruk is met alle andere dingen die op school moeten worden gedaan. Ik kom dus graag een handje helpen hier!

Hoi, ik ben **Hanneke**. Mama van Romee (groep 4/5) en Duuk (nu nog Korein). Ik ben nieuw in de OR en heb er veel zin in om samen leuke feestjes te organiseren. Vele handen maken licht werk!

Taalkracht

Bent u geïnteresseerd in gratis Nederlandse les? Via: <http://www.taalkracht.nl> kunt u zich aanmelden voor (gratis) Nederlandse les. Basisschool Karel de Grote is een locatie waar les wordt gegeven.

Are you interested in free Dutch lessons? You can register for (free) Dutch lessons via: <http://www.taalkracht.nl> Karel de Grote primary school is a location where lessons are given.



Inclusief een
optreden van
Bart van Loon

Komen jullie ook een bezoekje brengen aan onze Kerstmarkt?

Zo zal er een ballonclown rondlopen en is er het lekkerste Oud Hollandse snoepgoed te verkrijgen.

Ook vind je hier de leukste Kerstartikelen, sieraden, lekkernijen MAAR vooral gezelligheid!

**Woensdag 13
december
van 12.00-15.30 uur
in de Bourgondiër**



Op de markt kan er voornamelijk contant afgerekend worden

Straatkamer
Godfriedstraat 1, oude spoorbaan



KERST

OUDE SPOORBAAN

zondag 17 december
14:00–17:00u
Ireneplein

Luisteren naar vrolijke kerstmuziek terwijl je je warmt bij de vuurkorven. Drink een bekertje chocolade melk, koffie of thee en maak gezellig een praatje met je buurtgenoten. De kinderen mogen hun inline of rollerskates meenemen om op onze "ijsbaan te schaatsen"!

Tot dan!

Op 29 november en 13 december kunnen de kinderen ook Kerst knutselen van 15.00 uur tot 16.30 uur in de Straatkamer, Godfriedstraat 1.