



De Roffel



Beste ouders/ verzorgers,

In de junivakantie ging een groot deel van het team van De Troubadour op studiereis naar Malta!

Het vergroten en verbeteren van onze eigen Engelse taalvaardigheid, interculturele communicatie en bewustwording stonden daarbij centraal. Ook job shadowing (bezoek andere basisschool) was een programmaonderdeel.

Schoolbezoek

Op **maandag** hebben we een bezoek gebracht aan het [Maria Regina college in St. Pauls Bay](#). We hebben mogen kijken naar de (Engelse) lessen die werden gegeven, hebben we een presentatie gehad over de school en hebben we mooie dingen gezien ter inspiratie voor 'Wereldburgerschap'. We zijn van plan om contact te houden met deze school om van elkaar te kunnen blijven leren in het kader van Wereldburgerschap en Engels. Zo wordt er daar bijv. van internationale ouders verwacht dat zij Maltees leren, omdat de school investeert in het onderwijs aan hun kinderen. Ook is heel zichtbaar in de school dat openheid en diversiteit aan culturen wordt gevierd.

Engelse cursus

Malta is een populaire bestemming voor mensen die Engels willen leren. Op **dinsdag en woensdag** hebben we een Engelse cursus gevolgd bij [Alpha school of English](#). Hier hebben vooral de focus gehad op het 'zeker voelen in het spreken van de Engelse taal'. We werden aangemoedigd om zoveel mogelijk Engels te spreken, zowel tijdens de lessen als daarbuiten om onze communicatievaardigheden te verbeteren.

We hebben presentaties aan elkaar gegeven, gesprekken gevoerd over culturele verschillen en oudergesprekken in het Engels geoefend. Aan het einde van de cursus hebben wij allemaal ons certificaat in ontvangst mogen nemen!

In deze Roffel

Studiereis
Het Cultureel
Kinderfeest
Schoolreis
Activiteiten laatste
weken

Agenda

01 juli

Keti Koti

03 juli

Pannenkoekendag

07 juli

Het Cultureel
Kinderfeest

11 juli

Frietkraam
overblijven

12 juli

Juffen/ meesterdag

13 juli

Doorschuifmoment
Musical groep 8
Zomeravondborrel

14 juli

Laatste schooldag
Zomerochtendshow
Uitglijden groep 2
Uitvegen groep 8

**Start zomervakantie
om 12 uur**

Foto impressie



Studiereis Malta vervolg

Cultuur & teambuilding

Naast onze professionele ontwikkeling stonden er ook culturele excursies op de agenda en natuurlijk ook de nodige teambuildingsactiviteiten.

Malta is een eiland met een rijke geschiedenis en cultuur.

We hebben onder andere de prachtige historische stad Valletta verkend en de oude hoofdstad Mdina bezocht en genoten van de stranden van Malta met een cocktailtje (of twee) in de hand.

We hebben ook veel geleerd over de Maltese cultuur en geschiedenis, en we hebben onze Engelse vaardigheden kunnen oefenen door te praten met lokale bewoners, tourguides en andere internationale studenten.

Thuisblijvers

Het deel van het team dat in Nederland bleef heeft onder leiding van Hogeschool De Kempel hard gewerkt aan de eigen Engelse taalvaardigheid. Op maandag en dinsdag hebben ze zich gericht op het verbeteren van de taalvaardigheid door middel van gesprekken, grammatica, woordenschat en uitspraak. Om ook goed voor deze collega's te zorgen werd er een high tea geregeld en zijn zij op dinsdag heerlijk uiteten gegaan met elkaar.

Hoe nu verder?

De studiereis naar Malta is de kick-off van een nascholingsprogramma van twee jaar om de eigen Engelse taalvaardigheid en uiteindelijk ook de didactiek van de Engelse lessen te verbeteren. De studiedagen staan volgend jaar in het teken van Engels. We zullen u regelmatig een update geven.

Bedankt!

We bedanken the Alpha school of English en het Maria Regina college in St. Pauls bay voor hun gastvrijheid en inspiratie!

We kijken terug op een warm onthaal, een nieuwsgierige houding t.a.v. het onderwijs in Nederland en specifiek t.a.v. het onderwijs op de Troubadour.

Al met al was onze studiereis naar Malta een onvergetelijke ervaring. We hebben niet alleen onze Engelse taalvaardigheid verbeterd, maar we hebben ook veel geleerd over een andere cultuur en een prachtig land verkend. We hebben onwijs genoten van elkaar en de onderlinge sfeer.

We zijn allemaal dankbaar voor deze kans en zullen onze ervaringen en nieuwe vaardigheden meenemen in onze verdere studies en carrières. Het smaakt zeker naar meer!



Het Cultureel Kinderfeest!

Powered by De Troubadour

Vrijdag 7 juli
van 14:45 tot 16:00

@Schoolplein van basisschool De Troubadour

Op vrijdag 7 juli vieren we een feestje op het schoolplein van basisschool De Troubadour Maria van Bourgondielaan 2D! We vieren onze culturele diversiteit en jullie zijn allemaal uitgenodigd!

We zorgen voor een hapje, drankje en heel veel gezelligheid! We zouden het erg leuk vinden als jullie erbij zijn!



Schoolreis in 2023-2024

Op vrijdag 15 september 2023 gaan alle kinderen op schoolreis naar de Efteling. Hiervoor zoeken wij nog hulpouders. Zij zullen tijdens deze dag één groepje kinderen door het park begeleiden. Mocht u zin hebben om gezellig met ons op schoolreis te gaan, stuur dan een mail met als onderwerp schoolreis naar activiteiten-troubadour@skpo.nl.

Vermeld hierin de naam en groep van uw kind(eren) zodat wij u bij het juiste groepje kunnen indelen.

Wij zien uw aanmelding graag voor de zomervakantie tegemoet.

**Mochten er te veel aanmeldingen zijn dan selecteren wij de hulpouders op datum van aanmelding.*

Korte informatie over de dag

Om 8.30 uur worden de kinderen gewoon in de klas verwacht, waarna ze rond 9.15 uur met de bus richting de Efteling vertrekken. Rond 17.00 uur worden de kinderen weer op school verwacht.

De kinderen van groep 7 en 8 lopen in groepjes zonder begeleiding door het park, waarbij de kinderen altijd in groepjes lopen en nooit alleen.

De kinderen van groep 1 t/m 6 lopen ook in groepjes door het park, echter loopt er met hen een begeleider mee.

Meer informatie zult u tijdig in het nieuwe schooljaar ontvangen.

Zomerochtendshow

vrijdagochtend 14 juli

van 8.30u tot ongeveer 10.00u.



U bent van harte welkom!

Iedere klas verzorgt een optreden.

Zomerochtendshow

Onze jaarlijkse zomershows net voor de zomervakantie en iedereen doet mee! Gedurende het schooljaar organiseren we verschillende keren een open podium voor kinderen. Meestal in de gymzaal i.v.m. het weer, maar het laatste open podium is altijd buiten.

Traditiegetrouw zijn ouders van harte welkom bij de zomerochtendshow op de speelplaats bij het voetbalveld, waarbij iedere groep een spetterend optreden laat zien in het thema vakantie!

Leuk als u erbij bent!

Juf/ meesterdag

Woensdag 12 juli vieren wij juf/ meesterdag. Op deze dag vieren alle meesters en juffen hun verjaardag met de kinderen en bedanken we ze voor het fijne schooljaar. Dit jaar doen we dat op school met allerlei leuke spelletjes die we gehoord hebben.

Schoolkamp groep 8

Ondertussen zijn we al weer een week terug van het kamp van groep 8. Wat vliegt de tijd als je het leuk hebt gehad 😊

We kijken terug op een fantastische week. De sfeer onderling was relaxt en ontspannen. Het was heerlijk weer en hebben veel activiteiten buiten gedaan. De sportdag, met name de buikschuifbaan, en de spooktocht waren de favoriete activiteiten. Na de sportdag hebben we heerlijk kunnen genieten van de kookkunsten van ouders.

Tijdens de spooktocht hebben we mogen ervaren dat ouders heel flexibel zijn en mee willen denken. In verband met het slechte weer hebben we de spooktocht op locatie gehouden. Ze hebben er een griezelige tocht van weten te maken. De kinderen die het wat spannend vonden, zaten lekker bij het kampvuur. Zij konden op afstand meegenieten van de griezelige acts die de ouders hadden voorbereid.

Iedere avond werd afgesloten bij het kampvuur om daar heerlijk marshmallows te roosteren en te luisteren naar verhalen en muziek van elkaar.

Op de terugweg hadden we een flinke regenbui, maar dat mocht de pret niet drukken. Dank je wel lieve kids dat we er samen een super week van hebben gemaakt.

Ook dank aan alle ouders die ons hebben geholpen. Een verslag van deze week, wat door kinderen is geschreven, kunt u lezen in deze roffel.

Namens de trotse meesters en juf, Dries, Mees, Danny en Anke

Groep 8 kamp

Geschreven door Isabel & Lise

Maandag

Dit was de dag dat we erheen gingen fietsen. Eerst gingen we naar een speeltuintje, daar moesten we opdrachten doen. Als je dat allemaal goed had gedaan met je fietsgroepje kreeg je een kaart en kon je richting het uilennest fietsen. Toen iedereen er was, konden we gaan lunchen. Daarna was het tijd om het spellencircuit te gaan doen. Wanneer meester Danny je groepje koos, mocht je naar de slaapzaal om je bed op te maken. Toen we klaar waren, gingen we muziekingo doen. Vervolgens was het tijd om te gaan avondeten en we hebben frietjes gegeten. Nadat we klaar waren met eten was het tijd voor het smokkelspel in het bos. Weer snel terug naar het uilennest fietsen en dan "slapen".



Dinsdag



We worden wakker, eerst omkleden en dan naar beneden om te ontbijten. Wanneer we klaar zijn is het tijd om naar het bos te fietsen om daar levend stratego te gaan spelen. Toen we klaar waren was het tijd om weer terug te fietsen. Uiteindelijk was het tijd om te lunchen. Na de lunch waren er ouders aangekomen voor de sportdag! We hadden leuke spelletjes zoals een stormbaan, buikschuifbaan en pico. 'S avonds kwamen er ouders voor het buffet en wat hadden ze lekkere dingen gemaakt! Daarna gingen we eten. Na het avondeten was het tijd voor de spinnenwebloop maar jammer genoeg ging die niet door vanwege het onweer. Gelukkig kon de spooktocht wel doorgaan! Daarna lekker chillen en marshmallows roosteren. Toen was het tijd om te douchen en te "slapen".

Woensdag

We worden wakker, Het is tijd om te douchen en te gaan omkleden. Daarna lekker ontbijten! Na het ontbijt hebben we even vrije tijd. Vervolgens gingen we naar het bos om bosspellen te doen. Na 2 uur is het tijd om weer naar het uilennest te fietsen.



Wanneer we aangekomen zijn, is het tijd om lekker te gaan lunchen!! Nadat de lunch voorbij was hadden we een keuzeprogramma zoals voetbal, schilderen en kampkrant. Toen het keuzeprogramma voorbij was, hadden we als avondeten een BBQ met alle juffen en meesters. Daarna lasergamen, en een gezellige disco!! Toen was het tijd om te "slapen".

Donderdag. We worden wakker en dan is het tijd om alles opruimen en schoonmaken. Als we klaar zijn is het tijd om lekker in de regen terug te fietsen.

Wat vonden wij van kamp?

Isabel: Ik vond kamp zelf super leuk! Het was gezellig en we hadden super leuke activiteiten!

Lise: Ik vond het ook een heel leuk kamp, we hadden alleen iets te veel vrije tijd, maar voor de rest was het super leuk en gezellig.

