

25-11-2022



# De Roffel



## In deze Roffel

Klassenbezoeken  
Voorstellen team  
Paarse vrijdag  
Wereldburgerschap  
Sinterklaas  
Sam Sam taalcafé

## Agenda

**5 december**

Sinterklaas op school

**9 december**

Paarse vrijdag

**19 december**

Inloop voor ouders

**22 december**

Kerstdiner op school  
( 's avonds)

**23 december**

Studiedag  
Alle kinderen vrij

**26-12 t/m 8-01-2023**

Kerstvakantie

## Beste ouders/ verzorgers,

### Klassenbezoeken

De afgelopen twee weken heeft onze adviseur van **Onderwijs Maak Je Samen**, samen met onze intern begeleiders: Lotte en Hanneke klassenbezoeken afgelegd. De klassenbezoeken staan in het teken van het verder verbeteren van ons onderwijs in taal en rekenen.

Kortom: gewoon goede lessen geven in taal en rekenen op een niveau passend bij onze leerlingen.

Tijdens een klassenbezoek staat de leervraag van de leerkracht centraal: Waarin wil ik me ontwikkelen? Waar liggen nog vragen/struggles? En op welke manier kan ik als leerkracht de volgende stap zetten in het nog verder verbeteren van mijn lessen? Allemaal vragen die de ontwikkeling van een leerkracht stimuleren.

Na een klassenbezoek krijgt de leerkracht feedback en wordt besproken wat er goed ging en waar nog ontwikkelpunten liggen.

*Op deze manier zorgen we er op de Troubadour voor dat leren en ontwikkelen niet alleen bij leerlingen gebeurt, maar juist ook bij leerkrachten. We zijn een professionele lerende organisatie, waarin van iedere leerkracht verwacht wordt dat hij/ zij zich naschoolt en professionaliseert.*

*Naast dit schooltraject is er op de Troubadour ook volop ruimte voor individuele nascholingstrajecten. Leerkrachten krijgen de ruimte om scholing te volgen die hun persoonlijke interesse heeft en waarin ze zich verder willen verdiepen.*

## Voorstellen team

Laat ik me even voorstellen. Mijn naam is Lorette, getrouwd met Carl, moeder van 2 (al wat oudere) kinderen en wonende in het Vonderkwartier van Eindhoven. Dichtbij dus! In het verleden heb ik 15 jaar voor de klas gestaan op een basisschool in Nuenen: 5 jaar als leerkracht van groep 1/2 en 10 jaar als leerkracht van groep 4. Toen de kinderen bij ons kwamen ben ik tijdelijk gestopt met werken.

Nu heb ik de draad weer opgepakt en ben sinds 2020 werkzaam op "de Troubadour" als leerkrachtondersteuner. Ik begeleid de kinderen die net wat extra begeleiding nodig hebben. Ik zie het als een uitdaging om kinderen te helpen die op een bepaald leerstofonderdeel vastgelopen zijn of gewoon net wat extra hulp nodig hebben. Super leuk werk! Inmiddels werk ik 5 dagen en ben ik er op alle tijden dat de kinderen ook op school zijn. Ik heb van mijn hobby mijn werk kunnen maken!

Daarnaast heb ik nog andere hobby 's: ik lees graag, houd van een lekker hapje eten, ga naar **alle** thuiswedstrijden van PSV, maak graag mooie reizen en wandel graag met onze hond.

Volgens mij zo even voldoende: wil je nog meer van me weten 😊 , dan spreek me maar aan op school (of in de wijk). Groeten Lorette (Pruissen)



## Voorstellen team

Hoi, ik ben Nicole van Stiphout. Ik ben 38 en getrouwd met Frank. Samen hebben we 2 kinderen, een dochter, Harley (5) en een zoon, Logan (3). We wonen in Best en ik kom door **weer en wind** lekker **op de fiets** naar school.

Ik werk nu voor het vierde jaar op Basisschool de Troubadour. Ik ben gestart met het vervangen in alle groepen en heb sinds vorig jaar groep 1-2D op maandag en dinsdag. Sinds dit jaar ben ik ook werkzaam op woensdag en dan sta ik in groep 3. Superleuk om te zien hoe de kinderen uit groep 2 groeien en leren lezen! Ik ben rustig en duidelijk in de klas, laat kinderen vooral veel zelf proberen en doen en houd van een grapje.

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om gezellige dingen te doen met Frank en de kinderen, ga ik graag naar metal-concerten/festivals (zonder kinderen, die luisteren liever juf Roos 😊) en kijk ik verschillende series en films. Verder vind ik het ook fijn om een boek te lezen, liefst een goede thriller/horror en sport ik ongeveer 4x per week.

# sam taal sam café

**Wilt u oefenen met de Nederlandse taal? Dan is het SamSam taalcafé misschien iets voor u!**

Hier kunt u onder het genot van een drankje in gesprek gaan met een van onze vrijwilligers. Ideaal om te oefenen met uw Nederlands!

**Waar?**

Vitalis Engelsbergen,  
Maria van Bourgondiëlaan 8

**Wanneer?**

Elke woensdag van 14:30 tot 15:30 uur

**Komt u ook?**

Heeft u interesse of een vraag? Dan kunt u contact opnemen met het onderstaande e-mailadres:  
[siczorgenwelzijn@fontys.nl](mailto:siczorgenwelzijn@fontys.nl)



## Paarse vrijdag

Op vrijdag 9 december vieren we op onze school **Paarse Vrijdag**. Inmiddels is dit een vast onderdeel van ons lesprogramma en komt de dag jaarlijks terug op onze jaarkalender.

### Waarom vinden we het belangrijk om Paarse vrijdag te vieren?

De gedachte achter deze dag is dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht wie je bent. We sluiten niemand buiten en pesten niemand om wie hij/zij is. Samen zorgen we ervoor dat kinderen veilig opgroeien en zichzelf kunnen zijn. Een deel van onze kinderen zal in hun ontwikkeling behoefte hebben aan voorbeelden en rolmodellen, maar vooral aan de boodschap dat je mag zijn wie je bent. Als team vinden we het belangrijk om hier aandacht aan te geven.

Daarnaast is het sinds 2012 verplicht om aandacht te besteden aan gender- en seksuele diversiteit (kerndoel 38), maar wij besteden er met name aandacht aan, omdat we het gewoon een **onderdeel vinden van goed onderwijs**.

### Hoe ziet de dag eruit?

Naast gewoon taal, rekenen en gymmen staan er die dag ook andere toffe activiteiten gepland. We lezen voor uit het prentenboek 'Storkie viert een feestje. We gaan aan de slag met gedichten van Pim Lammers en we kijken samen 'De Grote Paarse Vrijdag Spelshow.'

Alle kinderen mogen, als zij dat zelf willen, iets paars aan naar school. We benadrukken hierbij dat we dat niet opleggen. We vinden het belangrijker om uit te dragen: doe aan wat jij het liefst aantrekt en waar jij je fijn in voelt. Of dat nu een paars shirt, een Elsa jurk, Nike airmax (persoonlijke favoriet) of een tuinbroek is.

### Lespakket

In iedere groep zal er op gepaste wijze én met aandacht voor de leeftijd van de kinderen aandacht besteed worden aan Paarse vrijdag. Er is een lespakket waar voorbeeldlessen in zitten die de leerkrachten kunnen gebruiken. We bereiden de lessen goed voor. Mocht u als ouder interesse hebben in het lespakket of wilt u weten wat er behandeld wordt? Dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind.

**We gaan er een vrolijk feest van maken, want jezelf zijn is een feestje!**

## Wereldburgerschap

**Op De Troubadour is wereldburgerschap de laatste jaren een belangrijk speerpunt geworden, omdat we als school naast goed taal- en rekenonderwijs ook de kinderen willen opleiden tot goede burgers.**

Het Culturele kinderfeest, de huidskleurpotloden, de roetveegpieten, de sociokring, een diverse boekencollectie en ook paarse vrijdag zijn hier goede voorbeelden van. We vinden kinderen opleiden tot goede burgers een onderdeel van goed onderwijs.

*Misschien is het op u overgekomen dat de laatste tijd de nadruk heeft gelegen op jezelf mogen zijn, verliefd worden op wie je wil, homoseksualiteit, etc.*

*Dit is toeval en ik denk dat het komt door de nieuwe inclusieve boekencollectie en Paarse vrijdag waarover u zojuist heeft kunnen lezen. Het is juist onze bedoeling om het een normaal onderdeel van het lesprogramma te laten zijn. We zullen er ook gepast en op deze manier aandacht aan besteden in de groepen. Net zoals we aan andere culturen, onze democratie, duurzaamheid en het klimaat aandacht besteden.*

*Het is onze bedoeling om ervoor te zorgen dat alle kinderen zich veilig, gehoord en gezien voelen.*

**ont  
spa  
nje!**



## OntSpanje!

**Super leuk dat zoveel ouders gehoor hebben gegeven aan de oproep om cadeautjes mee naar school te geven om de school te versieren. De sfeer van Sinterklaas hangt in de hele school en de leerpleinen zijn mooi aangekleed. Bedankt daarvoor!**

Op De Troubadour vinden we het belangrijk dat het Sinterklaasfeest een feest is van iedereen. Jaren geleden hebben we daarom al roetvietpieten geïntroduceerd en onze puzzels, versieringen, boeken, etc. aangepast aan de huidige tijd.

Het originele pietenpak heeft veel verwijzingen naar de koloniale tijd (de pofbroek, de kraag, de veer, etc.). De school en ook Sint & Piet vonden het tijd voor een nieuw pietenpak. Een jaar lang is er volop aan gewerkt en het resultaat wordt zichtbaar op 5 december. Kinderen worden er op ludieke wijze op voorbereid de komende week.

Misschien kunt u er thuis eens naar vragen...