

Beste ouders/verzorgers,

Zoals jullie misschien in de formatie hebben gezien, sta ik er na de zomervakantie niet meer bij. Na ruim 21 jaar komt er voor mij een einde aan het Aloysius-tijdperk.

Ik heb hier al die jaren met heel veel plezier gewerkt en vele veranderingen meegemaakt. Toen ik hier begon schreven we nog op een krijtbord, reden we de tv de klas in, gingen we naar zwembles en was er nog geen sprake van fase-onderwijs of continue-rooster. Vele gezinnen heb ik in die jaren zien komen, doorstromen naar de volgende groep en van school zien gaan. Jammer dat ik nu degenen ben die van school stroomt, maar ik merk dat het tijd is om van werkomgeving te veranderen.

Na de zomervakantie start ik op de St. Michaëlschool in Hazerswoude-Dorp in groep 4. Het zal vast erg wennen worden, maar ik heb heel veel zin in deze nieuwe uitdaging.

Ik draag de Aloysius een warm hart en zal zowel de collega's, kinderen en ouders enorm gaan missen. Dank jullie wel voor alle fijne jaren.

Esther Blonk