

Beste ouders en lieve kinderen,

In het nieuwe schooljaar zal ik lesgeven op een andere school, de Goudakker. Ik heb met veel plezier vier jaar voor de Aloysius gewerkt. Sommige weten wellicht dat ik mijn loopbaan ben gestart in het sociaal cultureel werk. Na een aantal jaar ben ik bij ons schoolbestuur als zij-instromer aangenomen. Op de Aloysius ben ik afgestudeerd en vervolgens heerlijk blijven plakken.

Echter zie je als zij-instromer maar twee verschillende scholen in de studietijd. Daardoor heb ik maar weinig kansen gehad om bij andere scholen te leren, te kijken en te werken.

Op de Goudakker zie ik de kans om op een kleine school te werken. Ook zal mijn ervaring uit het kinderwijkwerk en sociaal werk daar goed van pas komen. Ik verwacht dat ik veel nieuwe ervaringen zal opdoen.

Ik vind het spannend om deze stap te maken. Ik heb het erg naar mijn zin bij de Aloysius. Ik hoop dat ik bij mijn nieuwe baan met net zoveel plezier naar mijn werk ga als hier.

Ik wil alle ouders en kinderen bedanken voor de fijne tijd hier! Mede dankzij jullie ga ik elke dag met plezier naar mijn werk.

Lieve groet, Suze