

Na 19 jaar met veel plezier op de Aloysius te hebben gewerkt, werd het tijd om me ergens anders verder te gaan ontwikkelen. Ik heb voor het komende schooljaar een baan gevonden bij kindcentrum Koningskwartier in Zevenhuizen. Een startende school die nog volop in ontwikkeling is en waar ik mee mag gaan werken aan de verdere opbouw van de school. Een uitdaging waar ik veel zin in heb en waar ik alles wat ik hier op school geleerd heb natuurlijk bij me ga nemen. Ik wil jullie bedanken voor al die fijne jaren en het vertrouwen om samen het beste uit jullie kinderen te halen.

Met vriendelijke groet,
Rianne Schippers

Na 10 jaar gewerkt te hebben als intern begeleider op locatie de Spieringstraat en 4 jaar op locatie AGV, ga ik de St. Aloysius school verlaten. De Aloysius heeft mij kansen gegeven om door te groeien in mijn werk als intern begeleider. Voor mij is het tijd om mijn vleugels uit te gaan slaan en nieuwe wegen te gaan bewandelen. De vertrouwde omgeving met de bekende gezichten van kinderen, collega's en ouders zal ik gaan missen. Na de zomervakantie ga ik eerst genieten van een sabbatical om nieuwe indrukken en ervaringen op te kunnen doen. Ik wens iedereen een goede zomervakantie toe en volgend schooljaar weer een fijne tijd op de Aloysius!

Jolanda van Ginneken

Beste ouders/ verzorgers,

Na bijna 13 jaar op de St. Aloysius gewerkt te hebben, heb ik besloten de school te verlaten. Per volgend schooljaar ga ik aan het werk vanuit het kernteam van de invalpool. Omdat ik direct na het afronden van de PABO op de St. Aloysius ben gaan werken, heb ik nooit meegemaakt hoe het eventueel anders kan. Ik wil mezelf verder ontwikkelen en ontdekken wat er nog meer is in onderwijsland. Vandaar ook de keuze om in te gaan vallen. Op deze manier krijg ik de kans sfeer te proeven op verschillende scholen en zo een goede keuze kan maken bij het kiezen van een nieuwe vaste werkplek.

Ik wil jullie alvast bedanken de fijne samenwerking en alle fijne jaren op de St. Aloysius. Ik heb met veel liefde jullie kinderen onderwijs gegeven. We gaan er nog een paar gezellige weken van maken! En wie weet, kom ik volgend schooljaar nog eens terug om een dagje in te vallen 😊

Met vriendelijke groet,
Sabrina van Dommelen

Met plezier heb ik gewerkt op de Aloysius in een fijn team. Genoten van het lesgeven en het contact met de kinderen en ouders. Toch is het komend jaar voor mij tijd voor een nieuwe uitdaging op de Sint Jozef in Moordrecht (ook een Groeilingschool). Veel dank aan allen en we gaan er van de laatste weken nog een gezellige tijd van maken.

Vincent Bakker