

Dag allemaal,

Via deze weg wil ik mij aan jullie voorstellen. Ik ben Monique van den Hoven, 45 jaar en woon met mijn twee kinderen (een dochter van 12 jaar en een zoon van 10 jaar) in Gouda. Na eerder in de zorg te hebben gewerkt, heb ik in 2022 de overstap gemaakt naar het onderwijs. Momenteel ben ik nog werkzaam op De Hortus, een basisschool in Boskoop. Komend schooljaar zal ik deel uit gaan maken van het team van de Aloysius. Een nieuwe uitdaging waar ik veel zin in heb. Ik zie mijzelf als een betrokken leerkracht, die vooral wil dat leerlingen zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen. Dit, om zich zo verder te kunnen ontwikkelen op cognitief vlak, maar ook als persoon.

Naast mijn werk geniet ik van theater, het ondernemen van leuke dingen met mijn kinderen en het ronddwalen door steden.

Een mooie zomer en tot in het volgende schooljaar.

Groet, Monique

