



Belangrijke data

5 t/m 11 mrt	Uitwisseling Erasmus+ Nederland-Griekenland
7 mrt	Aanmelden groep 8 VO achternaam A t/m K
7 mrt	Meet & Baby 09.45-11.00 uur 't Fonkelbeertje
7 mrt	R-Play bus op schoolplein 14.30-16.00 uur
9 mrt	Aanmelden groep 8 VO achternaam L t/m Z
11 mrt	Open scholenroute 09.30-13.30 uur
13 mrt	Studiemiddag leerkrachten, leerlingen om 12.00 uur vrij
14 mrt	Dramataal groepen 6 en 6-7
14 mrt	Meet & Baby 09.45-11.00 uur 't Fonkelbeertje
14 mrt	R-Play bus op schoolplein 14.30-16.00 uur
15 mrt	Open dag 09.00-14.00 uur
15 mrt	2 ^e Betaaldag vrijwillige ouderbijdrage
15 mrt	Dramataal groepen 7-8 en 8
17 mrt	Nationale Pannenkoekdag
20 mrt	Deze week "Week van de Lentekriebels"
20 mrt	Deze week afname Boom toetsen groepen 3-7
21 mrt	Meet & Baby 09.45-11.00 uur 't Fonkelbeertje
21 mrt	R-Play bus op schoolplein 14.30-16.00 uur
21 mrt	MR vergadering 19.00-21.00 uur
21 mrt	Volgende nieuwsbrief

Uitwisseling Erasmus+ Nederland-Griekenland



Afgelopen zondagmorgen om half 10 liepen er 7 zenuwachtige jongens en meisjes de school binnen met in hun kielzog hun al even zenuwachtige ouders, broertjes, zusjes, opa's en oma's. Om in je eentje voor de eerste keer voor een week naar Griekenland te gaan is toch wel een spannend gebeuren! Juf Harriët en juf Lindsey zijn er dan wel bij, maar spannend bleek het voor iedereen te zijn. Na de laatste uitleg en aanwijzingen van juf Harriët werd er de traditionele groepsfoto gemaakt.





Toen de taxibus voor de school stond werd het ineens toch wel heel erg echt.....alleen naar een ander land rijden en vliegen!
Na het (soms emotioneel met hier en daar een traantje) afscheid stapte iedereen in de bus en reed de chauffeur luid toeterend de straat uit op weg naar het avontuur!

Nadat de achterblijvers het busje uit gezwaaid hadden totdat het de hoek omsloeg ging iedereen ietwat bedrukt naar huis met het besef dat hun kind een week lang niet thuis kwam. De kids zelf waren het afscheid alweer vergeten en hadden er zin in. Tenminste, deze foto's hiernaast zijn net na vertrek gemaakt en zie je die lachende kopjes?!



Na een ritje van ongeveer 2 uur kwamen ze op Zaventem airport aan en maakte de chauffeur nog even een groepsfoto van het clubje Giekenlandgangers. Op naar het vliegtuig en richting Athene.
Enkele uren reizen later kon iedereen de vliegtuigtrap af en voet op Griekse grond zetten.



Op naar het (super-de-luxe) hotel en de kamers om alle bagage weg te zetten. Daarna snel ergens wat eten want na zo'n lange en spannende dag moesten de magen wel gevuld worden. En dat ging wel lukken zo te zien!!



Nog even in de stad rondneuzen en daarna lekker onder het dekbed, dromen over wat de week zal gaan brengen.
Slaap lekker allemaal en word vervolgd!

