

INFO 24

10-03-2023



In dit nummer:

- Schoolfotograaf 15 en 17 maart
- Koningsspelen 21 april
- Foutjes maken moet je leren
- Gevonden voorwerpen
- Rapportomlagen
- Overblijfhulp gezocht
- Schaaktoernooi 15 april



Komende week komt de schoolfotograaf op bezoek. Nog even de data op een rijtje:

Woensdag 15 maart

Hoofdlocatie: groepen 1, 2, 3, 4, 5 en 8

Vrijdag 17 maart

Kruidenlaan: groepen 6 en 7

Voorschool (ochtend)

2 tips namens de fotograaf:

- Volledig zwarte kleding en neon kleding geven niet altijd mooie resultaten op een foto
- Als meisjes speciaal mooie kapsels hebben, denk er dan aan om mooie staarten, vlechten of speldjes aan de zijkant te doen. Dan is dit namelijk nog te zien op de foto en heeft u niet 's morgens voor niks staan fröbelen 😊

Koningsspelen op vrijdag 21 april 2023

Op 21 april hebben de groepen 3 t/m 8 een sportief programma bij SCO en sluiten dit om 14.15 uur af in de eigen klas. Hier kunnen we veel hulp van ouders bij gebruiken! Hoe leuk is het om buiten een gezellige, sportieve dag met alle kinderen, leerkrachten en andere ouders te beleven? Wilt u ook meehelpen? Via de volgende link kunt u zich aanmelden: <https://forms.gle/rPZgnc5gt6h2G2F76>
We verwachten de hulpouders om 9.15u op het SCO-terrein.

Tot uiterlijk vrijdag 24 maart kunt u zich opgeven. Meer informatie ontvangt u te zijner tijd.



Oei.. een vlek!

Les over foutjes maken bij onze kleuters in het thema "Kunst"

"Fouten maken hoort erbij", "van fouten kun je leren", "foutjes maken is het bewijs dat je aan het oefenen bent".

We zien dat sommige kinderen fouten maken zo erg vinden, dat ze dichtklappen, stoppen met proberen, niet gaan beginnen, boos of verdrietig worden en aan zichzelf gaan twijfelen. Het stimuleren van een groeimindset vinden we heel belangrijk op school en zijn daar actief mee bezig door groeitaal te gebruiken in de klas. Het herkennen van belemmerende gedachten en die veranderen in helpende gedachten is daar een onderdeel van. "Ik kan het toch niet" wordt: "Ik kan het nóg niet." "Ojee! Een fout, wat nu?" wordt: "Ik maak een fout, eens even zien hoe kan ik hier van leren?" Zo maken we als leerkrachten natuurlijk ook fouten, soms een beetje expres zoals bij deze **Oei.. een vlek-les** bij de kleutergroepen:

HET SCHIJNT
DAT MENSEN DIE
FOUTEN
DURVEN MAKEN
OOK VEEL
CREATIEVER
ZIJN

Loesje

Wat als de juf een heel kostbaar en mooi stuk papier van juf Corine krijgt om op te passen en daar haar kopje thee over laat vallen? Ojee, dat ging per ongeluk ontzettend mis.. Wat nu? Zullen we maar gewoon jokken? Of een ander kind de schuld geven? Of het papier verstoppert? De juf wilde echt niet dat er iemand boos op haar zou worden. Wat moesten we toch doen? Dit is echt een grote fout!

Na wat gegiebel, bijna tranen, kriebelende vlinders in onze buiken en heel veel lieve woorden, kwamen we er samen achter dat de beste optie was om het EERLIJK te gaan vertellen. We hebben de vlek versierd met mooie verf. Het werd een kunstwerk! Daarna zijn we met zijn allen naar juf Corine gegaan. Pfff wat was dit spannend. Gelukkig was juf Corine helemaal niet boos en vond ze het papier nu juist nóg mooier geworden. In de aansluitende werkles hebben de kinderen zelf van een vlek een kunstwerk mogen maken. Zo zie je maar. Een foutje maken is helemaal niet erg. Dat kan iedereen gebeuren. Daar leer je alleen maar van!! Wat een les was dit..!

Als afsluiting deze mooie woorden van Noud: "Juf, wat was dit een avontuur zeg!"

De kleuterbouw





Inmiddels hebben we weer heel wat gevonden voorwerpen verzameld. Op **maandag 20, dinsdag 21 en woensdag 22 maart** zullen we deze uitstellen in onze school (hoofdlocatie). Komt u ook even kijken of er iets van uw kind tussen ligt?

Rapportomslagen

Het komt regelmatig voor dat kinderen hun rapport niet meer kunnen vinden. Dat is jammer en we hopen natuurlijk altijd dat het rapport wordt teruggevonden. Als dat niet zo is, kunnen wij zorgen voor een eenvoudig mapje waar we het rapport opnieuw in zullen aanbieden. Mocht u graag een nieuwe rapportomslag van onze school willen hebben, dan kunt u er eentje kopen bij het secretariaat voor 5 euro.



Overblijfhulp gezocht!



Omdat we het erg belangrijk vinden dat onze leerkrachten pauze kunnen nemen, hebben wij fijne hulp tijdens het overblijven van onze kinderen. We zouden het heel fijn vinden om deze groep uit te breiden met mensen die het leuk vinden om ook overblijfouder, opa of oma te worden. Indien u niet vast wilt zitten aan bepaalde dagen dan is het ook mogelijk om op inval- of oproepbasis deel te nemen. U ontvangt hiervoor €10 vergoeding per keer.

Lijkt het u leuk ons overblijfteam te komen versterken? Neem dan contact op met onze overblijf-coördinator Rebecca (06-28743643)

Schaaktoernooi zaterdag 15 april



Geïnteresseerde kinderen uit de groepen 6 tot en met 8 hebben deze week een brief kunnen krijgen in de klas om zich om te geven voor het schaaktoernooi op **zaterdag 15 april**. Hiervoor kunnen ze worden opgegeven tot uiterlijk vrijdag 17 maart.