

INFO 33

02-06-2023







Terwijl ons lustrumfeest nog in volle gang is, ontvangt u deze INFO met, zoals beloofd, een verslag van óók zo'n mooi feest op onze school: de kleuterdag! Volgende week verschijnt er een speciale lustrumeditie van de INFO met een terugblik naar het driedaagse feest. We wensen iedereen vanmiddag heel veel plezier op ons Festival en iedereen die helpt of geholpen heeft, ontzettend bedankt! U bent van onschatbare waarde voor ons!



Kleuterdag

Vrijdag 26 mei was het de dag van de papa's! Jawel heel veel papa's in, rond en op de Rubenshof. Alles stond in het teken van de papa's. Even geen mama's. Wat was dat.....

Even serieus het was natuurlijk niet alleen de dag van de papa's, het was circusdag voor de kleuters en heel veel papa's hielpen mee. Dat was wel gaaf, stoer en vaak ook best grappig. We verzamelden op school. Alle kleuters, papa's en juffen waren als circusartiesten verkleed. Circusdirecteuren, acrobaten, olifanten, kamelen en clowns, heel veel



clowns. Ik heb nog nooit zoveel clowns bij elkaar gezien. Wat zag dat er gezellig en kleurrijk uit! In de gymzaal begon het grote circusverhaal. Met een echte kameel. Ja, ja en een pinguïn en wat dachten jullie van Pablo de papegaai? De goochelaar was ook een top-act en de clowns die zetten de boel helemaal op stelten. Het verhaal ging alle kanten op. Zou het goed komen? Alle kleuters gingen met de papa's op weg naar het circus en onderweg op zoek naar de circusartiesten. Op de rotondes her en der in Oosterhout kwamen we zomaar een kameel en een papagaai tegen. Eenmaal bij het circusterrein aangekomen was de circusdirecteur toch best aardig, hadden de pinguïn en de kameel een baan in het circus en was er sprake van echte liefde tussen Pablo de papegaai en de kameel. Fijn!

En toen was het tijd om een echte circustent te bouwen. De papa's en kleuters die konden er wat van. Er waren zelfs papa's bij die echt gereedschap hadden meegenomen. Prachtige tenten rezen als circusacts uit de grond. En wat er daarna gebeurde.... Je moet er eigenlijk bij zijn geweest om het te begrijpen. Clowns, acrobaten, circusdirecteuren en verschillende dieren die gingen jongleren, kegelen, koekhappen, een drop/chipsketting maken, het krachtpatserspel uitvoeren, ringwerpen, het grote clown voetenspel, het clown verkleedspel, schminken, gooien, vangen, springen, touwtrekken. Noem maar op! En waar sluit je een goed circus mee af? Jawel, dansen in de piste met een lekker ijsje. Het was een prachtige dag! Volgend jaar weer?

Groet, één van de papa's

Michael Kivit

