

# INFO 37

30-06-2023



## In dit nummer:

- Afscheid & welkom
- Verkiezingen MR 2023-2024
- Studiedag 7 juli a.s.
- Kalender 23-24 in de maak
- Excursie Amsterdam groep 7
- Excursie Biesbosch groep 6

Aan het einde van dit schooljaar gaan we afscheid nemen van een aantal collega's, hieronder leest u hun berichtjes aan u allen:

Lieve ouder(s)/verzorger(s),

Het einde van het jaar komt in zicht en daarmee ook mijn einde op de Rubenshof. Als kind heb ik de sfeer van deze mooie school al mogen ervaren. Dat ik daarna het geluk had om er ook te mogen werken was helemaal fijn. Met veel plezier heb ik hier de afgelopen jaren kinderen mogen begeleiden in hun ontwikkeling. Vijf jaar bij de kleuters maar ook in vele klassen eens ingevallen. Toch komt hier nu een einde aan. Volgend jaar ga ik een andere droom najagen: ik ga reizen en het prachtige Afrika ontdekken! Best spannend, maar ook ontzettend tof. We maken er nog gezellige laatste weken van en ook vanuit het verre zuiden zal ik nog eens aan jullie denken.

Dankjewel lieve ouders en kinderen voor de fijne tijd op de Rubenshof. En wie weet; tot ooit!

Liefs,  
Isa

Zoals jullie vorige week in de INFO hebben kunnen lezen ga ik aankomend schooljaar een nieuwe uitdaging tegemoet. Ik heb dit jaar de PABO met succes af mogen ronden en ben nu officieel juf. Ik heb de afgelopen tijd nagedacht wat ik wil gaan doen. Ik heb besloten om een baan aan te nemen op een school dichtbij huis. Ik heb een super leuk jaar gehad hier en dit gaan we nog gezellig afsluiten!

Groetjes,  
Destiny

Beste leerlingen en ouders,

Volgend schooljaar zal ik helaas de gymlessen op de Rubenshof niet meer verzorgen. Ik ga namelijk mijn eindstage in en zal deze stage moeten lopen op een middelbare school. 2 Jaar geleden alweer ben ik gestart op de Rubenshof. Ik dacht dat ik wel wist wat ik kon verwachten, maar in de praktijk bleek dit toch anders. Ik had namelijk niet aan zien komen dat er zo veel leuke kinderen op de school zitten die super enthousiast zijn om te bewegen. Met deze kinderen (jullie dus) en erg leuke collega's heb ik het de afgelopen 2 jaren erg naar mijn zin gehad. Ik ga jullie allemaal erg missen, mijn hart ligt zeker nog bij de Rubenshof en wellicht kom ik ooit nog terug!

Groetjes,  
Randy

Ook verwelkomen wij twee nieuwe collega's; Sanne (groep 1-2) en Robbert (groep 6). Zij stellen zich alvast kort aan u voor:



Hallo,

Mijn naam is Sanne Schulte en ik mag na de zomervakantie bij jullie starten. In april ben ik met mijn man in Geertruidenberg komen wonen. Ik werk nu op een school in Rotterdam en het is een heel fijn vooruitzicht dat ik straks niet meer iedere dag in de file hoeft te staan. Ik hou van dansen, keihard de nummers van de radio (verkeerd) meezingen en films kijken.

Tot snel!

Sanne



Hallo,

Ik ben Robbert en komend jaar leerkracht van groep 6. De afgelopen 20 jaar heb ik op verschillende scholen gewerkt. In Oosterhout waren dat onder andere de Westhoek en de Hobbit. Het gebouw aan de Kruidenlaan ken ik dus al! Mijn hart ligt bij de bovenbouwgroepen, vandaar dat ik erg veel zin heb om les te geven aan groep 6.

Met mijn vrouw en 2 dochters van 11 en 12 woon ik in Breda. In mijn vrije tijd ben ik de grootste supporter van mijn sportende kinderen en ga ik graag naar Zeeland, omdat daar mijn roots liggen en ik enorm van het strand hou. Ik wens iedereen eerst nog een paar leuke laatste schoolweken en daarna een fijne vakantie!

Tot in het nieuwe schooljaar!

Robbert van der Hof



### Verkiezingen MR

Vandaag ontvangt u van ons een mail over de verkiezingen van de MR. Wie meldt zich aan?



### 7 juli = studiedag

Volgende week vrijdag 7 juli hebben alle leerkrachten op school een taakdag, daarom zijn alle kinderen die dag vrij!



### Kalender 2023-2024

De kalender voor het nieuwe schooljaar is in de maak. We doen ons uiterste best deze zo spoedig mogelijk aan u te presenteren.

## Dagje Amsterdam voor de groepen 7

Vrijdag 16 juni rond 7:10 uur druppelen de eerste leerlingen van groep 7 de locatie aan de Kruidenlaan binnen, vandaag is het zover: we gaan naar Amsterdam! Traditiegetrouw brengen we met de groepen 7 een bezoek aan het Anne Frankhuis en het Rijksmuseum. Rond 7:30 uur vertrokken we met de bus richting Amsterdam. Daar aangekomen is de ene groep onder leiding van juf Heidi richting het Anne Frankhuis gegaan, de groep van Liselotte begon in het Rijksmuseum. Beide musea maakten op veel kinderen en de begeleidende ouders veel indruk. De medewerkers van het Anne Frankhuis waren op recht onder de indruk van alle kennis die onze leerlingen al van Anne Frank en de Tweede Wereldoorlog hadden! Halverwege de dag wisselden we van museum en kwamen we elkaar nog tegen op de Westermarkt. Natuurlijk mocht een bezoek aan "de grote gele M" niet ontbreken; hoe gaaf is het, om met je hele klas naar Mac Donalds te gaan? 😊 Op de terugweg waren we helaas niet de enigen die richting Oosterhout reden en hebben we er 3 uur over gedaan om thuis te komen! Flink later dan gepland, maar met een hoop mooie en leuke ervaringen rijker werden de kinderen van groep 7 weer opgehaald door hun ouders.



Wij kijken terug op een ongelooflijk leuke dag met beide groepen 7!  
Juf Heidi en juf Liselotte



## Groep 6 ging gisteren naar de Biesbosch. Hieronder leest u de belevenissen:

### Ons Biesbosch uitje



De groepen 6 van onze school zijn gisteren naar de Biesbosch geweest. We zijn met de rondvaartboot geweest en hebben in de natuur gelopen. We hebben ook ontdekt dat je de puntjes van een brandnetel kan eten en dat er een plant is waar je gewoon op kan staan. In de rondvaartboot hebben we met een verrekijker allerlei vogels en een bever gezien. We gingen ook met een schepnet diertjes uit het water vissen en we hadden Bootsmannetjes, Waterschorpioenen en een bloedzuiger gevangen! Ondertussen gingen we ook picknicken in het gras met ons fruit en de lunch. We gingen met de rondvaartboot terug en speelden in de speeltuin. Iedereen vond het superleuk en we hebben veel plezier gehad samen!

Reza - Groep 6 Peter en Laura

### De Biesbosch

We zijn met de groepen zes naar de Biesbosch geweest. We vertrokken om 8:45 en een paar ouders brachten ons weg, om 9 uur kwamen we aan. Toen we er waren gingen we met zijn allen varen, tijdens het varen gingen we met verrekijkers vogels spotten. Toen we aankwamen gingen we gelijk fruit eten. Als eerst gingen we bij meerdere meertjes beestjes vangen. We hadden verschillende dingen om te gebruiken: een mini aquarium, een potje met een loep, een lepel, een schepnet, en een bak voor de beestjes. We hadden heel veel gevonden: Bloedzuigers, visjes, salamanders en nog veel meer dieren. Toen we weer dicht bij de boot waren, gingen we lunchen en even uitrusten. Hierna gingen we de bossen in. We kwamen langs een rieten hut en hadden we allemaal lekkere dingen uit de natuur gevonden: Brandnetels, takken van een boom en dat konden we dan proeven. We vonden ook heel veel sporen en we kwamen ook langs een beverburcht. Daarna gingen we terugwandelen. Toen we weer bij de boot waren, gingen we terugvaren. Toen we op het beginpunt waren, gingen we in de speeltuin spelen en daarna gingen we terug naar school.



Fabiënne - groep 6 Bart

