

INFO 4

15-09-2023



In dit nummer:

- Vertrouwenspersonen in de klas
- Textielrace in groep 7
- Overblijfouder, opa, oma gezocht!
- IN Oosterhout, aanbod van de leukste activiteiten in Oosterhout

Bezoek vertrouwenspersonen in de klas

Afgelopen dinsdag hebben wij, in onze rol als vertrouwenspersonen van de Rubenshof, een bezoek gebracht aan de groepen 3 t/m 8. Tijdens dit bezoek hebben wij de kinderen onze taak binnen de school uitgelegd en enkele situaties (in kindertaal) besproken. We haken in op wat de leerkrachten de eerste weken zelf al in de klas hebben besproken, zoals het maken van een anti-pest protocol en het herhalen van de kanjer afspraken. Daarnaast bespreken we verschillende onderwerpen in de klassen. Bijvoorbeeld het opgroeien in een onveilige thuissituatie (huiselijk geweld). Ook praten we over seksuele intimidatie. Een heel belangrijke boodschap die we de kinderen wilden meegeven is: "Je lijf is van jou!"



In de hogere groepen praten wij met de kinderen ook over situaties, die zij online mee kunnen maken. Het gebruik van de mobiele telefoon en de sociale media, chatfuncties bij games: dit zijn voorbeelden, waarbij kinderen ook te maken kunnen krijgen met vervelende en zelfs onveilige situaties. In de bovenbouwgroepen komt komend schooljaar dit onderwerp ook weer aan bod in ons lesprogramma.

In de kleutergroepen wordt deze boodschap (onder andere met behulp van het prentenboek "mijn lichaam is van mij") op een voor kleuters geschikte manier door de eigen juf verteld.

De belangrijkste boodschap die wij willen overbrengen tijdens ons bezoek is: Praat erover met iemand die je vertrouwt. Natuurlijk het liefst met iemand die dicht bij je staat, zoals één van je ouders, een familielid of je juf of meester.

Kinderen weten ook, dat ze bij ons als vertrouwensjuffen terecht kunnen en hoe ze ons kunnen benaderen. Praat hier gerust eens over met uw kind! Mocht u als ouder meer informatie willen nalezen over onze taak als vertrouwenspersonen, dan kunt u dit teruglezen in de schoolgids op onze website.

Vriendelijke groeten, Yolande Mol -Wilthagen en Liselotte van Houwelingen



TEXTIEL RACE

Hoi allemaal!

Wij gaan een stukje vertellen over de textielrace. De textielrace is een race waarbij we kleren inzamelen voor het goede doel. Waarom? Een groot probleem is dat alle mensen te veel dingen met stof kopen. Zoals: Kleren, handdoeken, gordijnen en schoenen. Het doel is dat we 2de hands kleren die je thuis nog hebt liggen inleveren. En er doen wel 10 scholen mee. De klas die het meeste kleren heeft ingeleverd, wint een extra schoolreisje naar de uitvindfabriek!

Doei, groetjes Jinthe en Guusje uit groep 7B



Overblijfouder, opa, oma gezocht!

We zijn nog steeds op zoek naar hulp bij het overblijven.
Op de WOENSDAG komen we echt handen tekort!
Wie oh wie helpt ons uit de brand? U ontvangt hiervoor
een kleine vergoeding.

Graag contact via Rebekka: 06-28743643



Ontdek de leukste activiteiten in Oosterhout

Deze week krijgen al onze leerlingen een boekje mee naar huis vol met sport- en cultuuraanbod waar je je dit schooljaar voor in kunt schrijven. Een fantastisch initiatief van de gemeente Oosterhout & MOOVE waar we met elkaar trots op mogen zijn!

Inschrijven start op **woensdag 27 september vanaf 16.00**
uur op www.inoosterhout.nl



Team o.b.s. Rubenshof wenst u een (wederom) zonnig weekend toe!