

# INFO 28

## 29-03-2024



In dit nummer:

- Gelukkig, toch een eindfeest!
- Paasgroet bewoners Slotjesveste
- Toneelvaders gezocht voor kleuterdag
- Mondzorg
- Goede Vrijdag en Pasen

We beginnen met goed nieuws vanuit de Ouderraad!



### Eindfeest o.b.s. Rubenshof

We zijn ontzettend blij u te kunnen melden dat er een eindfeest gaat komen! Onze oproepen en de oproep van juf Liselotte in de INFO van vorige week hebben er voor gezorgd dat we ouders bereid hebben gevonden te helpen bij het organiseren van ons traditionele eindfeest. Dus noteer alvast in uw agenda:

**Vrijdag 28 juni**

**15.00 – 18.00 uur**

We kunnen nog extra hulp gebruiken dus als u zich nog niet heeft opgegeven en het lijkt u leuk om te helpen bij de organisatie, mail naar [ouderraadrubenshof@obsrubenshof.nl](mailto:ouderraadrubenshof@obsrubenshof.nl)

Op **woensdag 3 april** is er een eerste vergadering over het eindfeest. De vergadering start om 20:00 uur en vindt plaats in de teamkamer op onze hoofdlocatie. U bent als ouder van harte welkom om bij deze vergadering aan te sluiten om mee te denken hoe we dit feest opnieuw tot een succes kunnen maken.

We hebben ook berichtjes ontvangen van ouders die graag op de dag zelf willen komen helpen. Dat is heel fijn! Hiervoor zal nog een losse oproep volgen op een later tijdstip.

Groetjes van de Ouderraad

## Een Paasgroet voor de bewoners van Mijzo Slotjesveste



Toen we in het begin van 2024 tijdens de Zilveren weken de activiteit "Wat voor klas willen we zijn?" bespraken, gaven een paar kinderen aan ook een keer iets te willen doen voor een ander. Zo ontstond het idee om (eenzame) ouderen te verrassen met iets liefs.

In de klas hebben alle leerlingen afgelopen dagen enorm hard gewerkt aan een mooie Paaskaart met borduurwerkje. Tuincentrum Oosterhout was bereid om voor een klein prijsje narcissen te leveren. Op dinsdagmiddag 26 maart ben ik met 4 leerlingen deze verrassing gaan aanbieden aan twee bewoners en hun activiteitenbegeleidster. Deze twee bewoners mochten de kaarten en plantjes in ontvangst nemen en waardeerden ons gebaar enorm.

Stadsfotograaf Bianca van Dijk was er ook bij en zal ervoor zorgen dat dit ook in de Oosterhouter wordt gepubliceerd. De activiteitenbegeleiding van Slotjesveste gaat ervoor zorgen dat hun bewoners in de bloemetjes worden gezet zo vlak voor Pasen, met een kaart met allemaal lieve woorden, gedichtjes en tekeningen van kinderen.

De kinderen waren het met mij eens: iets doen voor een ander kan jezelf ook echt een heel fijn gevoel geven!

Liselotte van Houwelingen,  
Groep 7



## Toneelvaders gezocht voor kleuterdag



Beste vaders van kinderen van groep 1-2,

Voor de sprookjesdag van de kleuters, die gepland staat op **24 mei** aanstaande, zijn wij nog op zoek naar 2 toneelvaders die het leuk vinden om mee te doen aan het welbekende kleuterdag toneelstuk. Voor het toneelstuk vragen wij jullie om vóór en na de meivakantie één avond in de week vrij te houden om te repeteren. Welke dag dat wordt, beslissen we in overleg met elkaar.

Om je op te geven stuur je een mail naar: [eus.vanopdorp@obsrubenshof.nl](mailto:eus.vanopdorp@obsrubenshof.nl) Voor alle duidelijkheid... Let op!!!! We vragen nu enkel 2 vaders voor het toneelstuk. Hulpvaders die een groepje kinderen op de kleuterdag begeleiden, worden op een later moment uitgenodigd.

Met vriendelijke groet, namens alle kleuterleerkrachten,  
Eus van Opdorp

\*\*\*\*\*

## Een gezonde mond is vaak een gezond kind!

Daarom is het van belang dat uw kind vanaf 4 jaar 2x per jaar de tandarts bezoekt om op tijd eventuele problemen te voorkomen.

Wist u dat:

- Elk kind recht heeft op mondzorg?
- Een gebitsreiniging 70% van de gaatjes kan voorkomen?
- Mondzorg voor kinderen tot en met 18 jaar volledig vergoed wordt vanuit de basisverzekering?
- Vijf eetmomenten per dag voldoende zijn voor uw kind?
- De tandarts een poetsles aanbiedt voor kinderen?
- Mondzorg zo ontzettend cruciaal is voor de algehele gezondheid en welzijn van kinderen.



## Goede Vrijdag en Pasen



Op 31 maart en 1 april is het Pasen. Volgens de christelijke kalender valt eerste paasdag op de eerste zondag, na de eerste volle maan, vanaf het begin van de lente (21/22 maart). Pasen wordt vooraf gegaan door een 40 dagen durende vastenperiode, ingeluid door Vastenavond, de carnavalsdinsdag. Pasen is een feestdag in de lente. Het vindt zijn oorsprong ruim voor het ontstaan van het christendom. Over de precieze oorsprong en viering is men het niet volledig eens. Er bestaan verschillende lentefeesten uit diverse culturen die sterk op elkaar lijken en waaraan ook het christendom symbolen heeft ontleend.



Daarom stellen sommigen dat Pasen eigenlijk een vrij recente feestdag is waarin al dan niet bewust oude (heidense) symbolieken van de lentefeesten zijn opgenomen. Maar er zijn ook mensen die zeggen dat de oorsprong meer algemeen is, als in een feest van de lente, waarbij het ontwaken van de natuur na de winter werd gevierd (paasbloemen, paaseieren). Later is het tot een christelijke viering omgevormd, via het joodse geloof, waarbij het een feest is geworden ter nagedachtenis van de opstanding van Jezus.

Na carnaval begint voor de christenen een vastenperiode van 40 dagen. De laatste week van die vastenperiode is de zogenaamde *Goede Week*. De zondag vóór Pasen wordt *Palmzondag* genoemd: Jezus wordt als koning in Jeruzalem binnengehaald. Dan volgt Witte Donderdag, de dag van het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn volgelingen, de apostelen. Vervolgens: Goede Vrijdag, de vrijdag vóór Pasen, waarop wordt herdacht dat Jezus is gekruisigd en gestorven. Op paaszaterdag wordt de begrafenis van Jezus herdacht en dan volgt het paasfeest, voor christenen het feest van de verrijzenis van Jezus.

**Team O.B.S. Rubenshof wenst  
u een heel fijn paasweekend  
toe & tot dinsdag!**

