

# INFO 30

## 15-4-2022



### In dit nummer:

- programma Koningsspelen
- hoe om te gaan met sociale media?
- herdenking 4 mei
- Happy Stones
- weeksluiting groep 6
- achtergrond Goede Vrijdag en Pasen



## Koningsspelen vrijdag 22 april 2022

### Groep 3 t/m 7 (en een deel van groep 8)

De kinderen dragen deze dag sportieve kleding, het liefst een oranje outfit.  
Het programma ziet er als volgt uit:

08.30 uur – 09.15 uur	Alle kinderen starten in hun eigen klas met een gesponsord Koningsspelen-ontbijt, de kinderen hoeven voor deze maaltijd dus niets mee te nemen.
09.15 uur – 09.45 uur	We vertrekken in een lange stoet naar het SCO-terrein. Daar staan de begeleiders klaar om de kinderen op te vangen en we openen de dag met de openingsdans van Kinderen voor Kinderen: fit top 10!
09.45 uur – 13.45 uur	De groepen gaan allerlei spelletjes doen en hebben tussendoor een fruit- en een lunchmoment. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf <b>fruit en een lunchpakketje</b> meenemen <b>inclusief drinken</b> .
13.45 uur – 14.15 uur	We lopen gezamenlijk terug naar school en sluiten af in de eigen klas en dan... <b>VAKANTIE!</b>

Gezien de grootte van de groepen 8, begeleiden sommige kinderen de kleuters en anderen gaan mee met de sportdag van groep 3 t/m 7.



### Kleuters sporten onder begeleiding van (een deel van) groep 8

De vierjarige kleuters zijn op deze dag vrij, zoals gebruikelijk. De oudere kleuters komen op de normale tijd naar school, in hun sportkleren (het liefst een oranje outfit), mét fruit en drinken. Ook zij krijgen een ontbijt op school. En daarna gaan zij lekker sporten rondom de school.

We hopen op een stralende, sportieve dag!

## Hoe om te gaan met sociale media?

Zoals u weet is de Rubenshof een zogenaamde “kanjerschool”, dat betekent dat kinderen door middel van kanjerlessen leren zichzelf en elkaar te respecteren. Daarnaast staat "De Wereld van Vertrouwen" centraal. In deze wereld leren de kinderen:

- We vertrouwen elkaar
- We helpen elkaar
- Niemand speelt de baas
- We lachen elkaar niet uit
- We gedragen ons niet als slachtoffer
- We werken samen
- We hebben plezier met elkaar

Dit komt tot uiting in de lessen en oefeningen binnen de kanjeraanpak. We gebruiken hiervoor, onder andere, deze smiley-poster en vragen de kinderen regelmatig voor welke kant ze kiezen. De linkerkant waarbij je met de hele klas zorgt voor een goede sfeer of de rechterkant, waarbij dit niet het geval is.



In de kanjeraanpak zijn ook lessen opgenomen die gaan over sociale media. In deze lessen leren de kinderen wat de gevolgen kunnen zijn als je verkeerd met sociale media omgaat. We hopen natuurlijk dat de kinderen wat ze leren binnen deze lessen ook toepassen in het dagelijks gebruik van sociale media. Helaas is dit niet altijd het geval. Als leerkrachten krijgen we er mee te maken dat er in appgroepen vervelende teksten, met heel nare verwensingen, voorbijkomen. Daarnaast worden via Snapchat ook allerlei onzedelijke plaatjes en teksten gedeeld. Als leerkrachten nemen wij onze verantwoordelijkheid en grijpen we terug op de kanjerlessen over sociale media en zetten "De Wereld van Vertrouwen" centraal. Ook lichten we de ouders in van de leerlingen die dit aan gaan.

Deze verantwoordelijkheid zouden wij ook graag willen delen met u als ouders en we vragen u mee te kijken met uw kind wat gepost wordt op de sociale media, zodat we samen berichten kunnen ondervangen die niet geschikt zijn om te posten.

*Namens het hele team, Yolande en Peter (kanjercoördinatoren)*

## Herdenkingsbijeenkomst Pools Militair Ereveld

De Rubenshof heeft vele jaren geleden als school een monument “geadopteerd”, zoals dat heet. Dit is het Pools Militair Ereveld in Oosterhout. Wij besteden hier in de hogere groepen aandacht aan en praten over oorlog en vooral over vrede. Ook bezoeken wij altijd met de kinderen uit de groepen 7 en 8 jaarlijks de twee herdenkingsbijeenkomsten met oud-strijders, die op het Pools Militair Ereveld gehouden worden. Dit wordt door de aanwezigen altijd zeer op prijs gesteld. Op 4 mei vindt er weer een plechtigheid plaats, in aanwezigheid van onze leerlingen en leerkrachten. Ook ouders zijn welkom om hierbij te zijn. De herdenking begint om 18.00 uur.

De kinderen leggen rozen op de graven van de omgekomen Poolse strijders en nemen twee minuten stilte in acht. Ook lezen enkele kinderen een zelfgemaakt gedicht voor.





## Happy Stones

Misschien las u het deze week al in Weekblad Oosterhout... groep 7 van Liselotte en Marijke heeft "Happy Stones" gemaakt voor vluchtelingen uit Oekraïne.

De kinderen hebben er eerst een Engelse brief bij gemaakt met Google Translate en de kinderen kwamen op het idee om de tekst vervolgens naar het Oekraïens te vertalen.

Liselotte zorgt ervoor dat deze mooie beschilderde stenen met lieve woorden bij de mensen terechtkomen die de steun en troost goed kunnen gebruiken.

## Weeksluiting groep 6 op de Kruidenlaan

Vandaag was het de beurt aan de groepen 6 om na twee jaar eindelijk weer eens een weeksluiting te houden. Aan een zaal vol enthousiast publiek lieten zij gevarieerde optredens zien, van toneelstukje, een lied vol Franse woorden, tot het bespelen van een guzheng, een bijzonder, Chinees snaarinstrument. Een goed begin van deze Goede Vrijdag!





## Goede Vrijdag en Pasen



Op 17 en 18 april is het Pasen. Volgens de christelijke kalender valt eerste paasdag op de eerste zondag, na de eerste volle maan, vanaf het begin van de lente (21/22 maart). Pasen wordt vooraf gegaan door een 40 dagen durende vastenperiode, ingeluid door Vastenavond, de carnavalsdinsdag. Pasen is een feestdag in de lente. Het vindt zijn oorsprong ruim voor het ontstaan van het christendom. Over de precieze oorsprong en viering is men het niet volledig eens. Er bestaan verschillende lentefeesten uit diverse culturen die sterk op elkaar lijken en waaraan ook het christendom symbolen heeft ontleend. Daarom stellen sommigen dat Pasen eigenlijk een vrij recente feestdag is waarin al dan niet bewust oude (heidense) symbolieken van de lentefeesten zijn opgenomen. Maar er zijn ook mensen die zeggen dat de oorsprong meer algemeen is, als in een feest van de lente, waarbij het ontwaken van de natuur na de winter werd gevierd (paasbloemen, paaseieren). Later is het tot een christelijke viering omgevormd, via het joodse geloof, waarbij het een feest is geworden ter nagedachtenis van de opstanding van Jezus.

Na carnaval begint voor de christenen een vastenperiode van 40 dagen. De laatste week van die vastenperiode is de zogenaamde *Goede Week*. De zondag vóór Pasen wordt *Palmzondag* genoemd: Jezus wordt als koning in Jeruzalem binnengehaald. Dan volgt Witte Donderdag, de dag van het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn volgelingen, de apostelen. Vervolgens: Goede Vrijdag, de vrijdag vóór Pasen, waarop wordt herdacht dat Jezus is gekruisigd en gestorven. Op paaszaterdag wordt de begrafenis van Jezus herdacht en dan volgt het paasfeest, voor christenen het feest van de verrijzenis van Jezus.



mooie paastraditie:  
wedstrijdje eitje-tik

heerlijke paastraktatie van de  
ouderraad voor alle kinderen

**BEDANKT!**

**WIJ WENSEN U EEN FIJN  
LANG PAASWEEKEND!**