

INFO 37

24-6-2022



In dit nummer:

- kleuters naar de jungle
- schoolgesprekken juli
- de drie geweldige dagen
- kunst in groep 3
- wie komt er schmincken?
- nog 2 weken tot eindfeest
- gastles HALT in groep 7

Kleuters naar de jungle

Circa 160 stuiterende kleuters, 70 net zo stuiterende vaders, en 7 fladderende juffen, beleven vandaag spannende avonturen in de jungle. Volgende week leest u hoe dat was...



Morgen uitnodiging via de mail tot plannen schoolgesprek

Van 6 t/m 12 juli houden wij onze laatste ronde schoolgesprekken met alle ouders van kinderen in groep 1-2 en 4 t/m 7. De ouders krijgen, morgen, zaterdag 25 juni een mailtje via "schoolgesprek". Via de button **schoolgesprek** in de schoolapp kunnen zij dan inloggen en een afspraak plannen.



Voor de groepen 8 is dit niet meer nodig... die gaan ons al bijna verlaten. De ouders van de kinderen in groep 3 hebben in november en maart allemaal met de leerkrachten gesproken. Daarom vinden wij een gesprek met alle ouders nu niet meer noodzakelijk. Als dat bij uitzondering nog wel het geval is, dan nemen de leerkrachten contact met u op. Als u niet benaderd wordt, maar wel graag een gesprek wil, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht.



De drie geweldige dagen!

Op de 15^e op woensdag gingen we met de groepen 8 op kamp in Tilburg. We moesten met de fiets daar naartoe. Het is waarschijnlijk gewoon een half uurtje fietsen, maar we namen een omweg. Dus duurde het ongeveer 4 uur. We reden in groepjes met een leerkracht naar het kamp. Mijn groepje was heel gezellig, omdat we gezellig

gingen kletsen. Maar toen we ongeveer op de helft waren klapte de band van Kyan en moesten we één uur wachten voordat we weer verder konden fietsen. Na een tijdje fietsen stopten we even voor een pauze om te plassen enzo. Een paar kinderen uit mijn groepje gingen nog even plassen bij juf Heidi, want zij woont heel dichtbij de plek waar wij pauze hielden. Na nog drie kwartier fietsen waren we bij het kamp en iedereen was er al omdat wij vertraging hadden. Toen we daar waren mochten we allemaal even vrij spelen in de speeltuin. Daarna gingen we groepjes maken voor corvee. Ik zat in het groepje met: Esmee, Roos, Romy, Teddy, Jazz, Floor en Daniëlle.

We hadden acht corveeteams en daarmee deden we ook het chaospel. Dat is dat als twee leerkrachten een pet op en een slinger om hebben. Je mag dan met je team (wij waren team 5) een envelop met een opdracht erin pakken voor punten. Bijvoorbeeld zoveel mogelijk spekjes in je mond doen zonder te kauwen. En dan kreeg je per spekje één punt. Als de twee leerkrachten het petje en de slinger af hebben, moeten we stoppen met de opdrachten. De avond op de eerste dag hadden we casino en gala. Het was allemaal super gezellig. Maar mijn stem was helemaal weg. We hadden toen ook een BBQ gedaan. De volgende ochtend hadden we ochtendgymnastiek en daarbij ook de kampdans. In de middag deden we weer dat chaospel. En in de middag tijdens de lunch had ons groepje corvee. Maar een paar kinderen waren een beetje te laat. Daarna mochten we even vrij spelen. Die avond hadden we de spooktocht en ik vond het begin al heel eng. Ook al waren we nog niet eens begonnen. Dat kwam omdat we een quiz gingen spelen, maar toen zei iemand ineens dat hij iemand zag staan. Iedereen was toen heel bang. Voor de spooktocht moesten we in een kring zitten. En dat vond ik ook heel eng. Een paar jongens lieten mij de hele tijd schrikken. Tijdens de spooktocht vond ik het heel eng en moest ik bijna de hele rit huilen. Toen we klaar waren met de spooktocht moesten we teruglopen en dat vond ik nog steeds heel eng. Maar die nacht had ik een nachtmerrie.



De volgende ochtend werden we wakker gemaakt door de juffen die met pannen op elkaar gingen slaan. We gingen weer lekker ontbijten en daarna omkleden voor het zwembad. Toen iedereen klaar was, moesten we in de rij staan met onze fietsen. We reden ongeveer één uurtje en we waren bij het zwembad de Vennen. Ik reed met Teddy naar de Vennen. Toen we daar waren ging ik met Jazz in het kleine zwembadje overgooien met een tennisbal. Na twee uur kregen we frietjes met een snack en misschien saus. Na vier uur zwemmen gingen we weer terug naar school fietsen. Het was toen 17:00. Daarna gingen we met alle ouders van groep 8 een soort film kijken van de foto's die we op kamp hebben gemaakt. Het waren helaas niet alle foto's maar dat maakt niet uit, omdat de film anders heel lang duurde.

Door kamp heeft iedereen ook een veel betere band met elkaar! Ik vond het super gezellig op kamp. Helaas kan ik dit niet nog een keer meemaken.

Groetjes van Indri!!!



Kunst in groep 3



Afgelopen weken hebben de groepen 3 gewerkt rondom het thema kunst. En wat zijn het een kunstenaars! Er is geschilderd, geboetseerd, gedanst, gezongen, gelezen, geschreven en van alles geleerd, bijvoorbeeld over Vincent van Gogh.

Ter afsluiting was dit alles te zien in een tentoonstelling. Wie een kaartje had, mocht een kijkje komen nemen en de kinderen gaven een rondleiding. Wat was er veel belangstelling en wat was iedereen lekker enthousiast.

Bedankt voor de komst, ouders!

*Genevieve, Sanne, Marian, Loes,
juffen van groep 3*



Wie oh wie kan er goed schminken?!

Groep 8 is druk bezig met de voorbereidingen van de eindmusical... we oefenen teksten, liedjes, dansen en maken onze eigen decorstukken. Hoewel we dus heel veel zelf doen, hebben we ook hulp nodig. Zo zoeken wij nog mensen die goed kunnen **schminken** en op 18 en 19 juli tijd hebben om met ons mee te werken in een gezellige club van kappers/schminkers. Welke ouders of oud-leerlingen helpen ons om onze musical onvergetelijk te maken? Mail naar femke.hazen@obsrubenshof.nl.



Nog  weken tot het eindfeest

De voorbereidingen voor het eindfeest op 8 juli zijn in volle gang. We willen er echt een heerlijk zomers feest voor alle kinderen en hun ouders van maken. Op dit moment lukt het de ouderraad nog niet om alle spelletjes en kraampjes te bemannen, hoewel alle teamleden meehelpten en vijftien ouders hun hulp aangeboden hebben. Wie meldt zich nog aan? ouderraadrubenshof@obsrubenshof.nl.

Wilt u bij aanmelding onderstaande informatie aan ons doorgeven?

- Uw naam
- De naam en de groep van uw kind(eren)
- Uw 06-nummer
- Uw mailadres

Ik wil komen helpen op:

- Vrijdag 8 juli 's middags met opbouwen
- Vrijdag 8 juli van 18.15 – 19.45 uur
- Vrijdag 8 juli van 19.45 – 21.15 uur

Op het eindfeest wordt met een muntje betaald bij spelletjes en lekkers. Muntjes kosten 0,30 cent.

Pinnen kan niet, dus spaart u vast contant (klein)geld?

Halt. **Gastles Bureau Halt in de groepen 7**

Op maandag hebben wij in de groepen 7 een gastles van Bureau Halt gehad, met als thema "Online veiligheid". Met de kinderen is gesproken over Bureau Halt. Wat is dit precies en wanneer kom je hiermee in aanraking? Daarna is er met de kinderen gesproken over online veiligheid. Aan de hand van voorbeelden op het digibord, is er met elkaar gepraat over hoe je met elkaar omgaat in de sociale media. De kinderen hebben zelf ervaringen mogen delen. Mooi om te horen was, dat veel kinderen uit onze klas al afspraken met hun ouders hebben gemaakt over wat ze wel en niet mogen plaatsen op sociale media. Daarnaast hadden we in onze klas ook al afspraken gemaakt met elkaar over hoe we online met elkaar omgaan. Het belang hiervan is duidelijk uitgelegd door Megan van Bureau Halt. Ook hebben we nog een aantal tips gekregen. Een interessante en leerzame gastles dus!



Liselotte van Houwelingen, groep 7