



Wij gaan naar de Alpe d'HuZes!!!



Hoi, ik ben Melanie

De afgelopen vier jaar hebben voor mij en mijn gezin in het teken gestaan van diagnoses en behandeling. In 2018 kreeg ik baarmoederhalskanker en in 2020 borstkanker. Ik ging van chemotherapie naar bestralingen, hormoontherapie, diverse operaties en een pittige herstel. Dit jaar wil ik zelf de berg op. Niet per fiets maar te voet! Lopend naar de top sleep ik de afgelopen 4 jaar nog een keer met mij mee om dit bij de finish achter te laten. Dit samen met veel dierbare mensen in mijn rugzak, welke niet het geluk hebben gehad om beter te worden.

Pagina van Melanie



Hoi, ik ben Bart

Ik heb van dichtbij heel veel te maken gehad met kanker. Ik heb afscheid moeten nemen van mijn moeder, schoonvader en in september 2022 is mijn vader ook overleden aan de gevolgen van kanker. Mijn vrouw heeft 2 verschillende kankers overleefd en is herstellende van een lang en vierjarig traject. Het was soms pittig en zwaar voor ons allemaal maar ook dit jaar zal zij, samen met mijn dochter aanwezig zijn om mij te steunen in mijn klim naar boven.

**Steunt u ons ook?
Dank! Fenna**

Pagina van Bart

