

## Vol verwachting klopt ons hart

*Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan.*

**Nog even en we mogen weer aan de kade in de Piushaven staan.**

**Op zondag 18 november is het zover: dan komt de Sint gezellig naar onze stad.**

We hopen natuurlijk dat de Sint met zijn pieten op 5 december ook weer naar onze school komt. En zou de Fatima- Piet er weer bij zijn? Ik hoorde dat er zelfs een Vergis Piet bij was. Zij heeft heel erg haar best gedaan op de Pietenschool, en mag daarom meehelpen om de schoentjes van de kinderen van onze school te vullen. Ze vindt alleen lezen en schrijven nog erg moeilijk. Bij ons in de aula ziet het er gezellig uit, zodat ze zich wel welkom moeten voelen. Alle kinderen tekenen, knutselen, schrijven, lezen, rekenen, springen en zingen de leukste Sinterklaasliedjes. Dat moeten de Pieten toch wel horen en zien.



Vol verwachting klopt ons hart.

## Kerst 2018

Sinterklaas is nog niet in het land en toch zijn we al begonnen met de voorbereidingen voor kerst. Ook dit jaar zal er bij ons op school uitgebreid stil worden gestaan bij kerst.

Dat doen we tijdens een gezamenlijke viering en daarna allemaal in de eigen klas bij een gezellige kerstbrunch.

Let op! In tegenstelling tot wat op de jaarkalender staat, zijn de kerstviering en de kerstbrunch op **vrijdag 21 december** en niet op donderdag 20 december. De groepen 1 t/m 4 zijn dan om 12.00 uur vrij en de groepen 5 t/m 8 krijgen die dag om 15.00 uur vakantie. Er verandert dus niks aan de reguliere schooltijden.



Meer informatie over kerst zal binnenkort volgen.

## Belangrijke data:

19-11-18

Week van de mediawijsheid

27-11-18

Studiedag, leerlingen vrij

30-11-18

Maandviering groep 3

03-12-18

MR vergadering

05-12-18

Sint op school