



Kerstwandeling woensdag 18 december 2019

Beste ouders en kinderen van De Regenboog.

We willen u/jullie graag informeren over de kerstwandeling.

Het is de bedoeling dat alle kinderen met ouders vanaf het **plein van het hoofgebouw** beginnen met de wandeling. Op het plein zingen we met elkaar een aantal kerstliedjes. Alle kinderen zijn al bezig met het oefenen van deze liederen. Hierbij worden ze ondersteund door het zanggroepje bestaande uit kinderen uit groep 4b en groep 8a.

Na het zingen met elkaar lopen we naar de dependance. Alle kinderen hebben op school een lampion gemaakt, het wordt dus een feestelijke tocht. Voorop loopt een juf of meester, samen met 3 kinderen uit groep 7/8c. Deze kinderen zijn verkleed als herder.

De kinderen krijgen hun lampion woensdag om 12.15 uur mee naar huis.

We hebben de kinderen in drie groepen verdeeld. (zodat iedereen de ruimte heeft om te kunnen staan/lopen)

18.15 uur: De kinderen en hun ouders van de groepen 1a t/m 3a (en eventueel broertjes/zusjes uit hogere groepen van het hoofgebouw) verzamelen zich op het plein van het hoofgebouw. Met elkaar zingen we liedjes met het koor van kinderen uit groep 4b en groep 8a. Daarna begint deze groep met de wandeling.

18.35 uur: De kinderen en hun ouders van de groepen 4a t/m 7a verzamelen zich op het plein van het hoofdgebouw. Ook deze groep wordt begeleid door een leerkracht en kinderen uit groep 7/8C

18.55 uur: De kinderen en hun ouders van de dependance verzamelen zich op het plein van het hoofdgebouw. Na het zingen lopen ook de kinderen van het zangkoortje mee.

Belangrijk: Trekt warme kleding aan en neem de zelfgemaakte lampion mee naar de kerstwandeling.

Bij het oversteken van de Vloedlijn zijn 2 leerkrachten aanwezig zodat iedereen rustig en veilig over het zebrapad kan oversteken. Onderweg zijn er nog meer lichtjes te zien bij de huizen waar we langs lopen.

Bij het aankomen bij de **dependance lopen we via de buitenkant naar het achterplein**. Daar aangekomen gaan we kijken en luisteren naar het kerstverhaal. Na het verhaal luisteren we nog naar een lied. Dan is het tijd om naar binnen te gaan. Daar is voor iedereen iets te snoepen. De wandeling is dan voorbij en kan iedereen door de voordeur **naar huis gaan**.

De volgende dag wordt er in elke klas natuurlijk over de kerstwandeling gesproken en ook nog een keer het kerstverhaal verteld. De kinderen krijgen dan iets te eten en te drinken. De kinderen mogen dan extra mooi aangekleed op school komen. Of misschien de haren in de krul of vol met gel.

We wensen iedereen een fijne kerstwandeling!

