



Fiepflits

13 november 2020

Lekker bewegen na schooltijd

Elke woensdagmiddag zijn de kinderen van groep 3 t/m 8 welkom om te sporten bij de instuif van Sciandri in de gymzaal of op het plein. Om 13.30 uur worden zij opgehaald bij het stenenveld. Om 15 uur zijn ze klaar.

Sinds kort leren de sporters van Sciandri de kinderen ook nieuwe spelletjes tijdens de overblijf.



Wie oh wie.....

Heel veel kleuters spreken juf Annette aan met juf Jacqueline en zo is dat ook omgekeerd! Hoe zou dat komen? Is er enige gelijkenis? Maar wie is nou wie? Weet jij het?



Schoolfruit

We hebben weer elke week vers schoolfruit. De kinderen smullen hier heerlijk van. Op hun gezondheid!



Let op:

Woensdag 18 november is een studiedag. De kinderen gaan dan niet naar school.



Toren van Babel

Lang geleden was er een koning en een volk dat dezelfde taal sprak. Dat was heel belangrijk, omdat de arrogante koning steeds machtiger wilde worden. Hij wilde een toren tot in de hemel bouwen, maar dat ging niet door: zijn volk kon elkaar opeens niet meer verstaan, ze spraken wartaal. Het werd een bende, de toren was half af en iedereen kreeg ruzie.

Deze week heeft juf Lonneke aan de groepen 4 t/m 8 het verhaal van de toren van Babel verteld. Een leerling legt uit waarom het verhaal belangrijk is: "Ik luisterde naar een meisje die een tand miste. Dus kon ik haar niet goed verstaan. Je moet dan niet alleen met je oren, maar ook met je hart luisteren!"

Deze les sluit mooi aan bij het nieuwe blok Vreedzame School: we hebben oor voor elkaar.