



Beste ouders en verzorgers,

Koffieochtenden

De eerste koffie ochtenden zitten erop en deze zijn als positief en enthousiast ervaren! Fijn dat we met u als ouders weer de mogelijkheid hebben om met elkaar in gesprek te gaan en te horen hoe u de afgelopen jaren heeft ervaren en denkt over de cultuur van vrede, omzien naar elkaar, persoons- en burgerschapsvorming. Heeft u zich nog niet opgegeven dan kan dat nog steeds voor de groepen 8, 5, 4, 3 en 1/2 via het mailadres van de leerkracht van uw kind(eren). We heten u van harte welkom van 11.15 tot 12.15 uur.

Doneer je kleding aan het goede doel

Zijn jouw kledingkasten weer opgeruimd? Lever je gebruikte kleding bij ons in! Zo draag je bij aan de hulp aan mensen die leven in armoede én krijgt je kleding een goede bestemming. Door jouw kleding naar een inzamelpunt van Kom over en help te brengen kun je verschil maken in de levens van kwetsbare gezinnen in landen als Oekraïne en Moldavië! Tweedehands geeft anderen een nieuwe kans! Kijk ook op de website: www.komoverenhelp.nl/kleding

Je kunt jouw kleding en schoenen in sterke zakken naar het volgende inzamelpunt brengen: Klomperweg 99 te Lunteren. Hartelijk bedankt!

Paasfeest

We kijken ernaar uit om morgenvroeg met uw kinderen het Paasfeest te vieren! Een feest waarbij we stil mogen staan wat Jezus voor ons heeft gedaan zodat wij mogen leven in genade van Zijn liefde! Naast het zingen, luisteren naar het verhaal, krijgen de kinderen in de ochtendpauze een haantje pik en voor de kinderen met een allergie zijn er kaneelbroodjes. U kunt zelf bepalen of u nog fruit aan uw kind(eren) wilt meegeven.

Toen Hij alles had volbracht
stierf Gods Zoon; de dag werd nacht.
De onschuldige droeg schuld.
Onze hoop in dood gehuld.

Maar de dood hield hem niet vast;
Hij kwam levend uit het graf.
Christus heeft het laatste woord;
het wordt overal gehoord:

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.
De dood is dood, een nieuwe dag breekt aan.
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.
Hij leeft, mijn Jezus leeft.

Halleluja, Hij verrees,
die de macht van zonde breekt.
Zeg het voort: de liefde wint!
Heel de kerk van Christus zingt:

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.
De dood is dood, een nieuwe dag breekt aan.
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.
Hij leeft, mijn Jezus leeft.

Door zijn leven, leven wij.
Er is hoop, de weg is vrij.
Niets staat tussen God en ons,
omdat Jezus overwon!

Agenda

Weeksluitingen:

Onderbouw om 11.45
en bovenbouw om
8.30.

15 april: Goede
Vrijdag; alle kinderen
vrij

22 april: geen
weeksluiting i.v.m.
Koningsspelen

Meegegeven:

Bijlagen:

Reminder m.b.t. fiets

Het zou fijn zijn als
waar mogelijk uw
kind(eren) en uzelf
met de fiets naar
school komen. Alvast
dank voor uw
medewerking!

Thema: Ik ben er voor jou!

De actie: "heitje voor een karweitje" of iets geven vanuit je spaarpot begint goed te lopen, tot nu toe is er 864,25 euro opgehaald. Eén leerling uit groep 6 was zo enthousiast dat hij 177,70 euro heeft opgehaald. Tot en met de meivakantie is er gelegenheid om het geld op school in te leveren. Juf Imke heeft met leerling Reham allerlei spulletjes gekocht voor in de versierde schoendozen. Morgenvroeg krijgt iedere Oekraïense leerling op de basisschool in Ederveen zo'n mooi versierde doos met inhoud.



School begin—en eindtijden/Inloop

Nu we geen rekening meer hoeven te houden met shifts is het verzoek vanuit het team dat uw kinderen weer op tijd op school komen zodat de lessen om 08.30 uur van start kunnen gaan. Het Triangelteam zal op de eindtijd van 14.45 letten zodat u niet te lang hoeft te wachten.

Iedere eerste woensdag van de maand, ook na een vakantie is er inloop. U bent dan vanaf 08.20 tot 08.40 uur welkom in de groep van uw kind(eren).

Wij wensen u met kind(eren) Fijne en Gezegende Paasdagen!

Hartelijke groet,
Het Triangelteam