

Waar is dat feestje? We verwelkomen vandaag Rhodé als 300e leerling bij ons op school. Onder begeleiding van juf Fiep op de accordeon en meester Bart op de gitaar hebben we het schoollied gezongen en een heerlijk taartje gegeten. Leerling Joost las een mooi gedicht voor en Rhodé werd traditiegetrouw verwend met 300 knikkers. Het was als vanouds een gezellig samenzijn!

Gedicht van Joost Achterberg, leerling groep 7

Wat een mooie dag vandaag!  
 Veel kinderen op de Triangel, dat zie ik graag.  
 Hoeveel zijn het er nu al?  
 Vast een heel hoog getal.  
 Wat!!! Hoeveel zijn het er?

De driehonderdste leerling en die komt van ver.  
 Die heeft gezien dat de school het heel goed doet.  
 Deze excellente school houdt de leerlingen met van alles zoet.  
 Er is een mooie voetbalkooi, springstokken en een fijn schoolplein.

Oh wat een plezier en weinig chagrijn.  
 Op deze school is er veel aandacht voor elkaar.  
 Er is eigenlijk maar 1 gevaar.

En dat is dat deze school te klein wordt voor alle leerlingen die er graag naar toegaan.

Dan is er uitbreiding nodig aan de Kerkhoflaan.  
 Voor nu is dat niet nodig.

En verwelkomen we graag de 300e leerling!

