

Springnieuws!

Nieuwsbrief van Brede School de Springplank

8 april 2022

Van de redactie

Ja, u ziet het goed! Vanaf vandaag hebben we geen nieuwsbrief meer, maar hebben we 'Springnieuws!'! Er zijn veel kinderen geweest die een idee hadden voor de nieuwe naam. Er zijn grappige, goede, mooie ideeën naar voren gekomen. Dank voor het meedoen, maar er kan er maar één de winnaar zijn, zou je denken. Toch waren er twee kinderen met hetzelfde idee. Rayan en Ghalissa uit groep 8, zijn de terechte winnaars van de prijsvraag, gefeliciteerd!

Belangrijke data

| | |
|-----------------------|--|
| 12 april | Tommy Tomato ipv 14 april (studiedag) |
| 13 april | Schoolvoetbaltoernooi meiden groep 5/6 en 7/8 Schoolvoetbal tussenronde jongens groep 6 |
| 14 t/m 18 april | Paasvakantie (alle leerlingen vrij) |
| 20 april | Start eindtoets groep 8 |
| 22 april | Koningsspelen |
| 23 april t/m 8 mei | Meivakantie |



Nieuws uit de groepen: deze editie groep 3 en de taalklas

De afgelopen weken zijn we in groep 3 heel veel nieuwe interessante dingen over het heelal te weten gekomen. De kinderen hebben namelijk in de klas een boek gelezen over de ruimte. We keken laatst nog naar een filmpje over het planetarium van Eise Eisinga in Franeker. Hij heeft rond 1780 een heel raderwerk in zijn plafond gebouwd, dat de planeten doet draaien. Ook in de klas hebben we een mini-planetarium, maar dan heel modern op zonne-energie.

Het themalokaal naast groep 3 is ook helemaal ingericht met hoeken waarin de planeten en het universum centraal staan. Met lego hebben de kinderen daar een raket, ruimtewagentjes en een ruimtestation gebouwd. Er is een tentje in de vorm van een raket, waar je lekker chill een boek kunt lezen over de sterren, de maan of de zon. Er is ook nog een moeilijke ruimte-puzzel van 150 stukjes, waar de kinderen in kleine groepjes aan werken. Het plan is er om met wc- en keukenrollen raketjes naar de maan te knutselen in de knutselhoek. Kortom genoeg uitdaging en plezier in groep 3!



Zelfs op het plein hebben de kinderen nog met stoepkrijt ons zonnestelsel nagetekend. Er is zelfs een aantal kinderen dat nu astronaut wil worden, hoe vindt u dat....?

Meester Guido en juf Anissa



Donderdag 31 maart 2022. De Taalklas ging met een Taaltrip naar het bedrijf Nestlé.



We leerden woorden over VOEDING:
Welke SMAAK heeft een PRODUCT?
Welke INGREDIENTEN heeft een RECEPT?
En wat is een CONCURRENT?



PROEVEN in de keuken was erg leuk.
Maar een VERPAKKING ONTWERPEN was het leukst!



Vrijdag 1 april 2022. Echte sneeuw, het was geen grap!
Sommige kinderen hadden nog nooit sneeuw gezien.
Daarom moest er gelijk een sneeuwpop gemaakt worden.

Juf Corine

Ander nieuws

Groep 6 gaat naar de schooltuinen!
Elk kind krijgt een eigen stukje grond waar hij
of zij groenten en bloemen kan verbouwen.
Om te weten welk stuk grond van wie is, heeft ieder
kind een eigen houten bordje bij beeldende vorming
ontworpen, gezaagd en geschilderd. Zo is het voor
iedereen duidelijk welke tuin van wie is!

Juf Dea



Even voorstellen.....

Mag ik me even voorstellen?

Ik ben Vincent Seegers en kom het team als Onderwijsassistent op maandag en donderdag versterken.
Ik woon in de buurt en heb in het verleden bijna twintig jaar als leerkracht in Amsterdam gewerkt. Fijn dat ik hier aan de slag kan door leerlingen te helpen om beter te leren lezen.

Tot ziens, Meester Vincent.



Van de Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een medezeggenschapsraad. Deze is samengesteld uit personeel en ouders (50/50). De directeur is geen lid van de MR maar neemt wel vaak deel aan de vergaderingen om de MR te informeren en in gesprek te gaan.

Wat doet de MR? Meepraten, meedenken, instemmen en adviseren over schoolbeleid: schoolplan, schoolgids, begroting, rooster, formatie, ouderbetrokkenheid, communicatie, etc.

De ouders van de MR vertegenwoordigen de ouders. Het is daarom goed om wat meer van ons te laten horen in de nieuwsbrief. Andersom natuurlijk ook, zijn er onderwerpen die belangrijk voor u zijn, maar waar te weinig aandacht voor is? Laat het ons weten, dan zetten wij het op de agenda!

De MR bestaat momenteel uit: juf Angelique, juf Belinda, Mohammed (vader van Zayd en Juwayria), Saskia (moeder van Aster) en Femke (moeder van Teun en Josse).

De MR vergadert ongeveer 1x per maand met uitzondering van de school

vakantie. Wil je ook graag in de MR? Dat kan, de leden wisselen regelmatig. Spreek gerust iemand aan van de MR of geef het door aan een leerkracht als je geïnteresseerd bent.

De vergaderdata van dit schooljaar zijn: 19 mei, 30 juni.

Binnensportdag

Woensdag 23 maart hadden we, eindelijk, weer eens onze binnensportdag.

Het thema was Olympische Winterspelen. De spelletjes varieerden van ijshockeywedstrijdjes tot sushi stapelen. Bij het sushi stapelen was Emre uit groep 6 de allerbeste! Zo fijn dat er ouders in de school konden om te helpen. Het was een hele leuke ochtend.

Met dank aan alle ouders, broers en zussen die hebben geholpen!

Juf Armelle

En dan nog even dit.....

Vlak voor de start van de Ramadan hebben alle kinderen van De Springplank een les gehad over de islam. We hebben onder meer voorwerpen bekeken die te maken hebben met de islam en daarover gesproken. Bijvoorbeeld over "wasstenen", "Zamzam-water" en natuurlijk "de Koran". Wat vooral leuk was, was dat in alle groepen wel kinderen waren die er al veel vanaf wisten. Zoals het verhaal over "Ibrahiem en het Offerfeest", wat een leerling mooi kon vertellen. Of een ander die uitlegde waarom er tijdens de Ramadan gevast wordt. Super! En wat stond het mooi: een jongen in de djebellah. Het is fijn dat er kinderen met verschillende geloven op school zijn, zodat we van elkaar kunnen leren.

Zo vertelde een jongen uit groep 3 pratend over God/Allah:

- "Ik heb ook een geloof. Maar niet met 1 god maar met veel gotten..."

Iedereen in de groep weet dat hij een hindoe is.

In groep 4/5 vertelde een aantal kinderen over hun geloof:

- "Mijn overgrootvader is in Mekka geweest. Maar daar weet ik niks vanaf, want toen was ik nog niet geboren".

- "Mohammed heeft gezegd dat je respect moet hebben voor oudere mensen."

- "Wij hebben thuis de Koran en Zamzam-water. Als we ziek zijn mogen we een slokje drinken"

In de groepen 6,7 en 8 konden de kinderen het filmpje 'A for Allah' erg waarderen.

Het was heel fijn om jullie allemaal weer eens te zien. Graag tot de volgende keer!



Juf Lonneke, identiteitsbegeleider, maart 2022