

**Wist-u-dat...**

.... onze website vernieuwd is? Kijk op [www.ikra.nl](http://www.ikra.nl) en laat ons weten wat u ervan vindt.



**Wist-u-dat...**

... groep 1a een nieuwe letter heeft geleerd? De letter 'r'.

... dat groep 1a begonnen is met thema winter?

... groep 1a pizza's hebben gemaakt? Ze waren overheerlijk.

... groep 1a heel goed kunnen puzzelen?

.... groep 1c momenteel uit 11 leerlingen bestaat? Er komen steeds meer kindjes bij. Ma sha Allah!

.... groep 1c in het kader van thema restaurant pannenkoeken heeft gebakken?

.... Isra uit groep 1c hele lekkere worteltjes-cupcakes heeft gemaakt naar aanleiding van het boek: Haas wil worteltjestaart?

.... groep 1c pizza's heeft gebakken om het thema af te sluiten?

.... Duha uit groep 2b tante wordt?

.... we in groep 2b de Noordpool op de gang hebben met een echte iglotent?

.... Osman en Omer uit groep 2b veel suwar uit het hoofd kennen?

.... de leerlingen uit groep 2b soms bij de peuters van Ikraatje mogen spelen?

.... de kinderen uit groep 4a de windrichtingen kennen?

.... Burak uit groep 4a kan goochelen?

.... Najla uit groep 4a heel behulpzaam is? Ma sha Allah?

.... Bekir Ali uit groep 4a een kat heeft?

.... groep 4b stop-motion filmpjes heeft gemaakt?

.... Haawa uit groep 4b een heel lief meisje is?

.... Abas uit groep 4b heel grappig is?

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over:

- Even voorstellen ☺
- Boodschap van meester Mustapha
- De plusklas
- De voorstelling
- Inloopochtend

**Even voorstellen ☺**

Voor de meeste mensen een bekend gezicht, maar voor een enkeling toch onbekend. Graag wil ik mezelf kort voorstellen. Ik ben Huriye Atar, 33 jaar oud en moeder van twee prinsesjes. Inmiddels ben ik al iets langer dan 11 jaar werkzaam op de Ikra.

Ik begon als stagiaire en daarna heb ik altijd lesgegeven in de groepen 7 en 8. Sinds 2016 was ik ook aangesteld als bovenbouwcoördinator. Dit heb ik altijd met veel plezier gedaan. Ook heb ik de afgelopen jaren meerdere opleidingen afgerond, zoals een aantal jaar geleden de opleiding schoolleider.



Toen de vacature voor adjunct-directeur vrijkwam, zag ik dit als een mooie kans en heb ik mijn sollicitatie ingediend.

En ja, daar sta ik dan nu als adjunct-directeur van de Ikra.

Maar wat doe ik nu precies?! Vele ouders zien mij in de ochtend helpen bij het regelen van het verkeer, maar daarnaast heb ik gelukkig ook andere taken.

Ik zal o.a. de volgende taken voor mijn rekening nemen:

- Maken van het schoolplan en bewaken van de kwaliteit op school.
- Waarnemen bij afwezigheid van de directeur.
- Pedagogisch klimaat en identiteit van de school bewaken.
- De dagelijkse gang van zaken coördineren.
- Aansturen van teamleden en aanspreekpersoon voor het personeel.
- Diverse gesprekken voeren zoals verzuimgesprekken, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. En indien nodig ondersteunen bij gesprekken.
- Externe contacten onderhouden.

Dit is in een notendop een overzicht van de belangrijkste taken. Als beginneling ben ik enorm gemotiveerd om de Ikra tot een blijvend succes te maken.

Ik hoop zoals altijd op een fijne samenwerking.

**Boodschap van meester Mustapha**

Onze geliefde profeet Mohamed saw heeft ons heel veel adviezen gegeven over hoe we moeten leven, zodat we hier op aarde gelukkig worden. En wanneer we op een dag terugkeren naar Allah, dat we naar het paradijs gaan. Dat is de grootste beloning die we maar kunnen krijgen, maar ook hier op aarde zullen we beloond worden. De beloning op aarde is dat we gelukkig zijn en dat de goede mensen van ons houden. Mooier dan dit bestaat er niet. De beste manier om gelukkig te worden is door de salaah, het dagelijkse gebed. Alhamdoelillah wordt het gebed ook op school verricht en zien we op de lange dagen veel klassen bidden.

De salaah is ons contact met Allah en is de belangrijkste pilaar van ons geloof. Ook zorgt het ervoor dat we niet de grote slechte daden kunnen doen en het geeft ons een hele mooie dagelijkse invulling van ons leven.

Elke dag de vijf dagelijkse gebeden uitvoeren, regelmatig Allah vragen om vergiffenis, je best doen om weg te blijven van de slechte daden en als je de kans hebt om een goede daad te doen, moet je die ook gelijk doen. Dan hoeft je je nergens zorgen om te maken en kun je erop vertrouwen dat Allah jou zal belonen, zowel hier op aarde als in het hiernamaals.

.... Romaysa uit groep 4b heel netjes kan werken?

.... Benjamin uit groep 4b twaalf soewar kent en daarom een feestje heeft gegeven? Allahuma Berek!

.... groep 4b naar een theateervoorstelling op school heeft gekeken?

.... Zakaria, Yaasmiin en Walid uit groep 5a op dinsdag 13 december hun producten gaan presenteren die ze gemaakt hebben in de plusklas? Wij vinden het zo spannend!

.... Juf Kimberly binnenkort op Umrah gaat? Moge Allah het nu alvast accepteren en haar rijkelijk hiervoor belonen.

.... Ismail uit groep 5b al 3 juzz van de Koran uit zijn hoofd heeft gememoriseerd? Allahuma Berek!

.... Khadar uit groep 5b al bijna 7 juzz van de Koran uit zijn hoofd heeft gememoriseerd? Allahuma Berek!

.... Abdulrahman uit groep 5b al 11 juzz van de Koran uit zijn hoofd heeft gememoriseerd? Allahuma Berek!

.... Hala uit groep 5b surah al Baqarah en surah Ali Imran uit haar hoofd heeft gememoriseerd? Allahuma Berek!

.... Meyra en Zehra uit groep 6a het schoolplein schoonhouden? Zij prikken elke grote pauze het vuil bij elkaar.

.... Maaida haar B-zwemdiploma heeft gehaald?

.... Sama een groep heeft overgeslagen, ma sha Allah en zij het nu erg naar haar zin heeft in deze groep?

.... groep 6a hard oefent aan de tafels, wanneer zij 's ochtends binnen komen?

.... Maryama al 3 juz uit haar hoofd kent?

.... Asma Bashir uit groep 7b hafiz el quran is?

.... groep 7b een nieuwe stagiaire heeft? Welkom, juf Hilal.

.... Mirza uit groep 7b ook hafiz el quran wil zijn?

.... de groepen 8 de wedstrijd van Marokko tegen Canada op school samen met de juffen hebben bekeken?

.... Nisa Nur uit groep 8a een hele goede werkhouding heeft?

.... Nisrine uit groep 8a de juffen ook na schooltijd helpt en dat wij daar erg blij mee zijn?

.... Muhammad Sharif uit groep 8a altijd beleefd is en wat dat betreft een voorbeeld is voor anderen?

.... de groepen 8 naar het Yuverta college en het Avicenna college zijn geweest? Daar hebben ze verschillende lessen gevolgd, zoals Engels, gymnastiek en aardrijkskunde.

.... Fatima en Memoena uit groep 8b heel leuk kunnen voorlezen?

.... groep 8b in de wintervakantie extra gaat oefenen voor de cito's?

## De plusklas

Het eerste project zit er alweer bijna op! Wat hebben we veel geleerd. We weten nu wat o.a. hiërarchie, uitlijning en een kleurenpalet is. Ook weten we nu hoe we het moeten toepassen. Verder kijken we nu veel kritischer naar bestaande ontwerpen. Het belangrijkste is echter niet het eindproduct, maar vooral het proces. We hebben geleerd dat samenwerken en overleggen heel belangrijk is. De ene keer ging dat wat makkelijker dan de andere keer. Ook hebben we gecreëerd, geëvalueerd en geanalyseerd en dit hebben we bijgehouden in ons eigen portfolio. In deze nieuwsbrief vindt u de uitnodiging (gemaakt door een leerling uiteraard) voor de kijkavond van 13 december. Met trots presenteren de leerlingen de gemaakte ontwerpen. De leerlingen hebben een visitekaartje voor meester Sammy, een naamkaartje voor excursies, een poster met de soennah van de vrijdag en een banner voor ied al Adha ontworpen. Als afsluiting gaan we 20 december op excursie naar een plek waar alles draait om grafisch design!



## De voorstelling

Op 23 november was het zover. De eerste voorstelling op de Ikra na een hele lange coronaperiode. Alhamdoelilaah! De groepen 1 t/m 4 en ouders hebben genoten van de voorstelling 'De Wenteltoren' door theatergroep Knars. In de Wenteltoren wonen zes eigenaardige types. Ze horen, zien en denken van alles over elkaar, maar praten doen ze niet veel. Zonder het te weten helpen ze elkaar en werken ze elkaar tegen. De warme pizzaoven van de onderbuurman droogt de was bij de bovenbuurvrouw en haar waslijn trekt de hele tijd de stoel van de achterbuurman omver. Op een nacht gebeurt er iets wonderlijks. De toren kraakt. De toren piept. De toren kiepert op zijn zij. Alle deuren naar buiten klappen dicht. Via krappe weggetjes, kastdeuren en vloerluiken lukt het de bewoners van de Wenteltoren om elkaar te vinden. Ze leren elkaar nu pas echt kennen! Waarom hebben ze elkaar niet eerder opgezocht? Samen proberen ze de toren weer rechtop te krijgen. Hoe beter ze elkaar leren kennen, hoe makkelijker het blijkt om een plan te maken. Ineens is alles mogelijk. Bent u benieuwd naar de voorstelling? Bekijk dan de trailer op [www.tgknars.nl](http://www.tgknars.nl).



## Inloopochtend

Meerdere ouders hebben aangegeven dat ze het vervelend vinden dat de inloopochtend altijd op een woensdag plaatsvindt. Niet alle ouders kunnen komen op die dag.

Om die reden is er besloten om hierin te variëren en hopen we op een hogere opkomst.

De inloopochtenden worden voor dit schooljaar als volgt:

Januari --> dinsdag 10-01-2023  
 Februari --> woensdag 08-02-2023  
 Maart --> donderdag 09-03-2023  
 April --> vrijdag 14-04-2023  
 Mei --> maandag 08-05-2023  
 Juni --> dinsdag 06-06-2023

◆◆◆Belangrijke dagen in de komende maanden◆◆◆

Wintervakantie	Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari	Alle leerlingen zijn vrij
----------------	-------------------------------------------	---------------------------