

Wist-u-dat...

.... de kinderen uit groep 1a elkaar goed helpen ma sha Allah? Iedereen zit ook altijd meteen in de kring.

.... Safouane uit groep 1a houdt van klimmen? Het liefste doet hij dit de hele dag.

.... Adam uit groep 1a heel eerlijk is tegen de juffen en de kinderen? Ma sha Allah dat is echt super knap van hem!

.... groep 1a in sha Allah hoopt dat het een leerzaam, leuk, gezellig en vooral gezond schooljaar wordt?

.... de kinderen uit groep 1c goed met elkaar kunnen spelen? Ma sha Allah!

.... dat wij zijn begonnen met het thema winkel?

.... de kinderen van groep 1c heel goed kunnen gymmen? Ma sha Allah!

.... Tuana en Ridwan uit groep 2a al kunnen lezen? Ma sha Allah!

.... Bekir Ali en Ali Omer uit groep 2a heel goed duplo werkjes kunnen nabouwen? Ma sha Allah!

.... Aya, Aischa en Isra uit groep 2a de juf heel goed kunnen helpen? Ma sha Allah!

.... Rania uit groep 2a het verhaal van "Wat nu Olivier" heel goed kan navertellen? Ma sha Allah!

... we in de eerste twee schoolweken meteen een nieuwe letter hebben geleerd? We zijn op zoek gegaan naar voorwerpen met de letter "d" en hebben in tijdschriften naar woorden met de letter "d" gezocht.

.... Muhammed uit groep 2a een goede luister- en werkhouding heeft?

.... er in groep 2b hele sportieve kinderen zitten?

....Lina op karate zit?

....Ilyas op taekwando zit?

....Hamza op turnen zit?

....Sura heel mooi kan schrijven?

....groep 2b een supermarkt in de klas heeft, omdat we gaan beginnen met thema winkel?

.... juf Nassira groep 3b op de maandag helpt in de klas?

.... Iqra uit groep 3b al een zin kan leggen op haar magnetische letterdoos?

.... wij 2 stagiaires hebben in groep 3b? Juf Cansu is er op maandag en dinsdag en juf Layla op de overige dagen.

.... groep 3b al 4 letters kent (en sommige kinderen nog meer)?

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over:

- Het coronavirus
- Boodschap van meester Mustapha
- Doeffgezond
- Week tegen pesten
- Leerlingenraad

HET CORONAVIRUS HOUDT MOMENTEEL DE WERELD IN ZIJN GREEP

Corona... een woord dat in het jaar 2020 is opgedoken. Een woord dat gekend is door jong en oud. Een woord dat je minstens één keer per dag gebruikt of hoort van een ander, maar hoe zit het nu eigenlijk allemaal in elkaar?



We weten allemaal wat corona is, welke gevolgen daaraan verbonden zijn en hoe we daarmee moeten omgaan. Echter blijft het soms bij onze kennis en gaan we (on)bewust minder goed met de maatregelen om. Totdat we plotseling (opnieuw) geconfronteerd worden met de feiten en we in volle spanning wachten op de testuitslag van iemand waarmee we nauw in contact zijn geweest. We blikken terug naar elk moment en beseffen plots dat de anderhalve meter afstand niet genoeg gehandhaafd werd, we te lang in dezelfde ruimte met de desbetreffende persoon hebben gezeten, we hierdoor misschien ook nog andere mensen besmet kunnen hebben... Een moment van onzekerheid, angst, stress en misschien wel paniek... Kortom een moment dat je niet wil ervaren. In het belang van iedereen willen we daarom de nadruk leggen op het correct naleven van de geldende maatregelen.

Daarom lieve ouders, leerlingen en alle betrokkenen willen we de volgende boodschap meegeven. Laten we samen de handen in elkaar slaan. Laten we er allen samen voor zorgen dat het virus niet verder aan kracht kan winnen en de verantwoordelijkheid nemen in en rondom de school. Alvast bedankt voor uw medewerking.



Boodschap van meester Mustapha

We zijn inmiddels al weer twee weken verder en het jaar gaat alweer met grote snelheid. We zijn blij om iedereen weer elhamdoullilah in goede gezondheid te zien. Onze kinderen zien er weer prachtig uit en we gaan er een mooi jaar van maken in sha Allah. Om het jaar goed te beginnen, wil ik even iets aan jullie meegeven in sha Allah.

Wanneer je het gevoel hebt dat alle poorten gesloten zijn, realiseer je dan dat de poort van Allah ten alle tijden open staat. De weg is eenvoudig. Begin het pad van Allah te bewandelen en je zult de vruchten snel plukken.

Hij vergeeft je wanneer je zondigt.
Hij beloont je wanneer je spijt hebt.
Hij leidt jou tot het goede wanneer je Hem om hulp vraagt.
Hij blijft schenken terwijl je ongehoorzaam bent.
Hij is met jou wanneer je hem nodig hebt.

Elke minuut dat je nog leeft, is een nieuwe kans die Hij jou geeft.
Elke hartklopping die jij voelt, is een waarschuwing dat elk moment kan stoppen.
Elke beweging is een teken van Zijn kracht en grootheid.

Wanneer je denkt dat jij als mens zelf je problemen kunt oplossen en in feite geen God nodig hebt, dan heb je het mis. Alles om je heen herinnert jou aan Hem. Open je ogen en zie het licht. Wees niet gevangen in jouw succes, ondergang of verdriet. Verlos jezelf door hem centraal te stellen.

Ya Allah, wees genadig met ons en reinig onze harten van alle obstakels. Ameen.

.... M'hamad nieuw is bij ons op school?
Welkom in groep 4a!

.... wij twee Adams en twee Hafsa's in de klas hebben?

.... Zehra heel mooi kan schrijven? Ma sha Allah!

.... Serdar en Emir nieuw zijn bij ons op school?
Welkom in groep 5b!

.... de leerlingen uit groep 5b een hele goede werkhouding hebben?

.... Amany en Nisrine nieuw op de Ikra school zijn? Welkom en een fijne schooltijd toegewenst dames!

.... Marouan uit groep 6b slangen als huisdieren heeft en vaak naar de Efteling gaat?

.... Memoena in de vakantie in een tent heeft geslapen in de tuin?

.... Ruun uit groep 7a dol is op lezen?

.... groep 7a een nieuwe leerling heeft?
Welkom lieve Zinedien!

.... Rayan E. uit groep 7a mee heeft gedaan aan een voetbaltoernooi?

.... Merve uit groep 7a bijna niet kon wachten tot de eerste les Engels in groep 7?

.... groep 7a heeft geleerd over Prinsjesdag?

.... Kiymet uit groep 7a leuke vlechtjes in haar haar had?

.... de kinderen uit groep 7b een hele goede werkhouding hebben?

.... Hajar uit 7b op voetbal zit? En dat ze dat heeereel goed kan? Ma sha Allah!

.... geschiedenis en spelling het lievelingsvak is van juf Hatice?

.... we een nieuwe leerling hebben in groep 7c? Welkom Kawthar. Moge Allah je helpen om er een succes van te maken in deze klas.

.... de leerlingen uit groep 7c met Snappet werken in de klas?

.... Eman uit 7c erg houdt van huiswerk maken?

.... Ridwaan en Sirine uit 7c heel behulpzaam zijn? Ze willen de meester elke dag wel helpen.

.... we in groep 8a wel 13 verschillende nationaliteiten hebben? Alhamdoelilah.

.... Yassine uit groep 8a een hele goede werkhouding heeft? Ma sha Allah. Ga zo door!

.... Salsabil uit groep 8a de juffen altijd wil helpen? Ze is heel erg behulpzaam. Dank je wel.

.... Hieba uit groep 8b heel erg creatief is en veel tekeningen maakt? Ma sha Allah!

.... Rayan uit groep 8b heel goed kan voetballen? Ma sha Allah!

.... Hamza-Yigit uit groep 8b heel erg behulpzaam is? Ma sha Allah, ga zo door!

.... Illiass uit groep 8b heel goed Engels kan praten? We are proud of you!

Doeffgezond

Graag willen wij u herinneren aan ons gezond voedingsbeleid. In de ochtendpauze wordt een fruit-/groentebeleid gehanteerd. Tijdens de lunchpauze zien wij het liefst volkorenbrood of bruin brood met gezond beleg. Wij zien graag dat u uw kind water mee naar school geeft als drinken, maar dranken zonder toegevoegde suikers zijn ook toegestaan. Voor de traktaties op de vrijdagen geldt ook dat er alleen gezonde traktaties geaccepteerd worden. Wilt u het hele voedingsbeleid nalezen? Kijk dan op www.ikra.nl.

De jaarlijkse Doeffgezond-week is weer aangebroken! Maandag 14 september zal deze van start gaan. Het thema dat gedurende deze week centraal staat, is "**Gezond eten**". Er zullen leuke en leerzame lessen en activiteiten plaatsvinden in de klassen tijdens de Doeffgezond-week. Op vrijdag wordt de week passend afgesloten met een gezonde traktatie. Wij hopen dat u ons helpt om uw kind bewust te maken over het belang van een gezonde leefstijl.

Week tegen pesten

Volgende week van 21 t/m 25 september is het de landelijke **Week tegen Pesten**. We besteden er dan in de klas heel de week extra aandacht aan. Als er gepest wordt in de klas is dat niet leuk. Het is dan minder gezellig en veilig in de klas en op school. Pesten blijft nog altijd een groot en moeilijk probleem.

Pesten voorkomen en aanpakken werkt het beste als je dat samen doet. We hebben daarom alle partijen nodig om dit te voorkomen: de klas, de leerkracht, maar ook u, de ouder, want de leraar ziet en weet vaak niet dat iemand pest of wordt gepest.

Het is onze plicht om ons deze week voor dit onderwerp hard in te zetten in de klassen en er iets mee te doen. Wij willen u vragen om hier ook thuis aandacht aan te besteden. Moge Allah ons hierin helpen en onze kinderen beschermen tegen de pesters en moge Allah de pesters genezen van hun influisteringen, in sha Allah.

Leerlingenraad

Dit schooljaar gaat de leerlingenraad weer actief aan de slag.

De leerlingenraad heeft als doel om:

- de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten;
- de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen;
- aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze meetellen;
- de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen;
- het bevorderen van actief burgerschap.

We zullen u in de komende nieuwsbrieven op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen en activiteiten van de leerlingenraad.

Leerlingenraad



Salaam waleikoem, Beste ouders,

Voor velen ben ik een nieuw gezicht. Mijn naam is **Amal Esadik** en dit schooljaar vervang ik mijn voorganger Nathalie Vermunt als **intern begeleider** voor de groepen **1 t/m 3**. Op de dinsdag, woensdag en de donderdag ben ik te bereiken om mijn functie als intern begeleider te vervullen. Op de maandag sta ik voor de groep. Ik vertrouw erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en op naar een fijne samenwerking!

◆◆◆Belangrijke dagen in de komende maanden◆◆◆

Informatieavond	21 t/m 24 september	
Sipor studiedag	5 oktober	Alle leerlingen zijn vrij