

Kind op maandag.

Stop!

In Sodom gebeuren zulke erge dingen, dat God de stad moet straffen. Maar Abraham onderhandelt met God: Als er tien rechtvaardigen zijn, zou u dan de stad niet sparen? Als de engelen naar Sodom gaan, ontdekken ze dat die tien rechtvaardigen niet te vinden zijn. De stad staat bol van vreemdelingenhaat, geweld en minachting. Daarom moeten Lot en zijn familie weg uit die stad.

Leesrooster:

Abraham bidt voor Sodom, Genesis 18:16-33

De verwoesting van Sodom, Genesis 19:1-29

De dochters van Lot, Genesis 19:30-38



Ouderbrief Kind op Maandag.

We lezen verhalen uit het boek Genesis – over Abraham, Sara en Hagar; over Isaak en Rebekka; over Jakob, Lea en Rachel. Het zijn prachtige verhalen waarin grote thema's uit het leven aan de orde komen, zoals angst, bezorgdheid en jaloezie, maar ook hoop, liefde en verrassing. In deze oeroude verhalen gaat het over gevoelens en gebeurtenissen die ieder mens kan meemaken.

Het thema van deze periode is 'Uitweg'. Het lijkt af en toe alsof het verhaal van Abraham en zijn familie aan een zijden draadje hangt. Ze komen in situaties terecht waarvan je zou kunnen denken: Hoe moet dit ooit nog goed komen? Hoe kan dit verhaal nog verder gaan? We horen over Lot, die in Sodom terechtgekomen is: een stad vol onverdraagzaamheid en haat. We horen hoe Abraham en Sara proberen God een handje te helpen bij het vervullen van zijn belofte, waarmee ze het alleen maar erger maken. We horen over Hagar: een moeder die met haar kind de woestijn in wordt gestuurd. Over Jakob, die op de vlucht moet voor zijn eigen familie.

Het zijn grote verhalen, die steeds weer actueel worden. Maar het zijn ook verhalen van hoop, waarin mensen een uitweg vinden uit moeilijke omstandigheden. Daardoor kunnen we ook wat leren van deze verhalen. De verhalen zijn oefenplaatsen voor het echte leven. Je leert er om je ogen en oren op te houden, om te blijven zoeken naar kansen en openingen. En ook om een beetje vertrouwen te hebben. Want als jij de weg niet weet, zal er vroeg of laat iemand zijn die je bij de hand neemt. Zo maak je een nieuw begin!



Gefeliciteerd.

Oktober		Groep
18	Quinn	7
18	Hidde	2
20	Lilah	7
21	Rayn	6
21	Louisa	2
22	Benthe	7
23	Brice	5
24	Loïs	6
24	Aya	4
24	Anne	3
30	Merle	4
30	Luuk	8
31	Jim	4
NOVEMBER		Groep
3	Lize	4



Crea-salto bij Scharphof Campers.

Hieronder ziet u een prachtige foto van een groepje leerlingen dat op bezoek mocht bij Scharphof Campers in het kader van het Kinderboekenweekthema Reis mee ! Tijdens de saltolessen ontwerpen deze leerlingen een camper. Zelf hadden ze al mooie ideeën bedacht, maar het is natuurlijk nog leuker om met een echte camperontwerper van gedachten te wisselen over het interieur en het ontwerp van een camper. Deze ervaring kunnen ze weer gebruiken bij het ontwerpen van hun eigen camper. We willen de eigenaren van Scharphof Campers hartelijk bedanken voor de gastvrijheid.



Groep 1 en 2 op reis met de trein.



De leerlingen van groep 1 en 2 zijn woensdag met de trein naar Zwolle gereisd. Een hele belevenis voor deze groepen. Op het station in Zwolle hebben ze allerlei pictogrammen gezocht en natuurlijk de roltrappen uitgeprobeerd. Deze reis was de afsluiting van het thema 'Reis mee'. Zeker voor herhaling vatbaar.

Volleybaltoernooi.

Enkele decennia geleden was Nijverdalen een volleybalbolwerk. Vraag maar aan juf Anja! Helaas is dat niet meer zo. Volleybal is in ons dorp minder populair dan diverse andere sporten. Dat merken we ook op school. De leerlingen liepen niet echt warm voor het scholenvolleybaltoernooi. Gelukkig heeft onze volleybaljuf (juf Pien) toch nog een team weten te formeren. Woensdag neemt een team van groep 5-6 deel aan het scholenvolleybaltoernooi van SVH. We wensen ze veel plezier en succes.



Goede doelen.

De komende periode zamelen we geld in voor de stichting 'Vang een droom'. Hieronder leest u in het kort waar deze stichting zich mee bezig houdt.

Van dromen. herinneringen maken!

Alle kinderen dromen. Over prinses-voor-één-dag zijn, over zalen die ze plat zullen rocken, over voetbalvelden die geregeerd worden en achtbanen die ze gaan overwinnen. Maar het realiseren van deze dromen is niet voor ieder kind weggelegd, ook al lijken ze soms nog zo binnen handbereik. Bijvoorbeeld door armoede, of gezinsomstandigheden. Stichting Vang Je Droom helpt om, samen met vrijwilligers, vrienden, familie of hulpinstanties, de dromen van deze kinderen te realiseren. Wij vangen dromen van kinderen tot 18 jaar uit Twente en Salland en helpen deze om te zetten in mooie herinneringen. Zodat ze weer in zichzelf en in hun dromen gaan geloven.

We kijken trots terug op al 10 jaar, waarin we zoveel prachtige kinderdromen in vervulling mochten laten gaan! En hopen nog lang veel voor onze doelgroepkinderen te mogen betekenen.

Fijn dat De Meander-school een steentje wil bijdragen aan het realiseren van dromen!



Agenda.

Herfstvakantie van 21 t/m 25 oktober	
23 oktober	Schoolvolleybaltoernooi
28 oktober	Swim2Play groep 1 en 7 – Aanvang les: 10.55 – Leerlingen zijn 12.15 uur bij school terug en eten gezamenlijk in de klas.
28 oktober	Luizencontrole
3 november	DRW - kidsrun
4 november	Swim2Play groep 1 en 7 – Aanvang les: 10.55 – Leerlingen zijn 12.15 uur bij school terug en eten gezamenlijk in de klas.
5 november	OR-vergadering
6 november	Dankdag
8 november	Nationaal Schoolontbijt
11 november	Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij.

Gevonden voorwerpen.

Deze sleutel is gevonden in het fietsenhok van school. Staat uw fiets nog steeds op slot???

Misschien kan het slot ontgrendeld worden met deze sleutel. Af te halen in de personeelskamer.





Overige berichten.



REN MEE MET DE RABO KIDSRUN!

INISH **DIEPE HEL**
HOLTERBERGLOOP

ZONDAG 27 OKTOBER
DE RABO KIDSRUN IS 1 KM LANG
EN START IN HET CENTRUM VAN
HOLTEN.

10 T/M 12 JAAR **6 T/M 9 JAAR**
14.15 UUR 14.30 UUR

INSCHRIJVEN VOOR DE RABO KIDSRUN EN MEER INFORMATIE VIND JE OP
WWW.DIEPEHELHOLTERBERGLOOP.NL