

INFOBRIEF 8, augustus / september 2019.

Beste ouders / verzorgers,



Het schooljaar is alweer in volle gang.

De eerste week zijn we prima gestart. Alle leerlingen hebben samen met hun nieuwe leerkracht veel gedaan aan groepsvorming door op een leuke manier elkaar en de nieuwe leerkracht te leren kennen. Deze week hebben we op vrijdag afgesloten waarbij er heel veel ouders/verzorgers een kijkje in de klas hebben genomen.

Op het schoolplein van de Koekoekstraat hebben we ons toen verzameld voor een kort toespraakje van de directeur. Ook hebben heel veel ouders/verzorgers kennis gemaakt met de organisaties waar we mee samenwerken, ze hadden allemaal een kraampje met informatie. Het was een heel geslaagde bijeenkomst waar we veel positieve reacties op hebben ontvangen.

Het thema 'Beloven'

Zul je op tijd zijn voor het eten? Ik beloof het. Zul je 't niet verder vertellen? Ik beloof het... We beloven wat af in ons leven. Soms hebben we niet eens in de gaten dat iets een belofte is.

*Beloofd is beloofd. Je zegt en je doet.
Beloofd is beloofd. Dan doe je het goed.*

Deze yell uit het materiaal voor de jongste kinderen maakt duidelijk waar het om draait: beloven is zeggen iets te zullen doen. Het roept verwachtingen op. En dus moet je 't ook waarmaken. Een belofte schept verplichtingen. Een belangrijk leerpunt voor de kinderen omdat het veel zegt over hoe wij elkaar als mens serieus willen nemen.

Er zit nog een belangrijk leerpunt in dit Trefwoordthema en dat ontdekken we aan de hand van het Bijbelverhaal over Abraham en Sara. Het is het verhaal van de belofte die God doet aan Abraham: 'Ik maak jou tot stamvader van een groot volk en geef jou een eigen land.'

Het is een Belofte met een hoofdletter, een grote belofte die een heel leven (en nog veel meer) omvat. Maar helaas is Sara te oud voor kinderen en het Beloofde Land komt maar niet in zicht. En zo weerspiegelt het Bijbelverhaal de ervaring van veel mensen: het leven draagt prachtige beloften in zich, maar niet alles zal uitkomen.

Tja, thats life. Een pittig leerpunt. Zo is het leven nu eenmaal, en het is goed als kinderen ook hiermee leren omgaan.

Over teleurstellingen heen stappen en durven vertrouwen in de toekomst en in de mensen om je heen. Zien wat de wereld nog allemaal aan beloften in zich houdt.

En dan, net als Abraham, ontdekken dat beloften soms toch nog uitkomen, alleen... heel anders dan je zelf had gedacht!

Boek Ik ben Niks



Het boek Ik ben niks is ontstaan omdat veel mensen antwoorden “Ik ben niks” als ze de vraag krijgen welk geloof ze hebben.

Vragen als “Waarom ben ik er?” of “Wat is de zin van mijn leven?” zijn dan moeilijk te beantwoorden. Waar zoek je immers de antwoorden als je geen geloofsopvoeding hebt gehad en je dus “niks” bent?

Ik werd erg nieuwsgierig en ben op zondagmiddag 1 september naar de presentatie geweest van Corine Beeuwkes, predikant van de protestantse Bethlehemkerk, waar onze school aan verbonden is. Zij presenteerde er haar nieuwe boek “Ik ben niks”.

De presentatie vond plaats in boekhandel De Ganzeveer, die daarvoor door eigenaar Hans van Gennep ter beschikking gesteld werd. Er was veel belangstelling.

Na een welkomstwoord door Hans en Wilfred Achthoven (voorzitter van de Kerkenraad) vertelde Corine over het ontstaan van haar boek. Haar 3 zoons gaven tijdens het schrijven op haar verzoek achter de schermen commentaar, en dat resulteerde in afkeuring van de eerste hoofdstukken! Na hun adviezen kreeg ze de juiste toon te pakken en ging de rest van het schrijven prima. Ze heeft haar boek opgedragen aan haar zoons. Corine staat open voor commentaar op het geschrevene.

Na een dankwoord aan alle mensen, die iets bijgedragen hadden aan de totstandkoming signeerde Corine als een volleerd auteur alle boeken. Het boek vond gretig aftrek en natuurlijk heb ik er ook één aangeschaft voor onze school. Ik ben al gestart met het lezen ervan, want ook ik vind het soms best lastig om mijn geloof te kunnen plaatsen.

Het boek is makkelijk leesbaar en ik leer er dingen die ik nog niet wist.



Mocht je het zelf ook aan willen schaffen (kosten € 19,90), dan kun je dat bijvoorbeeld makkelijk doen op BOL.COM

MatchMentor project

Soms kunnen jongeren een extra steuntje in de rug gebruiken. Er kunnen allerlei situaties ontstaan waardoor tijdelijk extra hulp en ondersteuning nodig is. MatchMentor kan die ondersteuning bieden.

MatchMentor biedt jongeren tussen de 10-23 jaar een steuntje in de rug bij vragen over:

Vrije tijd:

- Vragen over bijvoorbeeld: contact maken met leeftijdgenootjes, een leuke hobby vinden, eenzaamheid, conflicten op straat, keuzes maken of online gepest worden.



Thuisituatie:

- Vragen over bijvoorbeeld: een lastige thuisituatie door b.v. scheiding, ziekte gezin-/ familieleden, vragen over contact en communicatie met ouders, verhaal kwijt kunnen/ luisterend oor van een neutraal persoon.

School/ studie/ werk:

- Vragen over bijvoorbeeld: plannen en organiseren, concentreren en leren, houding en conflicten op school, studiekeuze, overgang van basis- middelbaar onderwijs, ondersteuning bij vinden van een baan of solliciteren.

Alle MatchMentoren zijn vrijwilligers die getraind en begeleid worden door professionals van de LEVgroep, de coördinatoren Match Mentor. Hoe werkt het?

- Aanmelden.

Via postkaarten MatchMentor verkrijgbaar op school, de website www.matchmentor.nl of direct via de coördinator uit de wijk kim.dekkers@levgroep.nl

- Intake gesprek.

Wanneer de aanmelding is ontvangen maakt een van de coördinatoren een afspraak voor een intake gesprek met jou en je ouders bij jou thuis. We praten over jou vraag, de achtergrond en de mogelijkheden. Samen beslissen we of en welke vorm van MatchMentor bij je past.

- Kennismaken.

MatchMentor één op één: na de intake gaat de coördinator op zoek naar een passende mentor. Wanneer deze mentor is gevonden neemt de coördinator contact op voor een kennismaking.

- Duur Traject.

MatchMentor één op één: gemiddeld één jaar, één afspraak per week.

- Kosten.

MatchMentor is gratis.

Sinterklaaskasteel



Alhoewel het nog lang niet zover is worden de eerste voorbereidingen achter de schermen al gestart.

Dit jaar zullen de **groepen 3** hopelijk het Sinterklaaskasteel kunnen bezoeken, de inschrijving is gedaan. Dus hopelijk worden we ingeloot en kunnen we ook dit jaar het kasteel gaan bezoeken.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen,

Groeten van de Sint-commissie

Jibb

Op zondag 22 september gaat de 5^e editie van UrbanMatterz plaatsvinden. Op deze dag zijn er diverse Urban sports & culture activiteiten te zien en te beoefenen. Er zijn zowel workshops als demo's en er is zelf een NK Miniramp van Skateboard Federatie Nederland.

Daarnaast zijn alle onderdelen vrij toegankelijk op de tijden die niet ingevuld zijn met workshops of demo's. Er is dus genoeg te zien en te doen op gebied van sport! Zowel voor jongeren, volwassenen, maar ook kids vanaf 4 jaar is het mogelijk om voor diverse workshops of challenges in te schrijven!

Check www.urbanmatterz.nl/urbansports voor meer info.

Met sportieve groet,

Teun Welten, Buurtsportcoach



A banner with a red background and a scalloped edge on the right side. The text 'annatheater' is in white, and 'centrum voor podiumkunsten' is in a light blue color.

annatheater centrum voor podiumkunsten

Vanaf 4 september: Gratis proefflessen Jeugdtheaterschool Annatheater

Altijd al eens op de planken willen staan om te zien of er een acteur in je schuilt? Op woensdag 4 september beginnen de cursussen op onze Jeugdtheaterschool weer. Kom gratis een proefles volgen! De lessen worden vanaf 4 september op woensdagen en donderdagen gegeven.

Jeugdtheaterschool Annatheater won de prijs van beste toneelstuk en beste acteur op het Kicke Festival Eindhoven 2019 en een Brabantse theaterprijs 2016)

Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288.
Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek Jeugdtheaterschool

Annatheater presenteert: "Yvonne, Prinses van Bourgondië."

Elf acteurs spelen het toneelstuk "Yvonne, Prinses van Bourgondië". Absurd en ontroerend toneel. De kroonprins wandelt in het park en vindt het leven saai. Dan ziet hij Yvonne. Ze is lelijk, volgens haar tantes stroomt haar bloed te traag. De prins besluit direct met haar te trouwen. Niet uit liefde, maar omdat hij iedereen, en vooral zijn ouders, op de zenuwen wil werken. Yvonne zwijgt en kijkt. Het hele hof is in shock. Ieders ware aard komt naar boven en oude geheimen worden ontsluit.

Als je anders bent en anders doet hoor je er niet bij en moet je weg. Hoe kunnen ze zich ontdoen van prinses Yvonne?

Geschikt voor de bovenbouw van het Basis Onderwijs!

Regie: Lavínia Freitas Vale Germano

Spel: Pepijn van den Berg, Kayla Bott, Rubén-Fernando Vargas Domínguez, Caroline van Gemert, Bart de Groot, Eva van Hemert, Fenne Kusters, Tara Matic, Enna Miličević, Joy Strijbosch en Mosa Veldhuizen

Data: zaterdag 28 en zondag 29 september, vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2019

Tijden: vrijdag en zaterdag: 19.30 uur, zondag: 15.00 uur

Entree: kinderen/jongeren € 8,00, volwassenen € 10,00

Kaarten: www.annatheater.nl

Informatie kaartverkoop: 06-28104333

Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het NS-station Helmond.

Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. Telefoon: 0492-475255

info@annatheater.nl ; www.annatheater.nl

Halloween Binnenstad 2019

19 oktober 2019 is het zo ver! Een Halloweenocht door de binnenstad! Met een mooie route door het Weverspark, het Zonnekwartier en de Leonardusbuurt! Met beginpunt wijkhuis de Fonkel en als eindpunt speeltuin Leonardus. De tocht zal starten vanaf 19.00 uur.

De tocht is geschikt voor alle leeftijden, maar in het Weverspark is nog een aparte extra enge scary-zone voor deelnemers die dit aan durven!

Deelname aan de Halloweenocht kost €1,- per persoon. Kinderen t/m 3 jaar zijn gratis. Wil jij mee doen aan de tocht, meld je dan aan tijdens een van de volgende momenten:

- Zaterdag 21 september 2019 van 13.30 uur tot 16.00 uur in Speeltuin Leonardus.
- Dinsdag 24 september 2019 van 18.30 uur tot 20.30 uur in wijkhuis de Fonkel.

Voor meer informatie en updates zie de Facebookpagina 'Halloween Binnenstad Helmond'

Halloween binnenstad 2019 belooft een griezelig spektakel te worden, dus kom ook griezelen en gruwelen!

Tot Halloween



Skoolzone

Bibliotheek Helmond
Elke woensdag
14:00 - 15:30

Thema: De baas op internet



En andere leuke thema's!

28 Augustus	Hallo Skoolzone	
25 September	Dierenposter maken	
23 Oktober	Slim zoeken op internet	
20 November	Sinterklaas gedichten maken	
18 December	Maak een kerststrip	

de Bibliotheek
Helmond-Peel

Meld je aan via:
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten



Samen blijven we bouwen aan onze school en ons onderwijs.

Wij hopen u weer goed geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, we zijn er heel benieuwd naar. Manny Liebrecht (Directeur-bestuurder) en Rosanne Schouten (adjunct-directeur)