



Informatiebrief Paarse Vrijdag

Steeds meer scholen vieren in december Paarse Vrijdag. Een bijzondere dag waarop diversiteit en inclusie centraal staan. Iedereen in het paars of in regenboogkleuren naar school. Wij vieren op onze school niet op die manier Paarse Vrijdag en in deze brief leggen we uit waarom.

Onze missie is dat alle leerlingen zich gezien, veilig en prettig voelen, het hele jaar door. We zijn een openbare basisschool waar alle leerlingen welkom zijn, ongeacht hun geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, culturele achtergrond of levensbeschouwing. We creëren een neutrale en inclusieve leeromgeving waarin iedereen welkom is en zaken besproken kunnen worden.

En zo werken we in ons onderwijs elke dag hard aan alles waar Paarse Vrijdag voor staat. Wij geloven dat het belangrijk is dat onze leerlingen voortdurend leren over diversiteit, inclusie, respect en acceptatie, met een open houding. We geven dit gedurende het gehele schooljaar aandacht. Een inclusief aanbod is passend bij de visie van onze school. Hoewel we Paarse Vrijdag niet expliciet vieren, maken we het wel bespreekbaar in de klassen. De boodschap is dat iedereen er mag zijn en dat deze verschillen geaccepteerd worden bij ons op school. Het draait uiteindelijk om respect voor elkaar.

Tijdens onze lessen gedurende het schooljaar, werken wij met al onze leerlingen aan de vaardigheden en kennis die zij nodig hebben om deel te nemen aan onze samenleving. De leerlingen leren zichzelf en elkaar kennen.

De ontwikkeling van de vieringen binnen onze school is onderdeel van ons burgerschapsbeleid. Zodra we onze burgerschapskalender definitief hebben gemaakt, nemen we jullie mee in wat we wel/niet vieren en wat onze visie en beweegredenen hierbij zijn.

We kijken ernaar uit om samen met jullie en de leerlingen een bijdrage te leveren aan een inclusieve schoolcultuur.

Met vriendelijke groet,

Merel van Lier