

Geschiedenis cbs Johan Friso deel 1 1989-1990 t/m 1999-2000

1989-1990

De Johan Frisoschool startte aan het Van den Broek-erf 7 in Dordrecht. Er waren in dit gedeelte van Stadspolders nog geen huizen te zien, maar de school stond er al, omgeven door vooral... modder.

Voordat er ook maar één kind naar school ging, was er al wel een directeur, Trude Schmidt, die haar handen vol had aan de inrichting van het gebouw. Er werden heel wat vrachtwagens gelost, aan het Van den Broek-erf! Het gebouw werd eerst gebruikt door de Oranje Nassaschool, in februari 1990 vond de officieuze opening plaats.



Op 25 september 1990 vond de **officiële opening** plaats van de Johan Frisoschool. Omdat de naamgever van de school een prins is, was het thema van het openingsfeest: koningen en koninginnen, prinsen en prinsessen.

Het aantal leerlingen van de school was in het begin nog goed te overzien. Zo ook het aantal leerkrachten; in oktober 1990 bestond het hele team uit 4 juffen.

Omdat de omgeving van de school nog erg modderig was en de vloerbedekking in de school schoon moest blijven, brachten de kinderen hun pantoffels mee naar school.

Het eerste Sinterklaasfeest in december 1990 werd gevierd in het speellokaal. Sinterklaas had het druk: hij sloeg de eerste paal van een woningcomplex, waarna de bouwer het sinterklaasfeest op school financierde.

1991

De eerste schoolreis in juni 1991 voerde de kinderen naar Rotterdam. Het was een gezellig klein clubje, zodat er met de trein en de tram gereisd werd. Eerst werd een bezoek gebracht aan de Ontdekhoeck en daarna aan Blijdorp.

In 1991 werd de school verfraaid met een aantal **schilderijen**. Liselot Ribbens schilderde een aantal scènes uit de Bergrede, vertaald naar onze tijd. Dit alles werd mede mogelijk gemaakt door een schenking van de heer Reehorst.



1992-1993

In schooljaar 1992-1993 was een groep kinderen uit Tsjernobyl voor 6 weken te gast op onze school. Ze hadden hun eigen lokaal, waar ze van hun eigen juf les kregen. Ze logeerden bij ouders van kinderen van onze school. Gedurende hun verblijf bij ons op school werden veel gezamenlijke activiteiten gedaan. Toen de kinderen weer naar huis gingen, werden ze overladen met cadeaus. In de week na de kerstvakantie ging een grote handtekeningenactie van start onder het motto 'Bieb Stadspolders moet'. Natuurlijk werden er wel boeken geleend in de bieb van Dubbeldam (we gingen gewoon met alle kinderen met de bus!), maar een 'eigen' bieb was toch fijner.

1993-1998

Per schooljaar werd er gedurende een aantal weken door alle groepen rond een gezamenlijk gekozen thema gewerkt. In schooljaar 1993-1994 lag het thema wel heel dicht bij huis: wonen.

In onze nieuwbouwwijk lagen genoeg mogelijkheden om dit thema uit te diepen. Dat de kinderen het leuk hadden gevonden, bleek wel bij de afsluitende tentoonstelling: je kon over de hoofden lopen!

Niet alleen in de school bruiste het van de activiteiten, ook buiten de school, op het schoolplein, was in het schooljaar 1994-1995

het nodige te beleven. Voor spelletjes bleek er genoeg ruimte te zijn, en zelfs voor een heuse fancy fair!

De Johan Frisoschool begon uit zijn jasje te groeien. Binnen het gebouw was elk hoekje benut en er was geen plaats meer voor nieuwe groepen. Er werd besloten tot nieuwbouw in Oudelandshoek.



Op 24 februari 1995 werd aan de **Chico Mendesring 196** de eerste steen gelegd en op 4 november 1995 vond de officiële opening plaats. Voor de jongste kinderen was er de hele dag feest, terwijl de oudste kinderen het nieuwe gebouw mochten inwijden met een slaapfeest.

Helaas bood de nieuwbouw te weinig ruimte en bleef een aantal groepen les krijgen in de dependance aan het Van den Broek-erf.

1999-2000

In april 1999 vond er weer een **officiële opening** plaats. Deze keer van de nieuwbouw aan de **Chico Mendesring 821**. De Johan Frisoschool was nu in zijn geheel gevestigd in Oudelandshoek, maar wel verdeeld over twee gebouwen: locatie 196 en locatie 821.



In het bijzijn van alle kinderen werd de vlag gehesen. Het was wel een bijzondere vlag, want hij bestond uit stukjes die door alle groepen van de Johan Frisoschool waren gemaakt.

Natuurlijk was er een heel feestprogramma. De kinderen kwamen verkleed op school, er was een optreden van Maître Pierre en de ouderraad had voor een heerlijk buffet gezorgd.

Startte de Johan Frisoschool bescheiden in 1990 met 61 leerlingen en 3 leerkrachten, in 1999 werd de 700e leerling genoteerd en waren er 45 leerkrachten aan de school verbonden. En nog was de groei niet afgelopen, er werd alweer hard gewerkt aan uitbreiding van locatie 821.

Aan het eind van het schooljaar 1999-2000 nam **Trude Schmidt afscheid als directeur** van de Johan Frisoschool. Zij begon aan een nieuwe uitdaging als locatiedirecteur op een middelbare school in Gorinchem. Dat dit afscheid niet zonder meer voorbij ging, spreekt voor zich! Voor kinderen en ouders was er alle gelegenheid om afscheid te nemen.

Op de drukbezochte afscheidsreceptie werden veel handen geschud en alle klassen hadden een couplet gemaakt voor het 'Juf Schmidt-lied'.

Het schoolplein van locatie 821 kreeg de naam 'Juf Trude-plein'.

Het team verzorgde een gezellige middag en avond in de Merwelanden. Tijdens de barbecue werd er gemusiceerd door enkele leerkrachten en meester Enrico had een prachtig gedicht gemaakt.

Er werd een quiz gedaan en de leerkrachten zongen met elkaar een afscheidslied. Meester

Jan en meester Harald hadden een videoband gemaakt met daarop een verhaal waarin veel bekenden voorkwamen. Er werd veel gelachen, maar iedereen was zich er heel goed van bewust dat de Johan Frisoschool het nieuwe schooljaar in zou gaan zonder Trude Schmidt.

