

## Geschiedenis cbs Johan Friso deel 2 2000-2001 t/m 2009-2010

### 2000-2001

Op 22 september 2000 was het groot feest, **de Johan Frisoschool bestond 10 jaar** en dat was reden voor een geweldig feest. 's Morgens was er op locatie 196 een 'Prinsen en prinsessenfeest' voor alle kinderen van groep 1 t/m 4. Het feestpaleis werd geopend door 'prins' Johan Friso en 'prinses' Trude. Daarna vermaakten de prinsjes en prinsesjes zich met allerlei activiteiten: koningssjoelen, kegelen, prinses op de erwt, springen in een springkasteel, eierkoeken versieren met suikerkronen, koningsdans, paardrijden en als klap op de vuurpijl een toneelvoorstelling die gegeven werd door een straattheatergroep. Het verhaal over koning Eidelheid was een feest om naar te kijken. Voor groep 5 t/m 8 begon het feest 's avonds op locatie 821. Een heus muziekkorps nam alle kinderen in een bonte stoet van prinsen en prinsessen mee naar het feest. Dolle pret hadden de kinderen met het 'prinsesje redden'. Ook andere activiteiten zorgden voor een leuke avond: een foto maken achter een grote zilveren lijst, luisteren naar een griezelverhaal en swingen op het Oranjebal. De kinderen en de leerkrachten van groep 5 en 6 sliepen in slaapzakken in de klassen, de kinderen en de leerkrachten van groep 7 en 8 hadden tenten opgezet op het veld naast de school. Dat dit slaapfeest meer feest was dan slaap, laat zich raden! 's Morgens werd iedereen uit zijn slaapzak getrommeld om mee te doen aan de ochtendgym: Thai Bo en line-dancing! Tot slot deden we mee aan het grote wijkontbijt ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de wijk Stadspolders. Iedereen zat in het ochtendzonnetje bij te komen van het feest met een doos vol lekkers: croissantje, koffiebroodje, jus d'orange... een waardig besluit van een prachtig feest! Vanaf dit schooljaar stond de **Johan Frisoschool onder leiding van meester Bert van de Loosdrecht**.



Natuurlijk was dit voor iedereen even wennen, maar al snel bleek dat de goede herinneringen aan juf Schmidt prima samengingen met de talenten van meester van de Loosdrecht.

Een belangrijke datum dit schooljaar was 22 juni 2001. Na een lange periode van voorbereiding ging de **Johan Friso-website van start**. Onder onze eigen naam [www.johanfriso.nl](http://www.johanfriso.nl)! Voordat de website 'de lucht in ging' waren er al heel wat reportages gemaakt. Het dagelijks reilen en zeilen van de Johan Frisoschool was op allerlei manieren beschreven en gefotografeerd. Het website-team, bestaande uit leerkrachten en ouders, had er de handen vol aan.

### 2001-2002

Het was weer zo ver: we waren opnieuw uit ons jasje gegroeid. **Locatie 821 kreeg 4 extra lokalen** aan het bestaande gebouw gebouwd. Eén lokaal werd tijdelijk gebruikt door peuterspeelzaal 'De Groentjes'. Na de kerstvakantie verhuisden 2 groepen 4 van locatie 196 naar locatie 821. De uitbreiding had wel gevolgen voor het speelplein. Eerst verdween er een stuk, maar we kregen er iets moois voor terug: een speelplein met een heus **kunstwerk**.



Onder leiding van kunstenaar Albert Kramer werden er honderden visjes gemaakt, met elkaar vormden ze 3 kleurige vissen.



Voor kleur zorgde dit schooljaar zeker het landenproject. Op beide locaties lieten de kinderen in een prachtige tentoonstelling zien waaraan ze tijdens het landenproject hadden gewerkt.

Ook de denksporters kwamen goed aan hun trekken. Op diverse toernooien werd er goed gepresteerd. Eén toernooi werd op onze school gehouden ter gelegenheid van het **100-jarig bestaan van de Vereniging een School met de Bijbel.**

Speciaal bezoek was er nog voor de groep

van juf Alinde. Kinderen en juf werden geïnterviewd door mensen van Radio 1 over het onderwerp 'integratie van de computer in het basisonderwijs'. Op de stoep stond een reportagewagen van de NOS en in haar klas leek het wel een heuse studio.

### 2002-2003

Op 12 december 2002 namen we **afscheid van juf Goosens**, die met pensioen ging. Als ze zelf had mogen kiezen, was ze heel zachtjes via de achterdeur vertrokken. De schijnwerpers op haar, in de picture staan, bergen met aandacht krijgen, was eigenlijk niet datgene wat ze wilde. Begrijpelijk, maar op de Johan Friso wordt er dan toch niet zo goed naar je geluisterd. Zeker niet als het iemand betreft die met een flinke dosis daadkracht, humor en doorzettingsvermogen samen met Trude Schmidt de school maakte tot wat ze is geworden. Het werd dus gewoon een groot feest!

Voordat de kerstvakantie begon, werd er in alle groepen kerstfeest gevierd. En of dat nu gebeurde met alle kleuters bij elkaar in de kerk, met de eigen groep in de klas of als parallelgroepen bij elkaar, overal stond de geboorte van Jezus centraal en brandden de kaarsjes in de nacht.

In het nieuwe kalenderjaar stond opeens juf José in de schijnwerpers. Als I.B.-coördinator werkte ze meestal áchter de schermen, maar nu pakte dat even anders uit. Haar grote wens om eens in een vrachtauto te mogen rijden, was enkele collega's ter ore gekomen... ze vatte het heel sportief op en reed keurig een rondje door Stadspolders en Dubbeldam.

Sportief... zijn de leerkrachten dat wel? Dat wilden de schoolverlaters van de groepen 8 wel eens weten en ze daagden de leerkrachten uit het tegen hen op te nemen in een aantal wedstrijden: kruiwagenrace, estafette, touwtrekken, voetballen... de scheidsrechters hadden een zware middag, over de einduitslag kon dan ook niet gecorrespondeerd worden!

Voor locatie 196 had Albert Kramer, de ontwerper van de prachtige vissen op het plein van locatie 821, nog een verrassing in petto. Het restant van de vissen had hij verwerkt in een aantal 'platte' vissen voor in **het trappenhuis van locatie 196.**



### 2003-2004

We begonnen dit schooljaar met een verrassing. Na de zomervakantie werd er een enorme bestelling gedaan en moesten 2 auto's van ouderraadsleden 4 keer rijden om een grote berg buitenspeelgoed voor 34 groepen op te halen.

Het huis van 1 van de ouderraadsleden veranderde in een pakhuis. Alles werd netjes in bakken gedaan en in de tweede schoolweek, toen alles compleet was, kon op een dinsdagavond alles als verrassing in de klassen worden neergezet.

Woensdag 23 oktober 2003 was een speciale dag voor groep 1-2 van de juffen Linda en Petra en voor groep 3 van de juffen Alinde en Francina, want ze werden bij boekhandel Vos en van der Leer in de Bieshof verwacht om een prijs op te halen voor hun prachtige kijkdozen over het bos.



Op vrijdag 19 december 2003 werden alle kinderen, juffen en meesters verrast met een prachtige beker. Het bestuur van de Vereniging Een school met de Bijbel te Dordrecht had voor alle vier de scholen bekers laten maken ter herinnering aan de geboorte van prinses Amalia. Voor de Johan Frisoschool betekende dat bijna 900 bekers! Hoera voor prinses Amalia! Tijdens de presentatieavond van het Bovenschools Project Hoogbegaafden was het een drukte van belang. Terecht, want de kinderen hadden enorm hun best gedaan. Van Rembrandt tot Escher, van Monet tot Rietveld... de

mediatheek leek wel een museum. Juf Swaan was de kassajuf, Juf José de koffiejuf en Juf Edith de fotojuf. Alle kinderen van het BPH gaven uitleg over hun werk.

Op maandagmorgen 1 maart 2004 wapperden op beide locaties de Dordtse vlaggen en stonden prachtige poorten klaar om alle kinderen door te laten zodat ze aan het project 'Rondje Dordt' konden beginnen. De poorten werden geopend door een heel bijzondere gast: burgemeester Bandell. En heel veel 'schapenkopjes' zongen:

*"Kijk ons staan als 'schapenkoppen'*

*'Rondje Dordt' op de Frisoschool.*

*'t Plein dat staat al helemaal vol!*

*Door de poort naar binnen,  
want wij willen beginnen!"*

Op zaterdag 24 april 2004 trouwde prins Johan Friso, naar wie onze school vernoemd is, met Mabel Wisse Smit. De kinderen maakten feesttekeningen voor het bruidspaar: een koets, een stralend bruidspaar en een héél grote taart. Ook dit jaar namen de groepen 8 afscheid van de basisschool met een spetterende musical.

'Bosolei' spetterde werkelijk van het podium af. Overdag genoten de kinderen uit de lagere klassen van de musical, 's avonds traden de groep achters op voor hun familie.



## 2004-2005

Al dromend begonnen we dit schooljaar. Met elkaar werkten we toe naar de Droomdag op 8 oktober 2004. Op deze **Identiteitsdag van de Vereniging een School met de Bijbel** was er een gezamenlijke viering in de Maranathakerk. De dromen van de kinderen stonden centraal, er kwamen zelfs een paar dromen uit. Er was een kinderkoor uit Oeganda, 'Mwangaza' (Stralend Licht), dat heel enthousiast zong en danste. En de liederen die de kinderen van de 4 scholen met elkaar zongen, klonken prachtig dankzij de band van juffen en meesters en het koor van juffen, meesters en kinderen.

Groep 7 van juf Mathilde en juf Marga droomde over een vlaggenmast op locatie 821. Ze schreven brieven naar de gemeente en... het lukte! Toen dit meester Bert ter ore kwam, vroeg hij aan de kinderen of ze voor hem ook iets konden regelen, bijvoorbeeld een 'auto van de zaak'. Op de Friso kun je zo iets beter maar níet zeggen.... Enige tijd later werd meester Bert door de klas verrast. Twee



bodyguards namen hem mee naar buiten, waar hij wél even moest zoeken. Ja, het wás een 'auto van de zaak', maar of hij die maat nu bedoelde?

Op 17 oktober 2004 overleed juf Marjoleine. Ze was al een poosje ziek. Marjoleine was een betrokken collega met veel aandacht, liefde en begrip voor kinderen, ouders en collega's. Het was moeilijk om dit een plekje geven in ons hart en in onze school.

Op de website werd **Casper** geïntroduceerd, een schattig website-aapje. Hij zorgde er vanaf nu voor dat de kinderen hun Kids Specials op de website konden vinden. De websitegroep maakte er onder leiding van meester Jan een feestje van: waslijnen met babykleertjes op het plein, een ooievaar in de zandbak, babymuziek in de gangen, geboortekaartjes, kleurplaten en beschuiten met muisjes.

De jaarlijkse lampionnoptocht ter gelegenheid van de verjaardag van koningin Beatrix veranderde dit jaar in een 'lampibollenoptocht'. Zoals elk jaar zorgde de Dordtsche Gebakkrum van de familie Reemer voor heerlijke olieballen, maar deze keer werden van de opbrengst van de verkochte olieballen bouwstenen van EUR 50,- voor scholen in Azië gekocht. En dat werden er wel 22!

Dinsdag 1 maart 2005 dat was de datum die de ouderraad geprikt had om in iedere klas een leuke voorjaarsgroet te brengen. Dat er op die dag een flink pak sneeuw zou vallen, hadden de ouderraadsleden natuurlijk nooit gedacht. Maar alle klassen zagen er heel fleurig uit met hun blauwe druifjes en narcissen!

Het Paasproject stond dit jaar in het teken van 'Leven = Lef'. Met het inkleuren van veertig voetstapjes hebben we de Here Jezus gevolgd op zijn reis door Samaria, Galilea en Juda. Een grote landkaart van het oude Israël met mooie kleuren en leuke illustraties hing in iedere groep. Tijdens het paasfeest kwam in elke groep duidelijk de boodschap over dat Jezus leeft en dat Hij ons moed en lef geeft.



## 2005-2006



Dit jaar begon zoals we de laatste jaren gewend waren... snel wennen aan elkaar en hoe kan dat beter dan door samen op schoolreis te gaan. Met je klasgenoten gezellig een dagje uit naar Drievliet, het Archeon of naar Efteling. Of zoals groep 8 op kamp in Loon op Zand, 3 fantastische dagen waar volop genoten werd.

Op 25 september 2005 bestond de **Johan Frisoschool 15 jaar** en dat kon natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Op het overvolle schoolplein kwam 'Postbode Siemen' langs en hij zette drie mensen in het zonnetje: meester Bert van de Loosdrecht, juf Trude Schmidt en juf Otilly Goosens. Ze hebben van onze school niet alleen een heel grote, maar ook heel fijne school gemaakt! Verder had 'postbode Siemen' (familie van meester Dick-Jan?) ook voor ieder kind de enige echte-Johan-Friso-cd!

*"Jo-Jo-Jo Johan Frisoschool, dat is de school waar wij veel leren:*

*hoe je woordjes moet hakken, hoe je koekjes moet bakken,  
hoe je deelsommen maakt, hoe je de basket goed raakt;  
hoe j' in 't Engels iets huurt, hoe je een e-mailtje stuurt,  
hoe je een kaart moet lezen, maar waar je boven al jezelf mag wezen!!"*

Het lied werd uit volle borst meegezongen, waarna het feest verder ging met limonade en taart in de klas. Als toetje volgde een fantastische voorstelling in 'de Bron'. Met Trudy van de Studie, Ans van de Romans en Riek van de Muziek werd het feest deze dag compleet.

Verdrietig waren de dagen, waarin we hoorden dat Sjoerd, een leerling uit groep 8a, op 11 november 2005 overleden was. Sjoerd was al een poos ziek, maar heeft gelukkig veel mooie en leuke dingen met z'n klasgenoten meegemaakt. Het blijft een groot verlies, maar Sjoerd heeft voor altijd een plek gekregen in onze harten.

Na een rustige winter, waarin op de valreep nog wat sneeuwpret te beleven viel, stond het project voor de deur. Het project 'van Willem van Oranje tot Johan Friso' werd geopend door een stadsomroepster met 2 Middeleeuwse muzikanten. Zij brachten muziek uit het verleden, maar brachten ook 'Johan Friso met zijn Mabel' mee. Na hun rap werd er twee weken lang gewerkt over speelgoed, mode, water, uitvindingen e.d. Ook was er tijd voor allerlei uitstapjes, zoals bijvoorbeeld naar Van Der Merwe Oldtimers, het speelgoedmuseum of de Maeslantkering. Het project werd afgesloten met een tentoonstelling, waarbij van alles te doen en te zien was: schrijven met een kroontjespen, sjoelen, bonen raden, een bioscoopfilm zien, iets lekkers kopen voor het goede doel.



De ouderavond stond dit jaar in het teken van de zorgverbreding. Het thema sloot aan bij ons Johan-Friso-lied: je mag zijn wie je bent. In de diverse drukbezochte workshops waren de onderwerpen dyslexie, kinderen en hun sociale talenten, opvoedspreekuur in Stadspolders, hoogbegaafdheid, faalangstreductietraining en sociale vaardigheidstraining/schoolmaatschappelijk werk.

## 2006-2007

Op 13 oktober 2006 namen we de wisselbeker voor de sportiefste school in Dordrecht van schooljaar 2005-2006 in ontvangst. Een prachtige beloning voor het meedoen aan heel veel sportactiviteiten. Op vrijdag 17 november 2006 stond er opeens een tv-ploeg in groep 8 van meester Micha. Zijn groep had hun vrijgezelle meester opgegeven voor het EO-programma Lovematch! Op vrijdag 9 februari 2007 was de hele groep present in de Lovematchstudio in Hilversum om hun meester aan te moedigen bij allerlei opdrachten. Helaas bleef een goede 'match' uit.

Aan het eind van het schooljaar namen we **afscheid van Rob Ensink**, die heel veel uren in de website gestoken heeft sinds de start ervan in 2001. Nu zijn kinderen niet meer op de Frisoschool zaten, vond Rob het tijd om zijn werkzaamheden aan de website te beëindigen. De laatste reportage die Rob plaatste, was een bijzondere: de 'Rob-special' waarin de juffen, meesters en kinderen van de Frisoschool hun petje afnamen voor Rob!

## 2007-2008

Een van de hoogtepunten van dit jaar was wel het schoolproject 'Uit de kunst'. Op 6 februari 2008 werd dit project geopend door de Dordtse rapper Risskant, waarna hij op iedere locatie een door hem zelf gemaakt kunstwerk onthulde. Daarna was het de beurt aan de kinderen. Tekenen, knippen, zagen en plakken... in iedere groep werd er enthousiast gewerkt over een kunststroming.

Architectuur, fotografie, musical, Karel Appel, Max Velthuis, Pablo Picasso, Mondriaan... op 20 februari 2008 was dit allemaal te zien op de grote tentoonstelling.

In oktober kwamen teams van ANWB Streetwise op bezoek. Zij gaven de kinderen van de groepen 3 en 4 verkeersles in het Palet. Waar kun je het beste lopen en waar moet je gaan staan, als je moet

oversteken? De groepen 5 en 6 mochten zelf de remproef uitvoeren en de groepen 7 en 8 moesten een moeilijk fietsparcours rijden. De kinderen hebben veel geleerd én genoten van dit project. Het project 'natuur' staat ook elk jaar op de planning. Zo waren er de bezoeken aan de kinderboerderij, gingen de groepen 5 naar Landgoed Dordwijk, werd de sloot bij locatie 821 onderzocht en kwamen er ook dieren op bezoek in diverse klassen. De groepen 8 bezochten de huisvuilcentrale HVC, waar veel geleerd is over ons afval.

Hoogtepunten waren ook nu weer de christelijke vieringen. Zo vierde de middenbouw dit jaar kerstfeest in de Kandelaarkerk en stond door de hele school het thema 'Op reis gaan' centraal. Met Pasen gingen we 'Op zoek naar de schat' en werd de grootste schat van Pasen ontdekt: 'Jezus leeft door de dood heen'.



In januari 2008 kwamen de eerste **digitale schoolborden** onze school binnen. Een hele verandering voor leerkrachten en kinderen, maar wél een verandering die heel goed ontvangen werd. Leerkrachten waren al snel volop bezig met het ontdekken van de vele mogelijkheden. Gelukkig hielden ze ook nog wat krijtborden in hun klas, want die zijn in sommige gevallen toch ook nog handig. Aan het eind van het schooljaar was voor veel kinderen nu de hamvraag: kom jij volgend jaar in een klas met een digibord? En daarna natuurlijk: bij welke juf of meester kom jij?

## 2008-2009

De website heeft ook dit jaar een grote rol gespeeld in de informatievoorziening naar 'buiten' toe. Aan het eind van het schooljaar stond de teller van het aantal reportages op 61!

De leerlingen en leerkrachten konden hun creativiteit helemaal kwijt in het thema 'Zinnenverzinzen' van de Kinderboekenweek 2008 waarbij poëzie centraal stond. Er werden gedichten gemaakt, voorgelezen of gerapt en er waren poppenspelen over prentenboeken te bekijken.

Dit jaar heeft de bovenschoolse Plusgroep met leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 flink aan de weg getimmerd met diverse projecten. Opvallend was het 'Ondernemerschapsspel', waarbij de leerlingen een eigen bedrijfje moesten runnen met de bedoeling winst te maken. Dat betekende o.a. gesprekken met echte ondernemers, marktonderzoek doen, producten kiezen en bestellingen plaatsen bij de importeur. De kinderen hadden zelfs een deal met RTV-Dordrecht gesloten, waardoor er 2 weken lang een tv-commercial werd getoond. Deze jonge ondernemers moesten uiteindelijk 2 Fair Trade producten met winst zien te verkopen. Het werd een groot succes, waarbij de winst werd geschonken aan stichting KiKa (Kinderen Kankervrij).

Dit jaar ging de 'Kangoeroegroep' van start voor leerlingen in de groepen 3 en 4 die, met kangoeroesprongen, wat sneller door de lesstof gaan. In de Kangoeroegroep leren deze leerlingen om hun werk te plannen en informatie te zoeken op de computer voor bijvoorbeeld een verslag of een poster.

De deuren van de Friso stonden op maandagavond 25 mei 2009 niet voor de kinderen open, maar voor hun ouders. Tijdens een goed bezochte ouderavond werden de nieuwste ontwikkelingen op ICT-gebied gepresenteerd. In acht workshops werd uitleg gegeven én gediscussieerd over de inzet van ICT-middelen op onze school. De leerlingsoftware kwam aan bod, maar ook de vele mogelijkheden met de digiborden.

## 2009-2010

Een van de eerste activiteiten dit schooljaar was het schoolkamp van de groepen 8. Kinderen en leiding hadden 3 geweldige dagen in Esbeek. Een klein minpuntje was dat er niet goed was

schoongemaakt en dat door de extra schoonmaakkosten de Efteling niet betaald kon worden. Gelukkig ging het om de kampgrap!

Na vijf jaar praten, denken, wikken en wegen werd samen met De Bever een begin gemaakt met de bouw van een nieuw gebouw op locatie 196. Op 17 september 2009 was het zover: 33 palen gingen de grond in, 's middags werd de 'eerste paal' als laatste paal de grond ingewerkt door de wethouder van onderwijs, dhr. Van Steensel, samen met 11 kleine wethouders van de Bever en de Friso. Dit nieuwe gebouw kreeg vanwege de kleurige buitenkant al snel de bijnaam 'de Bonbondoo's'.

Sinds 21 september 2009 was locatie 821 een geweldig kunstwerk rijker! Albert Kramer, de kunstenaar die ook het 'vissenkunstwerk' op het schoolplein van locatie 821 heeft gemaakt, heeft 2 weken lang samen met zijn compagnon Henk aan een prachtige **onderwaterwereld op de zijkant van locatie 821** gewerkt. Een paar vissen waren 'ontsnapt' en zwommen op de voorkant van het



gebouw. Sommige kinderen vroegen zich af of ze nu in een aquarium les krijgen...

Zondagmorgen 4 oktober 2009 was er een bijzondere kerkdienst in De Bron. Alle kinderen van de groepen 6 van de Oranje Nassauschool en de Johan Frisoschool waren uitgenodigd om samen met hun ouders deze kerkdienst mee te maken. Het thema van de dienst was 'dromen'. De droom van juf Monique en haar man kwam zelfs uit in deze dienst: hun zoontje werd gedoopt.

Sinterklaas bracht ook dit jaar weer een bezoek aan onze school. En een paar weken later was het tijd voor het Kerstfeest. In alle groepen werd de geboorte van Jezus gevierd. Veel kaarsjes verlichtten de klassen en de kinderen van de groepen 8 zongen na afloop weer kerstliederen op het plein. Heel speciaal was het bezoek van groep 8 van meester Eli aan voormalig kamp Westerbork. De Johan Friso was uitgekozen om de provincie Zuid-Holland te vertegenwoordigen op de Nationale Herdenking '102.000 namen lezen'.

In januari kon er geschaatst worden, dat was een hele belevenis. Daarna hield het project 'Friso Goes Olympic' ons in winterse sferen. De Plusgroep en de Kangoeroegroep hielden zich dit schooljaar bezig met fotografie, archeologie en sterrenkunde. Op de tentoonstellingen lieten de kinderen zien dat ze veel gedaan en geleerd hadden.

Nieuw dit schooljaar was de Specialisatie in groep 7. De kinderen waren 2x 6 vrijdagmiddagen bezig met drama, textiel, papier-maché, muziek, techniek, squash, tafeltennis en het maken van een filmstrip. De kinderen konden zelf kiezen aan welke activiteiten ze wilden meedoen.

Tegen het eind van het schooljaar bezochten de kleuters bakker Koos Korteweg in Dubbeldam en kwamen met zelfgebakken brood en koek terug. Het thema van het Zomerfeest was 'sprookjes', het was dan ook een sprookjesachtig feest!

Schouder aan schouder stonden de kinderen van de groepen 8 op het podium van het Insula-college tijdens hun afscheidsavond. Zoals altijd een avond met een lach en een traan. Maar het past wel bij de Johan Friso: 'schouder aan schouder'.