

Geschiedenis cbs Johan Friso deel 3 2010-2011 t/m 2019-2020

2010-2011

Het leek voor meester Bert een gewone werkdag te worden, die 27e augustus 2010. Maar hij werd in een prachtige auto met chauffeur naar locatie 821 gebracht waar alle kinderen, meesters en juffen al klaar stonden om hem naar het voetbalveldje te begeleiden. De bodyguard had er zijn handen vol aan om meester Bert op de plaats van bestemming te krijgen. Meester Bert had door het regelen van een trapveldje voor de voetballende jeugd van de Johan Frisoschool een echte onderscheiding verdiend: hij werd geridderd in de Orde van de Groene Graszoden!

Sinterklaas had het dit jaar niet gemakkelijk: hij kreeg met een flink pak sneeuw te maken. Gelukkig kon zijn bezoek aan de Friso gewoon doorgaan. Ook de muzikale Pieten waren weer van de partij, dus werd het een groot, en voor de jongste kinderen ook spannend, feest.

Op sportief gebied was de Friso dit schooljaar weer bij vele toernooien aanwezig. Veel kinderen genoten van o.a. zaalvoetbal, zaalkorfbal, zaalhandbal, basketbal, schaken, atletiek, veldvoetbal, veldvoetbal en veldkorfbal. De sportcommissie draaide overuren!

Sommige groepen deden mee aan speciale activiteiten op school of buiten school. Zo waren er uitstapjes naar het ziekenhuis, de bibliotheek, de dierenwinkel, landgoed Dordwijk, het Wantijpark, NME-centrum Weizigt en bakkerij Korteweg.

Op 26 mei 2012 stond er een speciale actie op het programma: een sponsorloop. Het politieteam Zuid-Holland Zuid dat ook dit jaar weer meedeed aan de Roparun kon wel een steuntje in de rug gebruiken. Als tegenprestatie brachten ze politievoertuigen en politiehonden mee naar school. Meester Bert beleefde een benauwd momentje met de felle politiehonden. Er werd een geweldig bedrag bij elkaar gelopen: € 14.000,-!



2011-2012

We startten dit schooljaar met 2 activiteiten waar de kinderen altijd vol verwachting naar uitkijken: het schoolkamp en de schoolreis. Op kampeerboerderij 'De Kievit' in Esbeek hadden de groepen 8 een onvergetelijk schoolkamp. De schoolreis van de groepen 3 en 4 ging dit jaar naar speelparadijs 'De Belhamel' in Lage Zwaluwe. De kinderen uit groep 5 en 6 gingen in 'Het Archeon' op reis door de tijd en de kinderen uit groep 7 en 8 kregen zelfs hun leerkrachten in de achtbanen in 'Duinrell'. Elf jaar was meester Bert van de Loosdrecht directeur van onze school. Op woensdag 28 september 2011 nam **meester Bert afscheid** van de school, de leerlingen, hun ouders en de leerkrachten. De Friso ging verder zonder meester Bert, maar zijn naam zal niet vergeten worden: op locatie 196 is nu een 'meester Bert-pad' en locatie 821 heeft een 'meester Bert-court'. De Friso zorgde voor een mooi afscheid. De kinderen knutselden afscheidshandjes, we bestelden mooi weer, lieten een heuse legerjeep komen, regelden een lakei en maakten er een prachtige ochtend van.

Juf José van Heusden was nog maar 1 dag **directeur van de Friso** toen er op zondag 2 oktober 2011 in kerkgebouw 'De Bron' een feestelijke dienst was waaraan kinderen van de Friso en de Oranje Nassauschool meewerkten. Dat het thema van de dienst 'feest' was, kon je goed horen en zien. Speciale lessen werden er gevolgd door de kinderen van de groepen 7. Tijdens de Week van de Mediawijsheid (19 t/m 27 november 2011) deden ze mee aan MediaMasters 2011, een leerzame interactieve media-ervaring met aandacht voor social media en alles wat daarbij komt kijken.

Goed omgaan met elkaar blijft een belangrijk thema. De kinderen van de groepen 3 t/m 7 mochten daarom naar 'Erge Ellie en Nare Nellie' om te leren hoe je goed met elkaar omgaat en hoe je verstandig een ruzie oplost.



'Ik hou van Holland' was deze keer het thema van het project. Op vrijdagochtend 10 februari 2012 werd het startschot voor het project gegeven door 'burgemeester Brik' en de 'koningin'. Daarna gingen er héél veel rode, witte, blauwe en oranje ballonnen de lucht in. Tien dagen lang werd er gewerkt over molens, 'ons bin zûnig', Nederland waterland, oudhollandse spelletjes, de Hollandse keuken, Nederlandse architectuur, kunst, het Koningshuis en natuurlijk tulpen. Sommige groepen gingen op

stap. Na 10 dagen mocht iedereen naar de tentoonstelling komen.

Toen kwam het trieste bericht over prins Johan Friso, de naamgever van onze school. Door een skiongeluk was hij in coma geraakt. Terwijl bij ons op school de dingen gingen zoals ze altijd gaan, was dat bij Prins Johan Friso vanaf dat moment heel anders. We voelden het verdriet van de mensen om hem heen. We beseften dat we met lege handen stonden, daadwerkelijk iets doen, konden we niet. Meeleven konden we wel.

Donderdag 5 april 2012 werd in alle groepen het paasfeest gevierd. Met het paasverhaal, paasliederen en een paasmaaltijd. Allemaal heel bekend en heel vertrouwd. Toch zijn er ieder jaar dingen anders. Doordat we dingen meemaken, thuis of op school. Door verdriet of blijdschap kan zo'n paasviering een heel andere betekenis krijgen.

Tijdens de ouderavond op 7 april 2012 was er veel belangstelling voor de workshops waar de ouders naar toe konden. Thema's waren: spellingproblemen, het gewende kind syndroom, kleuterontwikkeling, motoriek en gezond bewegen, autisme, hersenen en emoties en slim omgaan met slimme kinderen.

2012-2013

Op 26 april 2013 deden we mee aan de Koningsspelen ter ere van onze nieuwe koning Willem Alexander. Een feestelijke dag die begon met een ontbijt voor alle kinderen en het gezamenlijk gezongen lied 'Bewegen is gezond'. De rest van de dag stond in het teken van sport en spel.

In mei 2013 startten we met ons digitale communicatieplatform **Mijnschoolinfo**. Via mail en app konden ouders nu snel geïnformeerd worden over allerlei schoolse zaken. Ook het inschrijven voor de 10-minutengesprekken ging nu via **Mijnschoolinfo**.

Op 3 juli veranderde onze 'Vereniging Een school met de Bijbel' in '**Scholen van Oranje**'. Nieuwe naamborden op de scholen, nieuwe vlaggen aan de vlaggenmasten... het is even wennen, maar eigenlijk is het best vrolijk, dat oranje-blauw!



2013-2014

Nog voordat het nieuwe schooljaar begon werd op 12 augustus 2013 bekend dat prins Johan Friso was overleden. Terwijl de leerlingen en de leerkrachten van onze school vakantie vierden, was er grote droefheid in het gezin en in de familie van prins Friso. De Johan Frisoschool was zijn naamgever kwijt, maar het verlies voor het gezin en de familie van prins Friso was vele malen groter. Wij mochten met elkaar aan een nieuw schooljaar beginnen, het voelde heel dubbel.

Al snel was het tijd voor het schoolkamp van groep 8. Het weer zat mee en aan de vele buitenactiviteiten werd door iedereen volop meegedaan. Via de website konden de achterblijvers een kijkje nemen in Esbeek.

Op 7 november 2013 was het tijd om alle ouders iets te laten zien over ons onderwijs in lezen, rekenen en taal. Want echt, dat gaat wel wat anders dan vroeger!

Een brandweerauto met pieten, een Hummer met Sinterklaas... het Sinterklaasfeest stond dit jaar in



het teken van de **afgebrande berging met buitenspeelgoed op locatie 196**. De pieten hoefden niet te blussen, maar het nieuwe speelgoed was heel welkom! Het kerstfeest vierden de groepen 1-2 in hun eigen klas. De kinderen uit groep 3, 4 en 5 mochten naar de Kandelaarkerk. En nadat de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 in hun eigen klas het kerstfeest hadden gevierd, mochten alle ouders op het schoolplein luisteren naar de kerstliederen die de groepen 8 zongen.

In de 40-dagentijd was het thema 'schatzoekers'. We ontdekten dat het nieuwe begin dat God maakt, zelfs door de dood heen, de grootste schat is die er bestaat!

In april 2014 werd een grote klus geklaard: **op locatie 821 werd een lift gebouwd** en daarmee ging een lang gekoesterde wens in vervulling. De hele buurt weet nu dat we een lift hebben, hij is geplaatst in een felblauwe liftkoker aan de buitenkant van locatie 821.

2014-2015

Ook dit schooljaar ging er veel aandacht naar de kinderen en het lesgeven. Dat gebeurde in de reguliere lessen, maar ook in speciale lessen, soms op andere plaatsen.

Een kleine greep uit de bijzondere activiteiten: het schoolkamp van groep 8 in Esbeek, de schoolreizen van groep 3 t/m 7 naar Blijdorp, Drievliet en Duinrell, de opening van de Kinderboekenweek in 'de Bron', danslessen in groep 5, juffenfeest in de groepen 1-2, EHBO-lessen in groep 8, leren hoe je brood bakt in groep 2, leren hoe je omgaat met een handicap in groep 7, het 'Johan Friso's Got Talent-feest' in de bovenbouw en lessen bij Natuur- en Milieucentrum Weizigt. Héél bijzonder was de dag van de zonsverduistering, 20 maart 2015. Met speciale eclipsbrillen waren we er goed op voorbereid. De bewolking was wel een beetje jammer, maar astronaut Arno en de komst van de mensen van het Jeugdjournaal maakten veel goed.



Ook bijzonder was de dag van de Konings spelen. Die dag, bedoeld voor sport- en spelactiviteiten, hadden we gekoppeld aan een Spaardoel: de Roparun. Sportief een goed doel steunen, dat is iets waar je van groeit!

Er was ook aandacht voor de eerste Koningsdag nieuwe stijl die in Dordrecht plaatsvond. Alle groepen maakten een vlaggenlijn en meester Freddie filmde ze allemaal.

Over sportiviteit gesproken, wat hebben de kinderen weer aan veel sporttoernooien meegedaan. Die



toernooien worden georganiseerd door Dordt Sport en zijn bedoeld om kennis te maken met diverse sporten. Via onze website schreven honderden kinderen zich in en meester Enrico en de ouders van de sportcommissie hadden het behoorlijk druk met het uitdelen van de (nieuwe!) sporttenues. Maar op de sportdagen voor de middenbouw en de bovenbouw mochten de kinderen gewoon in hun eigen sportkleding meedoen. Dat scheelde weer! Utdelen was het thema van de eerste Spaardoelactie van dit schooljaar. Er werden 3500 zakjes kruidnoten verkocht. De opbrengst was bestemd voor de christelijke hulporganisatie ZOA.



'In goede handen' waren we met elkaar en de kinderen en de leerkrachten van de Oranje Nassauschool tijdens de Scholenkerkdienst in 'de Bron' op zondag 9 november 2014. Onderwijs en opvoeding kunnen elkaar versterken, zo werd duidelijk tijdens de ouderavond van 12 november 2014. Het thema was 'Kinderen willen geen perfecte ouders, kinderen willen echte ouders'. Dat het fijn is om een aan een nieuwe tafel en op een nieuwe stoel te zitten, weten alle kinderen (en de juffen en meesters!) nu ook. In de herfstvakantie (oktober 2014) werd op locatie 196 het **meubilair vervangen** en in de voorjaarsvakantie (februari 2015) was locatie

821 aan de beurt. Op **locatie 196** was ook **geverfd** en was de **vloerbedekking vervangen door marmoleum**. Locatie 821 moest daar nog even op wachten.

We sloten het schooljaar af met een speciale Kindernieuwsbrief, gemaakt door 2 leerlingen, een beetje geholpen door meester Micha en juf José.

2015-2016

Op 25 september 2015 bestond de **Johan Frisoschool 25 jaar**.

Een zilveren feest! Allereerst was er de 'aftrap' van de feestelijkheden op 25 september. Juf José vertelde dat er in 1990 20 leerlingen op de Frisoschool zaten en nu ruim 550. Met muziek, zilveren confettislierten en zilveren cupcakes ging de projectweek van start. Voor oud-leerlingen en oud-leerkrachten was er die middag een Open Huis georganiseerd op locatie 196. Wat leuk om elkaar terug te zien!

In de projectweek bezochten de groepen 1 t/m 4 Schouwburg Kunstmin. De groepen 5 t/m 8 gingen naar het Onderwijsmuseum.



In Kunstmin en het Onderwijsmuseum konden de kinderen de dingen zien die op school waren verteld over Sybold van Ravenstijn. Tot slot bezochten alle groepen de voorstelling 'De nieuwe kleren van de keizer' van Het KLEIN Toneel in Dubbeldam.

Als knallende afsluiting van het project 'Zilver' hebben alle kinderen op het toneel van Schouwburg Kunstmin geschitterd. Op donderdagavond 1 en vrijdagavond 2 oktober 2015 werd de voorstelling 'VOORUIT!' opgevoerd waarin werd teruggekeken op 25 jaar Johan Frisoschool. Iedere klas speelde een herinnering uit de 25 jaar die de school bestaat. De ene klas deed dit door middel van dans, terwijl een andere klas had gekozen voor zang of toneelspel.



Zo zagen we onder andere herinneringen aan de schoolreis, het zomerfeest, de schuur die in brand heeft gestaan en de sportdag. Al deze herinneringen werden aan elkaar gespeeld door 'juf Katja' en 'meester Robert' samen met enkele kinderen. Aan het einde van de voorstellingen kwam astronaut Arno vertellen dat je altijd VOORUIT! moet kijken. Op naar de volgende 25 jaar! Omdat Sint dit jaar voor de 25e keer op onze school kwam, had dit feest ook een speciaal tintje. Alle kinderen van locatie 196 zagen Sint en de pieten aankomen in het haventje bij Het Vissertje aan de Loswalweg. Voor locatie 821 waren de pietenband en de surprises de hoogtepunten van dit feest. Na de kerstvakantie werd begonnen met het **opknappen van locatie 821**. Tot de voorjaarsvakantie werd er binnen **geverfd** en werd de **vloerbedekking vervangen door marmoleum**. Steeds werd een stuk van het gebouw gedaan. De groepen die daar zaten, kregen een week les in een wissellokaal. Aan het eind van zo'n week konden ze dan terug naar hun opgeknapte lokaal. Oudere kinderen hielpen de jongere kinderen met verhuizen. Vele handen maakten licht werk.



We proberen ook te helpen buiten onze school. Zo was er de spaardoelactie voor kinderen in Bamenda. 'Wij naar school, zij ook naar school'. De verkoop van koekjes leverde zo'n 8000 euro op.

We namen **afcheid van Pieter Hogenboom** die op 1 juni 2016 met pensioen ging. Sinds 2002 was hij systeembeheerder op onze school en sinds 2008 was hij systeembeheerder en bovenschools ICT-coördinator op de 4 Scholen van Oranje. We hebben een goed functionerend netwerk aan hem te danken!

En op een warme zomeravond namen we afscheid van de leerlingen van de groepen 8.

"Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen en verpakken in goede gedachten der herinnering..." zei juf José tijdens haar toespraak. Het werd een avond met een lach en een traan, maar ook met een zilveren randje!

2016-2017

We gingen met elkaar erop uit en verkenden 'de wereld om ons heen'. Op schoolreis met de groepen 3 t/m 7, op schoolkamp met de groepen 8 en naar Stadsboerderij Weizigt met verschillende groepen voor een les over dieren en planten.

Andere bijzondere lessen buiten school waren een bezoek aan afvalverwerker HVC door de groepen 8, een bezoek aan het Techdock van de Duurzaamheidsfabriek door de groepen 7, lessen in het kader van de Specialisatie van de groepen 7 en museumbezoek van de kinderen in de groepen 1-2.

Bij HVC ontdekten de groepen 8 o.a. dat je als je op een roze/rood fietspad fietst eigenlijk op poep fietst. Maar ook dat je van lege frisdrankflessen truien en tennisballen kunt maken en dat je van colablikjes schaatsen kunt maken.

De groepen 7 gingen in het Techdock aan de slag met 3D printen, virtueel lassen, het besturen van een lasrobot, kabels trekken en een afvoer onder een wasbak maken.

De specialisatie bracht de kinderen van de groepen 7 o.a. naar de schaatsbaan, de klimmuur en naar een heus bootcamp in de Biesbosch.

De groepen 1-2 brachten tijdens de Kinderboekenweek een bezoek aan het Onderwijsmuseum. Juf Esther liet de kinderen daar zien hoe zij er als schooljuf-van-vroeger uit zou zien.

Als je in groep 8 zat, kon je heel speciale lessen volgen in Jeugd-EHBO. Het thema 'van verband tot levensreddend handelen' stond garant voor boeiende lessen en het lukte alle deelnemers hun certificaat te behalen.

Tijdens de BankBattle op woensdag 17 mei 2017 gingen 689 leerlingen van groepen 8 uit de Drechtsteden de strijd met elkaar aan. De BankBattle testte hun parate kennis en computervaardigheden met vragen en opdrachten op het gebied van de schoolvakken, muziek, computers, techniek, radio, televisie en internet. Het succesvol afronden van BankBattle vereiste tactiek, strategie en vooral samenspel.

Die elementen waren ook terug te vinden in de vele sportieve momenten dit schooljaar. Uiteraard tijdens de sportdagen, maar ook op de vele sporttoernooien in Dordrecht waar de Friso-leerlingen waren te vinden. De voetballers haalden zelfs de landelijke finales van het schoolvoetbaltoernooi in

Zeist! Daar werden ze 2e en hoewel dat misschien een kleine teleurstelling was voor de fanatieke voetballers, was het toch echt een geweldige prestatie.

Tijdens de Koningsspelen zette de Friso zich traditiegetrouw in voor een bijzonder Spaardoel. Naast de gezelligheid van samen spelen en samen sporten ging het ook om de kinderen in Oeganda. 'Wij in Dordrecht een leuke dag, zij in Oeganda een leuke dag!' was het thema en daarvoor werd aan het eind van de dag een cheque voor maar liefst € 7.232,31 overhandigd aan organisatie Tjeko!



2017-2018

Het mooiste beroep dat bestaat! Ja, zo denken wij er op de Friso over. En daar geven we elke dag vorm aan. Of het nu in een rekenles is, tijdens de lessen Kanjertraining, in de gymzaal, tijdens een toneelvoorstelling, in de pauze op het voetbalveld, als we samen het kerstfeest vieren of als we luisteren naar alle verhalen die de leerlingen ons vertellen.

De peuters en de kleuters gingen met elkaar 'op reis' door China, Japan en Mexico. Dit mondde uit in een gezamenlijke feestelijke voorstelling op het schoolplein. Een mooi initiatief!

'Plezier in boeken' stond centraal tijdens de Kinderboekenweek. Er was zelfs een boekenmarkt op het plein van locatie 821.

De Koningsspelen stonden weer garant voor diverse sportieve uitdagingen, er was een uitgebreid sportief programma samengesteld in samenwerking met Move Academy. Voor Stichting 'Jarige Job' werd € 5.555,55 opgehaald!

Tijdens de specialisatielessen in de groepen 7 konden de kinderen op 4 vrijdagmiddagen op allerlei terreinen bezig zijn. Van sportief tot creatief en van dans en drama tot werken met een 3D-pen.

De verjaardagen van de meesters en juffen van de groepen 6 t/m 8 werden weer in het Palet gevierd met een grote show. Deze keer deden ook de groepen 5 mee.

Op 9 juli 2018 namen we als school afscheid van de leerlingen uit onze 3 groepen 8. Naast de toespraak van juf José en het toespreken van alle leerlingen door hun eigen leerkrachten was er ook plaats voor de traditionele komische terugblik op de basisschooltijd. Er was een stukje van het zomerfeesttoneelstuk te zien, er was een playback-act waarin zelfs 'juf Ank' voorbij kwam en een aantal leerkrachten speelde op geheel eigen wijze stukjes uit de musical 'Betoeterd!'. Vuilnismannen Leo

(meester Micha) en Theo (meester Enrico) hadden een vrolijke, chaotische eigen interpretatie van hun rol gemaakt. In hun musicalliedje 'Het mooiste beroep dat bestaat' kwam een compleet nieuw couplet voor dat niet over vuilnismannen ging, maar over het leraar zijn. Een thema dat dit schooljaar geregeld voorbijkwam, o.a. in de vorm van een staking.



2018-2019



Op locatie 196 werd in mei 2019 het **speellokaal opnieuw ingericht**. De houten speeltoestellen werden vervangen door kleurige lichtgewicht speeltoestellen.

De handgeschreven rapporten maakten in februari 2019 plaats voor een **digitaal rapport**, voor ouders beschikbaar via het ParnasSys Ouderportaal. Wat wel hetzelfde bleef: de rapportmap waar iedere leerling de rapporten in bewaart.

Omdat we graag gericht de mening van onze leerlingen willen weten over alles wat met onze school te maken heeft, werd gestart met een **Leerlingenraad**.

Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 komen een paar keer per schooljaar bij elkaar om samen met directeur juf José zaken te bespreken die ze belangrijk vinden. Deze vaak pittige gesprekken zijn zowel voor ons als school als voor de leerlingen verhelderend!

De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 vulden dit schooljaar ook weer de Leerlingvragenlijst in en aan alle ouders/verzorgers werd gevraagd de Oudervragenlijst in te vullen. Alle plussen en minnen van de school krijgen we op deze manier in beeld.

In de groepen 3 t/m 8 werd een nieuwe leesvorm geïntroduceerd: Theaterlezen. Hierbij wordt het leesplezier gestimuleerd doordat iedere leerling zijn eigen 'rol' leest.

Via onze website en via Mijschoolinfo (mail en app) hielden we uiteraard iedereen op de hoogte van de speciale lessen die gegeven werden.

Zo gingen de groepen 8 naar de Marinierskapel luisteren en gingen ze op bezoek bij het Insula College. De kleuters gingen met Karel de Kunstnikker kunst kijken in het Dordrechts Museum. Natuurlijk werd de Kinderboekenweek gebruikt om veel te doen rond het thema 'Vriendschap'. Er werd gewerkt rondom boeken, er werd veel gelezen en voorgelezen, er werden toneelvoorstellingen bezocht, er was een boekenmarkt op locatie 821 en tot slot werd ook dit jaar weer voorgelezen door oudere leerlingen aan jongere leerlingen.

Tijdens de Week van de Mediawijsheid werd de leerlingen van de groepen 7 de vraag gesteld: 'heb jij het onder de duim?' Aan bod kwam o.a. wijs worden betreffende het gebruik van computers, hacken, spam en het gebruik van wachtwoorden.



Het Sinterklaasfeest zet onze school altijd een beetje op zijn kop... de Pietenband is altijd zéér aanwezig en Sinterklaas arriveert nooit rustig op locatie 196. Er zijn altijd dingen die spannend zijn, bijna mis gaan en uiteindelijk toch weer goed komen. De aankomst van Sinterklaas werd samen met 'De Bever' gevierd.

Twee tradities die op onze school veel aandacht krijgen zijn het kerstfeest en het paasfeest. Beide feesten hadden ook nu een mooie afsluiting. Na afloop van de kerstviering zongen de leerlingen van de groepen 8 kerstliederen op het schoolplein

van locatie 821. Veel toeschouwers zongen de liederen mee. De paasviering werd ook dit jaar weer afgesloten met een door de ouderraad prima verzorgde paaslunch.

Van januari t/m april 2019 konden leerlingen uit de groepen 8 na schooltijd lessen Jeugd-EHBO volgen die gegeven werden door enthousiaste juffen van EHBO-Vereniging Dubbeldam. Ook dit jaar werden er weer veel certificaten uitgereikt!

Tijdens het project werd er rond het thema 'Reis door de wereld' van 6 t/m 14 maart 2019 van alles georganiseerd. Na de spetterende opening door 'Freek Vonk' en 'Wally' op het grasveld bij locatie 196 ging het project van start. Veel groepen gingen op stap of kregen bezoek in de klas.



Tijdens de tentoonstelling kon iedereen komen kijken op beide locaties. Aan de speurtocht 'Waar is Wally?' werd fanatiek meegedaan.

Tijdens de sportdagen werden er weer de nodige records verbroken. Spannend was de traditionele wedstrijd tussen de snelste leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 en de juffen en meesters. Elk jaar is het toch weer een dingetje: gaan de juffen en meesters winnen of toch weer de leerlingen? Eindelijk wonnen de juffen en meesters!

'Van Pasapas tot Plastic Soup' was het thema van de Koningsspelen. Er werd gedanst op 'Pasapas' en vervolgens werd er € 6.900,- bij elkaar gelopen voor de 'Plastic Soup Foundation'.

De verjaardagen van de juffen en meesters werden feestelijk gevierd. Gezellig mét elkaar in de groepen 0/1/2, de groepen 3, de groepen 4 en de groepen 5 t/m 8. En of dat nu in de klas was, op het schoolplein of in Het Palet... overall was het feest!



Voor de kleuters was het Zomerfeest uiteraard een spannende dag. Het thema 'circus' stond garant voor een vrolijke ochtend.

En ook het afscheid van de groepen 8 werd een feest. In de voorlaatste schoolweek werd in 'De Oude School' de musical 'Gewoon Super' opgevoerd. Tijdens de afscheidsavond in de laatste schoolweek kwamen onderdelen uit de musical terug, maar dan wel een beetje aangepast door de creatieve afdeling van onze school... het was genieten voor leerlingen, ouders/verzorgers en zeker ook voor de leerkrachten.