

Nieuwsbrief 13

19 maart 2021

Prepensioen juf Anne-Marie

Gisteren hebben we als team afscheid genomen van onze collega Anne-Marie Hogenboom. Juf Anne-Marie is 28 jaar werkzaam geweest op onze school en heeft in al die jaren een grote bijdrage geleverd aan ons onderwijs. Zij is jarenlang groepsleerkracht geweest en heeft binnen onze school als staf lid leidinggegeven aan de ontwikkelingen op het gebied van ICT en het beheer van onze gebouwen. Van een nieuw schoolplein op locatie 821 tot het vervangen van meubilair, van muizenoverlast tot de allernieuwste ICT-ontwikkelingen binnen het onderwijs; juf Anne-Marie was in dit alles een dragende, visie-gerichte collega. Voor al die jaren veelzijdige, creatieve en innovatieve inzet, zijn wij haar als team en als school heel dankbaar. We wensen juf Anne-Marie alle goeds.

“Het wordt licht”

De komende weken leven we met de kinderen toe naar het Paasfeest. Het thema dat we daarbij volgen is: ‘Het wordt licht’. We horen hoe Jezus licht brengt aan mensen met verdriet. Maar we horen ook hoe het donker wordt voor Jezus zelf, als hij gearresteerd wordt en uiteindelijk wordt veroordeeld tot de dood. Dan wordt het donker in het land, maar niet voor altijd. God maakt het weer licht.

Paasviering donderdag 1 april

Op donderdag 1 april vieren we met de kinderen het Paasfeest in de klas. Aan het einde van de ochtend krijgen de kinderen een paaslunch aangeboden. Deze maaltijd wordt verzorgd door de ouderaad. De invulling van de maaltijd zal dit jaar iets anders zijn dan andere jaren i.v.m. de coronamaatregelen. Wat niet veranderd is: we vragen u om uw kind een bord, beker en bestek (mes, vork en klein lepeltje) mee te geven. Graag voorzien van naam en in een plastic tasje zodat het vuil weer mee naar huis kan.

Het Paasfeest eindigt voor alle groepen om 13.00 uur. 's Middags zijn alle kinderen vrij.

We wensen u, samen met uw kinderen, een mooi Paasfeest!

Koningsspelen en Spaardoel vrijdag 23 april.

Achter de schermen zijn we al druk bezig met de voorbereidingen voor de Koningsspelen en de sponsorloop, die we op vrijdag 23 april hopen te houden. U begrijpt dat we daarbij rekening moeten houden met de steeds veranderende regelgeving m.b.t. Corona, maar hopen deze dag toch weer tot een feest te maken voor de kinderen en het gekozen goede doel: Stichting Het gehandicapte kind! In de komende nieuwsbrief ontvangt u meer informatie over de activiteiten m.b.t. deze dag.

Kennismakingslessen tennis

Hoewel de schoolsporttoernooien tot aan de zomervakantie zijn afgezegd, wordt er toch gezocht naar mogelijkheden om de kinderen te laten sporten.

Tennisvereniging DLTC-THIALF start in de week van 29 maart met gratis kennismakingslessen tennis, maar je kunt ook kennis maken met de racketsport 'Padel'. In de bijlagen bij deze nieuwsbrief staat meer informatie en ook hoe u uw kind eventueel kunt inschrijven. Iedereen die hieraan gaat deelnemen: heel veel plezier!

Belangrijke data:

26 maart: Onderwijsnieuwsbrief 2 staat op de website en wordt verspreid via Parro.

29 maart: Theoretische verkeersexamen groep 7 en 8.

01 april: Nieuwsbrief 14 staat op de website en wordt verspreid via Parro.

01 april: Paasviering (alle leerlingen om 13.00 uur vrij).

02 april t/m 5 april: Goede vrijdag/Paasvakantie.

16 april: Nieuwsbrief 15 staat op de website en wordt verspreid via Parro.

27 april: Koningsdag (iedereen vrij).

30 april: Nieuwsbrief 16 staat op de website en wordt verspreid via Parro.

Even voorstellen!



Dit is Lilly. Lilly is een Australian Labradoodle en zij wordt opgeleid tot hulphond voor één van onze leerlingen. Lilly zal af en toe op het schoolplein te zien zijn. Zij is te herkennen aan haar knalgele hulphonden dekje. Als jullie Lilly zien lopen met haar baasje dan mag zij niet afgeleid, geaaid of geroepen worden. Ook niet stiekem of voor de grap.

Dit is zeer belangrijk! Lilly moet leren op haar baasje te letten, zodat zij goed ziet aan de signalen hoe het met haar baasje gaat en of zij eventueel moet waarschuwen.

Als jullie Lilly voor de school zien staan zonder haar dekje dan mag zij lekker geaaid en geknuffeld worden.