

Agenda

30 april

Studiedag, leerlingen vrij

3 mei t/m 14 mei

Meivakantie

17 mei

Uitslag Cito groep 8

18 mei

MR-vergadering

21 mei

12.00 uur vrij (Pinksteren)

24 mei

Vrij 2^e Pinksterdag

25 mei

Praktisch verkeersexamen groep 8
(of later die week)

Koningsspelen

De Koningsspelen zijn achter de rug. De kinderen hebben zich prima vermaakt rondom de school en op Nieuw Zuid. Bijzonder om de Koningsdans een dagje eerder al te kunnen doen moet onze eigen Kinderen voor Kinderen-ster: Julian. Op de dag zelf moest hij voor hoger publiek optreden... Namelijk voor de koning en de koningin zelf.



Speciaal bedankje voor de ouderraad voor de heerlijke broodjes tussen de middag. We hebben ervan genoten!

Rapporten en Cito

Vorige week zijn de rapporten met de leerlingen meegegeven. Hierin zijn de afgenomen Citotoetsen verwerkt. Over de hele linie zijn we tevreden over de resultaten en dat ondanks de thuiswerkperiode. Voor u en de leerkrachten een groot compliment! Ondertussen zijn (bijna) alle gesprekken over de rapporten met de ouders gevoerd.

Fotopuzzeltocht

Groep 8 heeft samen met de mensen van Come4sport een mooie fotopuzzeltocht gemaakt voor in de wijk rondom de school. Verderop in de nieuwsbrief komt u hem tegen. Veel plezier!



4 en 5 mei in groep 7

Groep 7 heeft deze maand gewerkt aan een project over 4 en 5 mei. Met het Denkboek van het 'comité 4 en 5 mei' zijn de leerlingen uitgedaagd om na te denken over de Tweede Wereldoorlog, herdenken en vieren, vrijheid en democratie. Ze onderzochten wat deze thema's voor hen betekenen en hoe gebeurtenissen uit het verleden nu relevant voor hen zijn. Bij het Denkboek is dit jaar ook een prachtige nieuwe kinderwebsite beschikbaar: www.denkboek.nl. Interessant en waardevol om met uw kind te bekijken.

Naast het denkboek is groep 7 ook bezig geweest met het project 'Verhalen om nooit te vergeten'. Dit is een educatieve en creatieve opdracht, waarin kinderen uit de provincie Zuid-Holland opgeroepen worden om een filmpje te maken over verhalen van mensen die de Tweede Wereldoorlog of als vluchteling oorlog hebben meegemaakt. De leerlingen hebben heel waardevolle filmpjes gemaakt met behulp van Minecraft, lego, tekeningen enz. Deze filmpjes zijn vanaf 15 mei te zien op de website www.verhalenomnooittevergeten.nl

Cito-eindtoets

Vorige week hebben de leerlingen van groep 8 de Cito-eindtoets gemaakt. De toets wordt gebruikt om te controleren of het schooladvies dat aan de leerlingen is gegeven klopt of dat wellicht nog wat bijstelling behoeft. Daarnaast geeft de Cito-eindtoets ons als school een cijfer om te zien hoe we er als school voorstaan.

Nieuwe materialen speellokaal

Voor in het speellokaal zijn verschillende nieuwe materialen aangeschaft, zodat de kinderen van groep 1/2, maar ook van de peuterspeelzaal naar hartenlust kunnen gooien, vangen, springen en balanceren. Ook het klimrek en de kleuterbankjes worden binnenkort vervangen.



Fusie

Vorige week waren er veel ouders online aanwezig op de informatieavond over de fusie. Ouders die de informatieavond niet hebben kunnen meemaken, maar wel benieuwd zijn wat er de avond allemaal is besproken kunnen hiervoor een berichtje

sturen naar directie.colignyschool@prohles.nl. We sturen u dan een link toe naar een video van deze avond. Dank aan Rindert, Tim en Hergo voor de heldere uiteenzetting. Een heel korte samenvatting van wat besproken is: Er is geschetst waarom er binnen de stichting een school de zelfstandigheid moet opgeven en waarom door het bestuur gekozen is voor de Colignyschool. Dit heeft te maken met het dalende leerlingenaantal van Prohles en het lage leerlingaantal van de Colignyschool. Ook de keuze voor een fusie met de Rutgerschool is toegelicht. Het bestuur wenst op termijn (rond de 5 tot 8 jaar) één sterke school in de wijk de Noord. De Colignyschool en de Rutgerschool blijven de eerste jaren dus naast elkaar bestaan en zullen steeds meer samenwerking gaan zoeken. Voor komend jaar verandert er nog helemaal niets in de samenstelling van het team van onze school m.u.v. het feit dat juf Lida na de zomer met pensioen gaat. Vanuit de MR heeft Tim van der Valk aangegeven wat hun rol tot nu toe is geweest in het fusietraject. De MR zal in de komende periode de belangen van de leerlingen van de Colignyschool behartigen in de plannen, die nu door de fusiecommissie worden uitgewerkt. In het fusietraject zullen de Colignyschool en de Rutgerschool als gelijkwaardige partners behandeld worden.

Vanuit de MR

Een van de leden van de oudergeleding, Anja Kralt, moeder van Robin uit groep 7, heeft aangegeven te willen stoppen met haar werk voor de MR. We bedanken Anja nog niet, want ze is nu nog niet gestopt. De MR zal binnenkort verkiezingen gaan uitschrijven voor een nieuw ouder-lid. Voor vragen over de fusie of over de ontstane vacature in de MR, kunt u contact opnemen via: mr.colignyschool@prohles.nl



Nieuw in de Colignyschool: BSO De Zonnewijzer

Begin dit jaar stond BSO De Zonnewijzer van KOK (kinderopvang Katwijk) in de startblokken om open te gaan. De lockdown gooide echter roet in het eten. Afgelopen maandag 19 april konden dan



echt de deuren open! BSO De Zonnewijzer is, net als Peuteropvang 't Zonnehoekje, gevestigd in onze school. De BSO biedt naschoolse opvang voor

kinderen van de Colignyschool en de Rutgerschool en is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van einde schooltijd tot 18.30 uur. Op woensdag en vrijdag én in de schoolvakanties vindt de opvang plaats bij BSO De Kleine Horizon in basisschool De Horizon in Katwijk aan de Rijn. De kinderen kunnen gebruikmaken van een eigen groepsruimte, de aula van de school, een gym-speelzaal en twee buitenpleinen met een sportkooi. Wij bieden volop (sport)activiteiten aan en werken met thema's, zoals 'Doe mee, red de zee' en 'Gaan met de liaan'. De kinderen worden betrokken bij de keuze van de thema's en de activiteiten.



Heeft u interesse in BSO De Zonnewijzer? Kijk voor meer informatie op www.kokkinderopvang.nl/bso-de-zonnewijzer of neem contact op via info@kokkinderopvang.nl of 071-4097535.

Informatie van buiten

We krijgen als school veel verzoeken van andere organisaties om informatie met u te delen. We hebben gedacht om al deze informatie voor u overzichtelijk bij elkaar te zetten op de website. U kunt de informatie

[hier](#) vinden. We zullen u iedere nieuwsbrief kort aangeven welke informatie beschikbaar is. Deze maand zijn dat: artikelen over **bewegen in coronatijd** en een artikel over een online lezing: "**Opgroeien met autisme**". U vindt de link naar deze informatie ook op de website van de school. Kijk hiervoor bij 'onze school, voor ouders'.



(Voor)lezen is zóóóó belangrijk

Verschillende onderzoeken wijzen uit dat lezen heel belangrijk is. Kinderen die veel leeskilometers maken, worden betere (begrijpend en technisch) lezers. Daarnaast wordt het lezen ook steeds leuker als het je steeds beter af gaat. Alle kinderen kunnen gratis lid worden van de openbare bibliotheek. De bieb biedt boeken in alle soorten en maten. Echt een aanrader om daar regelmatig met uw kinderen te gaan neuzen en lekker wat boeken mee naar huis te nemen. De kinderen hebben uiteraard een bepaald leesniveau, maar het kan heus geen kwaad als uw kind een keer een boek kiest wat misschien een niveautje te hoog is. Zolang ze er dan maar plezier aan beleven. En voor het slapen gaan nog even lekker uit zo'n moeilijker boek door vader of moeder voorgelezen worden is zelfs plezier en quality time voor twee 😊



Nieuwe schoollogopediste

Binnenkort start Maria Kuyt als nieuwe schoollogopediste vanuit de gemeente Katwijk op de Colignyschool. Zij volgt Rebecca Verdoes op, die deze functie de afgelopen twee jaar heeft vervuld.

Spelen op het plein

Na schooltijd blijven er veel kinderen spelen op het plein. We hebben al eerder genoemd dat we heel blij zijn dat het plein ook na schooltijd zo goed wordt gebruikt. Wat echter minder fijn is dat er op het plein heel wat afval blijft liggen. Het zou fijn zijn als dit in de afvalbak gedaan zou

worden. Op het plein staat er nog geen een, daar zijn we nog mee bezig. In de tussentijd kan de afvalbak bij de voetbalkooi gebruikt worden.

Aanpassingen in de agenda

Er is voor gekozen om de sportdag die gepland stond op 26 mei te verplaatsen naar een moment na de zomervakantie. Het schoolkamp van groep 8 is twee dagen opgeschoven. De dames en heren van groep 8 gaan nu van woensdag 23 t/m vrijdag 25 juni met elkaar herinneringen maken.





Spelregels:

- De plaatjes staan op volgorde van de route. De plaatjes zijn tussen de 100 en 200 meter van elkaar af.
- De speurtocht start bij de school;
- De foto linksboven is de eerste foto!
- Ga op zoek naar de plaats waar de foto is gemaakt.
- Plaatje gevonden? Zet een kruis door de foto en ga opzoek naar de volgende foto!

Succes!

Gedichten voor 4 mei

Groep 7 heeft gedichten gemaakt voor 4 mei. We hebben er een paar uitgekozen om hier te laten lezen. Het was moeilijk kiezen... want ze waren allemaal zo bijzonder.

De trompet

Ieder jaar zit ik op mijn vaders nek en luister naar de trompet
De mensen zijn stil en niemand klapt, houden ze niet van die trompet?
Ik doe hem na met mijn vingers aan mijn neus en speel mee met de trompet.
Een vrouw heeft tranen maar zo erg is het toch niet, die trompet?

Mijn opa vertelt over de oorlog, betekent dat dan die trompet?
Een soldaat schiet toch met kogels en zeker niet met een trompet
Op school leer ik nog meer verhalen – nu snap ik meer van de trompet
Veel mensen zijn gestorven, vandaar die tranen, zo tijdens de trompet

Nu zit ik daar op mijn vaders schouders en luister stil naar de trompet
Ik hoor tussen die simpele noten de pijn en trots dwars door die trompet
De pijn van het missen van onze helden, vaarwel speelt voor hun de trompet
Maar vooral de trots op wat bereikten, bedankt voor alles zegt de trompet

Roan

De oorlog

Hij is door de Duitsers
Ongenaadig opgehaald.
Anders lieten ze zijn huis ontploffen
Hij kreeg niet eens betaald.

Hij sneuvelde daar in de strijd
Niemand die om hem gaf
Wat was dat een gekke tijd
Daar vechten was gewoon een straf

Duizenden soldaten
Onschuldig in het graf
Konden die Duitsers dat maar laten
En schoten ze niet iedereen af

Door Elin

Vrijheid, toen hadden ze het niet
Vrijheid, het is niet iets wat je ziet
Er was geen vrijheid voor een meisje, een jood
Dat betekende voor haar, de dood.

Vrijheid, je kan het niet pakken
Vrijheid, je kan er wel naar snakken
Geen vrijheid voor een jongen, omringd door
hekken
In gevangeniskleren vol vlekken

Vrijheid, sommige hebben het niet
Vrijheid, ik hoop dat het jou nu iets biedt
Een soldaat, die staat
Voor iedereen paraat

Sarah

Verraden

Er waren Duitsers op straat
Borden waarop stond; voor Joden verboden,
Je zit ondergedoken misschien wel
maandenlang
En opeens hoor je een harde knal
Buiten hoor je mensen roepen en gillen
En je denkt, worden we nog wel bevrijdt
En je hoort gebons op de deur en je denkt: Ik
ben verraden

Celine



Vrijheid

Nu vrijheid.... vroeger niet
Vroeger moest je onderduiken als jood.....nu niet
Vroeger was het oorlog.... Nu niet
Vroeger hadden de Duitsers ons land.....nu niet
Er waren strafkampen en geweld,
joden die werden vermoord
Maar nu.... gelukkig niet

Jimmy

De oorlog

Je was jarig op een mooie, zonnige dag.
Je wist dat het oorlog was en je wist waarom.
Je wist ook dat het gevaarlijk was op straat, maar je ging toch.
Op eens hoor je achter je, stop!
Je stopt en het is het Duitse leger ze zeggen.
Hey jij bent ook een van die Joden.
Je zegt, wat bedoel je, maar je weet waar ze voor komen.
Ze laten je gaan.
Je rent naar huis en zeg het tegen je ouders.
Ze willen gaan onderduiken en je gaat.
Deze avond nog willen je ouders onderduiken en je pakt je spullen.
Je bent ondergedoken bij een verstopte kelder in een oude winkel.
Je vindt het eng.
Je bent al een paar dagen ondergedoken.
Je hoort gebonk...
Je bent verraden.

Door Tess

