

# Bulletin

Jaargang: 30, nummer 3 extra....

## Vanuit de directie

Beste ouders,

Voor u ligt een extra editie van het ouderbulletin. Deze staat in het teken van de Kinderboekenweek. Veel lees en kijk plezier!

Het volgende bulletin verschijnt op 31 Oktober 2019.....



# REIS MEE!

# KINDERBOEKENWEEK®

2 T/M 13 OKTOBER 2019

Beste ouders,

Op woensdag 2 oktober openen wij de jaarlijkse Kinderboekenweek met een spetterende voorstelling!

Na deze 'smakelijke' aftrap, is er in de groepen veel aandacht geweest voor de Kinderboekenweek, die dit jaar als thema 'Reis mee' heeft.

In deze extra editie van het ouderbulletin geven we jullie hiervan graag een indruk.



## Groep 1-2



Tijdens de Kinderboekenweek hebben de kinderen hun lievelingsboek meegebracht. Hier wisten ze enthousiast over te vertellen! Natuurlijk mochten ze ook met het boek op de foto en hebben we deze in de klas opgehangen.

De kinderen werden enthousiast van het vele voorlezen en gingen zelf ook aan de slag. Op de gekste plekken...!





En dankzij onze voorleesouders konden veel lievelingsboeken worden voorgelezen. Dat was dus extra genieten!



## Groep 3-4

In de Kinderboekenweek hebben wij heel veel leuke dingen gedaan. We hebben ons lievelingsboek mee naar school genomen en trots aan elkaar laten zien. De foto's van de kinderen met hun boek hangen in de hal zodat ze elkaar kunnen inspireren met al die prachtige boeken!

Het meest bijzondere was misschien wel het bezoek van kinderboeken-schrijver Tjibbe Veldkamp. Hij bracht een bezoek aan de groepen 3 en 4 van de Vonder en wij mochten aansluiten! Hij heeft veel mooie dingen verteld en laten zien. Het was indrukwekkend voor de kinderen om een échte schrijver te ontmoeten!



Onze groep geniet zichtbaar wanneer ze voorgelezen worden. Ze zijn dol op verhalen! Het was dan ook een waar feest dat er zoveel extra werd voorgelezen tijdens de Kinderboekenweek. Wat waren er veel ouders en grootouders die wilden komen voorlezen.

Bedankt daarvoor, de kinderen (en juffen) hebben genoten!

Niet alleen voorlezen maar ook zelf lezen en in boeken snuffelen vinden de kinderen in onze groep erg leuk. Gelukkig aan boeken binnen het thema geen gebrek: de boekenhoek is aanpast naar het thema en de kinderen genieten van al die mooie boeken!

Omdat de Kinderboekenweek over vervoersmiddelen gaat en onze groep dat interessant vindt, hebben we dit thema ook breder aangepakt. Zo wordt in hoeken gewerkt aan het maken van bijvoorbeeld een fantasievoertuig, worden er vervoersmiddelen van kapla, knexx en lego gemaakt en wordt er volop gewerkt in het reisbureau en in vervoershoek waar een bus en vliegtuig zijn.





## Groep 5-6



In groep 5-6 zijn we flink bezig geweest met de Kinderboekenweek.

Het thema reizen kwam niet alleen terug als we werkten aan het project 'Kinderboekenweek'. Het thema reizen werd een doorlopende lijn bij ons in de klas. Het thema werd toegepast op de boeken van de boekenbabbels van LIST, project en woordenschat. We hebben ook verschillende Grej of the days meegegeven over het thema 'boeken'.

In de klas is het boekje 'prutje' voor gelezen van Pieter Koolwijk. De kinderen hebben er van gesmuld. De kinderen hebben tekeningen mogen maken over wat er voorgelezen werd om zo nog meer beleving te krijgen bij het verhaal.

Het boek is nog niet uit en we zouden het erg leuk vinden als kinderen het boek thuis zelf verder uit gaan lezen. Je kunt het eventueel reserveren bij de bibliotheek.

Het was erg leuk om te merken dat zoveel kinderen een lievelingsboek hadden en hier mee op de foto wilden. Hoe leuk is lezen als je een boek mag lezen wat je echt leuk vindt. We hopen dat kinderen elkaar op deze manier inspireren.





## Groep 7-8



Dit jaar stond de Kinderboekenweek voor ons in het thema van Reizen. Met de klas hebben we twee nieuwe boeken mogen ontvangen.

### **Het Mysterieuze horloge van Walker & Dawn**

"Dit boek gaat over 4 vrienden (Te Trois, Eddie, Julie en Tit) en de catalogus van postorderbedrijf Walker & Dawn. Het speelt zich af rond 1900 en begint in de Bayou in het zuidelijke en Frans sprekende deel van Amerika. Wanneer de vrienden drie dollar vinden, besluiten ze wat te bestellen uit de catalogus. Maar er wordt iets heel anders bezorgd dan ze hadden besteld, namelijk een kapot horloge. Wanneer blijkt dat hiervoor een vindingsbeloning wordt gegeven besluiten ze zelf naar Chicago te reizen om de

beloning in ontvangst te nemen.

Hier hebben we stukken uit voorgelezen en hebben we samen met de klas gekeken naar de reis die de kinderen in het boek maken.





### **Het geheime boek van de ontdekkingsreiziger**

Vier jaar geleden trokken vrienden door een uithoek van de Amazone, toen ze een oude, verlaten hut aantroffen. In een hoek van het kampement vonden ze, begraven onder omgevallen palmbomen, een metalen kistje dat in de loop der jaren dicht was geroest. Nieuwsgierig maakten ze het open. Daar zagen ze een aantal aantekeningenboeken, dagboeken en schetsboeken, prachtig behouden doordat deze in plastic zakken waren verpakt. Bij de boeken zat een brief: *Als jullie dit lezen, zijn mijn aantekeningen dus gevonden. Ik laat ze hier veilig bij mijn kamp achter, met een paar andere dingen die ik niet mee kan nemen. In deze aantekeningen staat wat ik in mijn leven heb ontdekt, en dat geef ik nu aan jullie. Hierin kunnen jullie alles vinden – van hoe je een schuilplek kunt maken, tot hoe je een vlot moet bouwen en wildkampeert – maar ook een paar van mijn eigen avonturen. Lees alles goed. Je zult het nodig hebben als je zelf ooit ook op ontdekkingsreis gaat. Wees een goed mens, beleef avonturen... en let op je*

ouders.

Dit is voor ons een boek geweest, waarin we lekker in konden bladeren door de verschillende hoofdstukken. We weten nu hoe we het beste kunnen poepen als we in de jungle verblijven zonder een wc in de buurt.

In de klas hebben we het met de kinderen gehad over welke boeken zij op vakantie zouden willen meenemen. Boeken als Matilda van Roald Dahl, Het leven van een loser en Koen kampioen worden dan genoemd. Het boek wat er in eerste instantie toch het meeste uitsprong was het boek van **Thomas Dekker, Mijn gevecht**. Een boek dat veel kinderen niet kenden, maar wat enthousiast werd aangeraden voor een leerling uit groep 8.



Het boek wat natuurlijk niet kan ontbreken zijn **De Sprookjes van Grimm**. In de klas komt af en toe een sprookje voorbij, al dan niet als gruwelijke rijm. In groep 3/4 heb ik het sprookje van de 7 raven voorgelezen, niet als gruwelijke rijm 😊. Van alle boeken in de klas gaat dit boek het meeste op reis. Elk jaar gaat het boek weer mee op kamp, leuke verhalen voor bij het kampvuur.

Verhalen zijn niet alleen leuk om te lezen, maar ook om te schrijven. Binnen het thema van de kinderboekenweek hebben we met de klas een verhaal geschreven: **Het uit de hand gelopen schoolreisje**. Dit verhaal is onze inzending voor de schrijverswedstrijd van Oisterwijk en Moergestel. De winnaars worden midden november bekend gemaakt.



## De voorleescarrousel



Tijdens de Kinderboekenweek hebben de leerkrachten bij elkaar in de groep



voorgelezen. En dat was voor zowel de kinderen als voor de leerkrachten erg leuk!



Groetjes, Team OBS de Bienekebolders.

