



Vrijdag, 13 oktober 2023.

In deze nieuwsbrief:

- **IEP**
- **Vertrouwenspersonen**
- **Voortgezet onderwijs**
- **Nieuw project: leren van personen van vroeger**
- **Inloopochtenden**
- **Inschrijven driejarigen**
- **Kliederkerk**



Met de herfstvakantie voor de deur blik ik graag even terug.

We zijn inmiddels acht weken verder sinds de start van het nieuwe schooljaar. En wat is er veel gebeurd. Niet alleen op school maar ook in de wereld om ons heen.

In mijn eerste nieuwsbrief schreef ik dat ik graag het (onderwijs)nieuws volg. Dat doe ik nog steeds, maar het stemt me droevig. Ik kan me dan ontzettend zorgen maken als het gaat over het klimaat en de natuurrampen die er waren en zijn, oorlogen in steeds meer delen van de wereld, de lange wachtlijsten voor mensen die welke vorm van zorg nodig hebben, het oplopende lerarentekort enz enz. Wat vertellen we onze kinderen en hoe leggen we het uit? Het zijn vragen die me enorm bezig kunnen houden.

Aan de andere kant voel ik heel veel dankbaarheid. Dankbaar dat onze kinderen elke dag veilig naar school kunnen, ze met vriendjes en vriendinnetjes kunnen spelen, naar sport en muzieklessen kunnen en vooral dat ze mogen zijn wie ze zijn.

Ik ben ook dankbaar dat er bij ons op school elke dag juffen en meesters zijn die er echt voor de kinderen zijn. Onze jenaplanschool is een oefenplaats voor de maatschappij waar je naast het aanleren van nieuwe lesstof ook leert om samen te werken en te leven met anderen. En wat ben ik dan enorm trots op de kinderen en de leerkrachten die hier elke dag invulling aan geven. Ik heb vertrouwen in onze toekomst!

Arianne

IEP

Alle basisscholen in Nederland stonden vorig jaar voor de keuze van een nieuw leerlingvolgsysteem. Cito in zijn huidige vorm bestaat sinds dit schooljaar niet meer en na intern onderzoek over de verschillende aanbieders is onze keuze aan het einde van vorig schooljaar gevallen op IEP. Deze halfjaarlijkse toetsen zijn er voor groep 3 t/m 8. Tijdens de afgelopen twee studiedagen hebben we als team de eerste scholingen hierover gehad. Later in het schooljaar organiseren we een aparte ouderavond IEP om u verder te informeren.

In de eerste week na de herfstvakantie gaan de leerkrachten samen met de leerlingen een eerste kennismaking doen met de toetsomgeving van IEP. Op deze manier zijn we straks in januari helemaal klaar voor de midden-toetsen zoals we elk jaar afnemen.

De resultaten van deze toetsen zullen automatisch in Parnassys komen. Deze uitslagen kunt u negeren. Dit zegt namelijk niets over de huidige voortgang.

Vertrouwenspersonen

Op donderdag 28 september heb ik, Maaïke, bij groep 3 t/m 8 van de Sparrenlaan een bezoekje gebracht.

Dit om me voor te stellen als Interne vertrouwenspersoon, samen met Marianne (locatie Akkerweg)

Bij Groep 3 en 4 kwam "Truus" de handpop op bezoek en vertelde dat ze zo verdrietig is omdat ze gepest wordt. Hierin kwam ook naar voren wat het verschil is tussen een plagerijtje en pesten.

De kinderen kregen daarnaast te horen waar de brievenbus in de school hangt, waar zij een briefje in mogen doen als zij een probleem hebben. Dit kan iets zijn wat speelt op school, maar ook thuis. Vertrouwenspersonen zijn geen hulpverleners, maar we kunnen kinderen aandacht en tijd geven om hun verhaal te doen.

Ook zijn wij een schakel tussen kinderen en ouders die graag in contact komen met een externe vertrouwenspersoon.



Voortgezet onderwijs

Als school krijgen we heel veel informatie binnen over de scholen van het voortgezet onderwijs. Om als ouders een goede keuze te kunnen maken en een overzicht te hebben van alle open dagen, delen we graag de volgende link met u: www.devogids.nl

De website bevat ook een opendagen planner.

De stamgroepleiders van de groepen 7 en 8 begeleiden het proces van de overgang van groep 8 naar de brugklas verder met de kinderen en hun ouders

Nieuw project: leren van personen van vroeger

De afgelopen weken hebben we met elkaar gewerkt rondom het thema Omgaan met elkaar; de week van het Pesten en de Kinderboekenweek 'Bij mij thuis', waren een waardevolle aanvulling bij dit project. Na de vakantie starten we een nieuw project rondom Wereldoriëntatie, we duiken de geschiedenis in. Veel personen uit de Nederlandse geschiedenis hebben nog steeds een belangrijke invloed op ons huidige dagelijks leven. Ze hebben een uitvinding gedaan of gestreden voor iets waar wij nu nog steeds veel plezier van hebben. Maar er zijn ook fouten gemaakt. Daar kunnen wij van leren en er zo voor zorgen dat dat niet meer gebeurt. Het doel van dit project is dat kinderen met bewondering of verwondering kijken naar personen van vroeger. Dat zij daar zelf een kritische mening over kunnen vormen en dat ze deze vervolgens durven te uiten.



Inloopochtenden

In de week van maandag 30 oktober houden we onze inloopochtenden. Tijdens deze ochtend bent u tussen 8.20 – 8.45 uur van harte welkom in de stamgroep van uw kind(eren). Er kan gekeken worden naar het werk wat de kinderen doen of even samen een spelletje spelen. Het rooster is al volgt:

Maandag 30 oktober: inloop in de groepen 1/2

Woensdag 1 november: inloop in de groepen 3/4

Vrijdag 3 november: inloop in de groepen 5 t/m 8

Inschrijven driejarigen

Kinderen die 3 jaar geworden zijn mogen vanaf die leeftijd ingeschreven worden op een school. Voor die tijd kunnen ouders hun kind wel aanmelden op een school maar dit geeft geen recht op een plek. Aanmelden kan ook bij meerdere scholen.

Om een beetje zicht te hebben op de instroom van nieuwe leerlingen vragen we u, als u thuis nog een niet schoolgaand kind of kinderen heeft, na te kijken of ze aangemeld dan wel ingeschreven staan.

Formulieren hiervoor kunt u opvragen bij Arianne

Kliederkerk 29 oktober Daar zit muziek in!

Wij geloven in muziek. Er zit een heleboel muziek in de Bijbel. Mirjam, de zus van Mozes, pakte haar tamboerijn en zong toen de Israëlieten uit Egypte bevrijd waren. David, je weet wel die de reus Goliat versloeg, speelde op een harp en maakte veel liederen om te zingen voor God. Van muziek word je vrolijk, muziek kan je tot rust brengen, troosten als je verdrietig bent en moed geven om verder te gaan.

Deze Kliederkerk kan je een orgel bouwen en nog veel meer instrumenten. En natuurlijk gaan we muziek maken met elkaar. Breng je ook wat mee voor de afsluitende maaltijd? Graag tot 29 oktober! De Kliederkerk is een initiatief van de Protestantse gemeente Driebergen. Meer informatie vind je op pgdriebergen.nl en op facebook.com/kliederkerkdriebergen

Kliederkerk is voor alle leeftijden. Of je nu 4 jaar bent of 94. Jong en oud ontdekken, vieren en eten samen. Voor kinderen tussen 0 en 4 jaar is er opvang.

Vanaf **9.45 uur** ben je welkom in de Grote Kerk voor koffie, thee en limonade.

Vanaf **10.00 uur** kan je verschillende activiteiten doen waarmee je ontdekt wat het verhaal uit de Bijbel ons te vertellen heeft.

Dan komen we weer samen om uit de Bijbel te lezen, te zingen en te bidden.

Daarna eten we met elkaar.

Na het eten (rond **12.00 uur**) gaat iedereen weer naar huis.

